



# Protestantse Gemeente Dronten

Liturgie voor de ochtenddienst in kerkcentrum De Ark  
21 april 2024 om 10.00 uur

Voorganger: ds. Thea de Ruijter  
Ouderling van dienst: Adri Pasman  
Diaken van dienst: Rita Pruim  
Organist: Harry Haasjes

---

## Welkom

### Lied 288

Goedemorgen, welkom allemaal,  
ik met mijn en jij met jouw verhaal,  
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,  
alles mag er zijn!  
God, ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees erbij wanneer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met uw verhaal  
verteld in mensentaal.

## Bemoediging en groet

### Kaarsen aansteken

### Kyriegebed

### Lied 982

1. In de bloembol is de krokus,  
in de pit de appelboom,  
in de pop huist een belofte:  
vlinders fladderen straks rond.  
In de koude van de winter  
groeit de lente ondergronds,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God ziet naar de schepping om.
2. Elke stilte kent zijn zingen,  
zoekt een woord en melodie,  
ieder duister wacht een morgen  
in dat licht is alles nieuw.  
Het verleden bergt de toekomst,  
wat die brengt, je weet het niet,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God alleen herschept en ziet.

3. In ons einde is de aanvang,  
in de tijd oneindigheid,  
in de twijfel ligt geloven,  
in ons leven eeuwigheid,  
in de dood het nieuwe leven,  
overwonnen alle strijd,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God alleen herkent die tijd.

## **Gebed om Gods Geest**

## **Kinderen gaan naar kindernevendienst**

### **Schriftlezing: Johannes 10: 1 - 18**

**10**<sup>1</sup>Werkelijk, Ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. <sup>2</sup>Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. <sup>3</sup>Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. <sup>4</sup>Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. <sup>5</sup>Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.'

<sup>6</sup>Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde.

<sup>7</sup>Daarom vervolgde Hij: 'Werkelijk, Ik verzeker u, Ik ben de deur voor de schapen. <sup>8</sup>Zij die vóór Mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. <sup>9</sup>Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. <sup>10</sup>Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

<sup>11</sup>Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. <sup>12</sup>Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; <sup>13</sup>de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. <sup>14</sup>Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, <sup>15</sup>zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. <sup>16</sup>Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. <sup>17</sup>De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. <sup>18</sup>Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.'

## Lied 653: 1, 6 en 7

1. U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd, –  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!
6. Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet.
7. O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

## Drie verhalen

### Lied 970: 1 en 2

1. Vlammen zijn er vele,  
één is het licht,  
licht van Jezus Christus,  
vlammen zijn er vele,  
één is het licht,  
wij zijn één in Christus.
2. Ranken zijn er vele,  
één is de stam,  
wijnstok van het leven,  
ranken zijn er vele,  
één is de stam,  
wij zijn één in Christus.

## Overdenking

### Lied 970: 3, 4 en 5

3. Gaven schonk Hij vele,  
één is de Geest,  
Geest van Jezus Christus,  
gaven schonk Hij vele,  
één is de Geest,  
wij zijn één in Christus.
4. Velen mogen dienen  
als onze Heer,  
Hij wast onze voeten,  
velen mogen dienen  
als onze Heer,  
wij zijn één in Christus.
5. Leden zijn er vele,  
één is zijn kerk,  
wij zijn Christus' lichaam,  
leden zijn er vele,  
één is zijn kerk,  
wij zijn één in Christus.

## Dankgebed, voorbeden, 'Onze Vader' (NBV)

### Responsielied: Lied 51a: refrein

*refrein:*



God, her-schep ons hart, her-schep ons hart,  
maak het zui-ver.

### 'Onze Vader' (NBV)

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden op aarde  
zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

## Mededelingen

### Slotlied: Lied 418

1. God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geweest.
2. Niemand kan alleen,  
Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen  
naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, –  
vruchtbaar in de Heer.
3. Vrede, vrede laat  
Gij in onze handen,  
dat wij die als zaad  
dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag,  
zaaiend in den brede,  
totdat in uw vrede  
ons hart rusten mag.
4. God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geweest.

## Zegen