



Protestantse Gemeente Dronten

Orde van dienst voor de ochtenddienst
Zondagmorgen 7 januari 2024 10.30 uur in De Ark

Voorganger: ds. Thea de Ruijter en ds. Karolien Zwerver
Ouderling van dienst: Agnes van den Pol
Diaken van dienst: Ilonka ter Maaten
Organist: Siemone Middel

Lied voor de dienst: Lied 212: 1, 2 en 3

Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

Welkom

Zangen van Zoeken en Zien: Lied 465

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer en vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn, wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren.
Om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand, om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander.
Naar verte de niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander.

Bemoediging

Kaarsen aansteken en Bijbel openen

Lied 568a (3x)

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Vertaling:

*Waar barmhartigheid en liefde is,
waar liefde is, daar is God.*

Gebed

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Matteüs 2: 1 - 12

Lied 527: 1, 2 en 3

1. Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.
2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
3. Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Verhaal: 'Cadeau van het Kerstkind'

Lied 887

Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.

Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.

Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.

Gebeden, 'Onze Vader' (NBV)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

Mededelingen

Ouders kunnen hun kind(eren) ophalen bij de oppas

Liefste Lied van Overzee: Lied 58

(Melodie: Lied 150a: 'Geprezen zij God!')

Zingt volop Gods lof de hemelen rond.
Verblijdt u in Hem een lied in de mond,
gij engelen, machten voor zijn aangezicht
en zingt u te buiten in 't hemelse licht.

Zingt volop Gods lof! Gij aarde in koor
stem in met het lied dat daar wordt gehoord.
Bezing zijn genade, Gij schepping, looft Hem
die u leerde zingen. Geef liefde uw stem!

Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank
van snaren en fluit: betoon Hem uw dank!
Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord
van wat hij gedaan heeft, en zing het dan voort.

Zingt volop Gods lof want waardig is Hij
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij
tot leven geroepen, voor liefde bestemd.
Besteed dan uw adem aan zingen voor Hem!

Zegen, gezongen 'Amen'