

VESPERS

**Protestantse
Gemeente**
Dronten

VESPERS

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde

en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige
Vader, vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;

Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.

impressum:

dit is een uitgave van:
Protestantse Gemeente Dronten
De Oost 54 DRONTEN

teksten:
Nieuwe Bijbelvertaling
Herziene Statenvertaling
Naardense Bijbel
Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk
Dienstboek een proeve 1998

vrijdagavond vespers
Protestantse Gemeente Dronten
Wim Terlouw
Lars Kramer

tweede oplage: 2019
aantal exemplaren: 50

Museo 300 / 500 / 700

opmaak en drukwerk:
Protief business, Dronten
Gerrit Schreuder

Protestantse Gemeente Dronten
De Oost 54
8251 CV DRONTEN
0321 - 336055

In deze versie zijn een aantal verschrijvingen gecorrigeerd. Met name Jaap Werkman heeft hieraan een bijdrage gegeven.

Iedereen is vrij om delen of gehele teksten te gebruiken voor een vespers of avondgebed. Teksten kunnen eveneens gebruikt worden voor christelijke meditatie of een korte opening van een bijeenkomst. Een exemplaar van deze Vespers is te verkrijgen via het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Dronten. Een (vrijwillige) bijdrage voor kosten die gemaakt zijn door de Protestantse Gemeente Dronten voor het samenstellen van de vespers, kan worden overgemaakt aan de Protestantse Gemeente Dronten, bankgegevens: NL72 RABO 0373 7183 22

Inhoud

VESPERS	- 6 -
OORSPRONG	- 6 -
STILTE	- 6 -
PAASKAARS	- 6 -
OPENINGSVERS EN KLEIN GLORIA	- 7 -
PSALMGEBED	- 8 -
PSALMMELODIE	- 8 -
JAARINDELING MET BIJBEHORENDE PSALM	- 10 -
ADVENT	- 10 -
KERST EN EPIFANIE	- 10 -
NA EPIFANIE	- 11 -
3 WEKEN VOOR VEERTIGDAGENTIJD	- 12 -
VEERTIGDAGENTIJD	- 12 -
PASEN	- 12 -
PAASTIJD	- 13 -
PINKSTEREN EN TRINITATIS	- 14 -
NA TRINITATIS	- 14 -
NA TRINITATIS – ZOMER	- 14 -
NA TRINITATIS – ZOMER / HERFST	- 15 -
ROSJ HASJANA	- 16 -
NA TRINITATIS – HERFST	- 16 -
HERVORMINGSDAG	- 16 -
NA TRINITATIS –VOLEINDING	- 17 -
EEUWIGHEIDSZONDAG	- 17 -
KEUZE PSALMEN NA PASEN	- 17 -
KEUZE PSALMEN NA TRINITATIS	- 17 -
KERKELIJK JAAR MET BIJBEHORENDE PSALM	- 18 -
PSALMEN-INDELING MET BIJBEHOREND JAARGETIJD	- 20 -
LIEDEREN	- 22 -
GEBEDEN	- 24 -
ZEGENBEDEN	- 36 -
GEBED VAN DE NAMEN	- 42 -
AVONDGEBED EN ZEGEN	- 42 -
AFLUITENDE WOORDEN	- 42 -
VESPERS PER PERIODE IN HET KERKELIJK JAAR	- 43 -

Vespers

Vespers zijn een pleisterplaats van stilte, bezinning en rust. In een uitingvorm die gelieerd is aan het monastieke leven en passend binnen de protestantse traditie. De Vespers zijn een avondgebed. Een gebed in de duisternis. Het licht van de opgestane Heer overwint, ook in de nacht. In het Book of Common Prayers van de Anglicaanse Kerk zijn de Evensongs opgenomen, sinds de 16^e eeuw het dagelijkse avondgebed in de traditie van de Vespers.

Oorsprong

De Vespers (of het avondgebed) behoort oorspronkelijk tot de getijdengebeden van de Oosters Orthodoxe en Rooms Katholieke Kerk. Het woord komt uit het Latijn, van 'vespera' wat avond betekent. De Vespers wordt in kloosters omstreeks 17 - 18 uur gebeden.

Stilte

Het komen en gaan van de Vespers vindt plaats in stilte. De Vespers is een moment om in contact te treden met God. Tijdens de Vespers is voldoende ruimte voor stilte om de stem van God te horen.

Door de lange stiltes kan onrust ontstaan. Onrust die kan worden weerstaan door het stiltegebed te bidden. Het stiltegebed is een manier om de tijd die door God is gegeven, te ervaren in Gods aanwezigheid. Het wordt gekenmerkt door rust en door telkens terugkeren naar het gelezen Bijbels Woord. Ook kan het Jezusgebed worden gebeden. Het Jezusgebed is overgeleverd uit de Oosters Orthodoxe traditie en kan helpen om in stilte langdurig te bidden: biddend op de ademhaling: 'Heer Jezus Christus' - inademend - 'ontferm U over ons' - uitademend.

Paaskaars

Gebruik van de paaskaars gaat terug op een eeuwenlange traditie. De paaskaars heeft in de Protestantse traditie bijna de functie van Godslamp gekregen. De paaskaars brandt als teken van de aanwezigheid van de Levende Heer. Daarmee wordt benadrukt dat de Heer de mensen niet als wezen heeft achtergelaten, maar zijn Geest

heeft gezonden opdat de gemeente zelf drager van het licht van Christus zal zijn.

Samen met de paaskaars worden de tafelkaarsen aangestoken, om aan te geven dat het licht wordt verspreid wordt en bij het licht wordt geleefd.

Openingsvers en klein gloria

Elke week wordt het openingsvers uit de kloostertraditie en de Engelse Evensong (psalm 51 vers 17) gezongen. Na de opening volgt een trinitarische doxologie, het Gloria Patri (lied 195 – Vader, Zoon en Geest). In de advent- en veertigdagen tijd (liturgische kleur paars) wordt een alternatieve doxologie gebruikt.

Lied 195:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid. Amen.**

Iedere vespers heeft een eigen psalm, psalmbegin en kleur. De psalm die bij de week behoort wordt ingeleid met een korte tekst uit de Naardense Bijbel. Het psalmbegin is de tekst van het introïtus antifoon uit het Liedboek. Deze teksten worden niet gelezen maar kunnen een hulp zijn om de stilte te ervaren (zie Stilte). In het openingsvers zijn delen **vet gedrukt**. Deze delen worden gezamenlijk gelezen. De overige delen worden door één persoon gelezen. Het Gloria Patri dat **vet gedrukt** is wordt gezamenlijk gezongen.

Door het jaar wordt in de liturgie de kleur van het kerkelijk jaar gevolgd. Deze kleuren hebben hun eigen betekenis:

Wit voor reinheid

Rood voor vuur

Paars voor inkeer

Groen voor hoop

Psalmgebed

De psalmen behoren tot de oudste gedichten ter wereld. God heeft ons deze gedichten als een geschenk gegeven. Tom Wright zegt over de psalmen: eenmaal ontcijferd en vertaald verwonderen de psalmen ons om hun schoonheid, inhoud en dichtkunst van deze oude liederen van aanbidding. Door de psalmen komt een band naar voren tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De psalmen lezen of zingen kan voor vernieuwen zorgen. Iedere week wordt een psalm als het Woord van God uit het Liedboek gezongen. Dit psalter behoort onmiskenbaar tot het culturele en liturgische erfgoed van de Nederlandse protestantse kerken. De psalmen volgen de opbouw van het kerkelijk jaar.

lezen: Psalm 117:

¹Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:

²zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!

Psalmmelodie

Calvijn wilde voor elke psalm een eigen melodie. Een psalmboek met honderdvijftig verschillende melodieën, die door de gemeenteleden geleerd dienen te worden. Een aantal psalmen hebben echter eenzelfde melodie gekregen. Dit zijn de psalmen 5 en 64 | 14 en 53 | 17, 63 en 70 | 18 en 145 | 24, 62, 95 en 111 | 28 en 109 | 30, 76 en 139 | 31 en 71 | 33 en 67 | 36 en 68 | 46 en 82 | 60 en 108 | 65 en 72 | 66, 98 en 118 | 74 en 116 | 77 en 86 | 78 en 90 | 100, 131 en 142 | 117 en 127. Dit zijn 14 psalmen duaal, 4 psalmen triaal, 1 psalm quataal uitgevoerd. Al met al 125 unieke melodieën in de psalmen.

**jaarindeling,
psalmen &
liederen,
gebeden &
zegenbeden**

Jaarindeling met bijbehorende psalm

De vespers volgen de opbouw van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar start met de 1^e zondag van Advent. Na Advent en Kerst volgt de tijd van Epifanie. Hierna volgt de 40 – dagen periode met aansluitend Pasen en Pinksteren. Na Pinksteren is de periode van Trinitatis. Het kerkelijk jaar wordt afgesloten met de 3 weken van Voleinding.

jaar A = 2019 / 2020 – 2022 / 2023 (+3) .
jaar B = 2020 / 2021 – 2023 / 2024 (+3) :
jaar C = 2018 / 2019 – 2021 / 2022 (+3) ∴

De volgende indeling van de psalmen wordt gehanteerd:

Advent

Advent betekent “komst”, de periode vooruitlopend op de geboorte van Christus. Advent begint op de zondag die het meest dichtbij 30 november ligt. Daarmee is de eerste zondag van Advent de zondag die valt tussen 27 november en 3 december. De laatste zondag van Advent is de zondag die valt tussen 18 december en 24 december. Advent eindigt op 24 december.

De 1^e zondag van Advent wordt Levavi (Opgeheven) genoemd, de 2^e zondag Populus Sion (Volk van Sion), van de 3^e zondag Gaudete (Verheugt u) en de 4^e zondag is Rorate coeli (Dauwt hemelen).

	jaar A	jaar B	jaar C
1 ^e zondag van Advent	Ps 25	Ps 25	Ps 25
2 ^e zondag van Advent	Ps 80	Ps 80	Ps 80
3 ^e zondag van Advent	Ps 85	Ps 85	Ps 85
4 ^e zondag van Advent	Ps 19	Ps 19	Ps 19

Kerst en Epifanie

Tijdens het kerstfeest gedenken we de geboorte van Jezus Christus. Het kerstfeest wordt gevierd op 25 december. 26 december is genoemd naar Stefanus. Het verhaal van deze diaken staat beschreven in Handelingen 6. Epifanie is de eerste zondag tussen 2 en 8 januari. Epifanie betekent “verschijning van de Heer”. Epifanie is bij sommigen bekend als Driekoningen, de magiërs uit het Oosten (Mattheüs 2). De eerste zondag na Epifanie is de Doop van de Heer, waarmee de kersttijd wordt afgesloten.

	jaar A	jaar B	jaar C
Stefanus 26 december	Ps 31	Ps 31	Ps 31
Onnozele kinderen 28 december	Ps 124	Ps 124	Ps 124
Epifanie	Ps 72	Ps 72	Ps 72

Na Epifanie

De eerste zondag na Epifanie is de Doop van de Heer (in de Orthodoxe Kerk Epifanie genoemd). De Doop van de Heer valt tussen 9 en 15 januari. De volgende zondagen heten 2^e, 3^e, 4^e en 5^e zondag na Epifanie.

	jaar A	jaar B	jaar C
tot 13/1 na Epifanie	Ps 100	Ps 100	Ps 100
tot 20/1 na Epifanie	Ps 96	Ps 96	Ps 96
tot 27/1 na Epifanie	Ps 139	Ps 145	Ps 145
tot 3/2 na Epifanie	Ps 134	Ps 134	Ps 134
tot 10/2 na Epifanie	Ps 142	Ps 142	Ps 138

Na Epifanie

Het minimaal aantal zondagen na Epifanie is 5. Hierna kunnen nog 4 zondagen volgen die bij de periode na Epifanie behoren. Dit is afhankelijk van de eerste zondag van de veertigdagentijd (zie hierna). Het maximaal aantal zondagen na Epifanie is daarmee 9. De zondag na Epifanie wordt afgesloten met de zondag voor Aswoensdag. De zondag die valt tussen 25 februari en 3 maart heeft dezelfde liturgie als de zondag na Trinitatis die valt tussen 22 mei en 28 mei. De zondag die valt tussen 4 maart en 10 maart heeft dezelfde liturgie als de zondag na Trinitatis die valt tussen 29 mei en 4 juni. De andere zondagen hebben een eigen liturgie.

	jaar A	jaar B	jaar C
tot 17/2 na Epifanie	Ps 1	Ps 1	Ps 1
tot 24/2 na Epifanie	Ps 37	Ps 37	Ps 37
tot 3/3 na Epifanie	Ps 62	Ps 103	Ps 92
tot 10/3 na Epifanie	Ps 81	Ps 81	Ps 81

3 weken voor Veertigdagentijd

De 3 laatste zondagen na Epifanie vormen samen met Veertigdagentijd een herinnering aan de jaren van de Babylonische ballingschap. Het zijn zondagen als voorbereiding op Veertigdagentijd. De 3^e zondag voor Veertigdagentijd heet septuagesima (zeventig dagen voor Pasen). De volgende zondagen heten sexagesima (zestig dagen voor Pasen) en quinquagesima (vijftig dagen voor Pasen). In het Book of Common Prayers (1662) van de Anglicaanse Kerk hebben deze zondagen een eigen liturgie. Onderstaand schema is overgenomen uit deze liturgie.

	jaar A	jaar B	jaar C
septuagesima	Ps 18	Ps 18	Ps 18
sexagesima	Ps 17	Ps 17	Ps 17
quinquagesima	Ps 31	Ps 31	Ps 31

Veertigdagentijd

Veertigdagentijd is de periode van inkeer en voorbereiding op Pasen. Veertigdagentijd start op Aswoensdag en duurt 40 dagen (de zondagen worden niet meegeteld). De Veertigdagentijd bestaat uit 6 zondagen. Aswoensdag kan, als gevolg van de veranderende datum van Pasen (zie hierna), vallen tussen 4 februari en 10 maart. De verschillende zondagen van de vastentijd hebben een eigen naam. De 1^e zondag is Invocabit (Hij zal aanroepen), de 2^e zondag is Reminiscere (Gedenk), de 3^e zondag is Oculi (Ogen), de 4^e zondag is Laetare (Verheugen) en de 5^e zondag is Judica (Oordeel). Deze namen zijn ontleend aan de beginwoorden van het intochtgezing.

	jaar A	jaar B	jaar C
1 ^e zondag 40 dagen	Ps 91	Ps 91	Ps 91
2 ^e zondag 40 dagen	Ps 25	Ps 25	Ps 25
3 ^e zondag 40 dagen	Ps 25	Ps 25	Ps 25
4 ^e zondag 40 dagen	Ps 23	Ps 122	Ps 34
5 ^e zondag 40 dagen	Ps 43	Ps 43	Ps 43

Pasen

Pasen is een belangrijk feest volgend op Goede Week. Jezus Christus is opgewekt uit de dood, op de derde dag na de kruisiging. Pasen heeft zijn oorsprong in het Joodse Pascha. Het concilie van Nicea bepaalde in 325 dat Pasen wordt gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente (ontkoppeld van het Pascha en geldend voor de gehele christelijke wereld). Hierdoor valt Pasen jaarlijks op een andere datum. De zondag voor Pasen is Palmzondag. Palmzondag is het feest van de

intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Palmzondag is de laatste week in de veertigdagentijd. Het is tevens de eerste dag van de Goede Week. De stille week is de week van betrokkenheid bij het lijden van Jezus en daarin bij het lijden van mensen. De vrijdag in de Goede Week is Goede Vrijdag. Herdacht wordt de kruisiging en dood van Jezus Christus op Golgotha. Goede Vrijdag betekent ook dat de dood niet het laatste woord heeft. Het wordt Pasen. Pasen valt tussen 22 maart en 25 april.

	jaar A	jaar B	jaar C
6e zondag 40 dagen	Ps 118	Ps 118	Ps 118
Goede vrijdag	Ps 22	Ps 22	Ps 22

Paastijd

De 1^e zondag na Pasen is Beloken Pasen. Beloken betekent afgesloten, en is het tegenovergestelde van ontluiken. De 2^e zondag na Pasen is Misericordia (Goedertierenheid). In de Anglicaanse Kerk wordt op deze zondag psalm 23 gelezen. De 3^e zondag na Pasen is Jubilate (Juich) of Goede Herderzondag. De 4^e zondag na Pasen is Cantate (Zingt). De 5^e zondag na Pasen is Rogate (Vraagt). Dit is de laatste zondag voor Hemelvaart. De 6^e zondag na Pasen is Exaudi (Hoort), de zondag na Hemelvaart. 's Heren Hemelvaart is veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren. Hemelvaart valt tussen 30 april en 3 juni.

	jaar A	jaar B	jaar C
1 ^e zondag na Pasen	Ps 111	Ps 111	Ps 111
2 ^e zondag na Pasen	Ps 33	Ps 33	Ps 33
3 ^e zondag na Pasen	Ps 66	Ps 66	Ps 66
4 ^e zondag na Pasen	Ps 98	Ps 98	Ps 98
5 ^e zondag na Pasen	Ps 34	Ps 33	Ps 67
6 ^e zondag na Pasen	Ps 27	Ps 27	Ps 27

Pinksteren en Trinitatis

Pinksteren is vijftig dagen na Pasen. Pinksteren wordt gevierd op de zevende zondag na Pasen. Tijdens het Pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel. De gebeurtenissen staan beschreven in Handelingen 2. Pinksteren valt tussen 10 mei en 13 juni. De 1^e zondag na Pinksteren is Trinitatis. Een andere naam is Drievuldigheidszondag. Met Trinitatiszondag wordt de periode van de kerkelijke feesten, die met Kerst is begonnen, afgesloten.

	jaar A	jaar B	jaar C
Pinksteren	Ps 68	Ps 68	Ps 68
Trinitatis	Ps 8	Ps 8	Ps 8

Na Trinitatis

De zondagen tussen Trinitatis en Advent (zie eerder) hebben als naam de rangorde na Trinitatis (1^e zondag na Trinitatis, 2^e zondag na Trinitatis enz.). Er zijn vier zondagen na Trinitatis die afhankelijk zijn van Pasen. De eerste zondag na Trinitatis die afhankelijk is van Pasen kan vallen tussen 22 mei en 28 mei. De laatste zondag na Trinitatis die afhankelijk is van Pasen kan vallen tussen 12 juni en 18 juni. De zondag die valt tussen 22 mei en 28 mei heeft dezelfde liturgie als de zondag na Epifanie die valt tussen 25 februari en 3 maart. De zondag die valt tussen 29 mei en 4 juni heeft dezelfde liturgie als de zondag na Epifanie die valt tussen 4 maart en 10 maart. De andere zondagen hebben een eigen liturgie.

	jaar A	jaar B	jaar C
tot 28/5 Zondag na Trinitatis	Ps 62	Ps 103	Ps 92
tot 4/6 Zondag na Trinitatis	Ps 81	Ps 81	Ps 81
tot 11/6 Zondag na Trinitatis	Ps 30	Ps 130	Ps 30
tot 18/6 Zondag na Trinitatis	Ps 100	Ps 92	Ps 100

Na Trinitatis – zomer

De zondagen na Trinitatis zijn opgedeeld in zomer en herfst. De 1^e zondag van de zomer is de zondag die valt tussen 19 juni en 25 juni. Afhankelijk van Pasen, kan dit de 1^e zondag na Trinitatis zijn, of maximaal de 5^e zondag na Trinitatis.

	jaar A	jaar B	jaar C
tot 25/6 Zondag na Trinitatis	Ps 22	Ps 22	Ps 22
tot 2/7 Zondag na Trinitatis	Ps 16	Ps 30	Ps 16
tot 9/7 Zondag na Trinitatis	Ps 145	Ps 66	Ps 66
tot 16/7 Zondag na Trinitatis	Ps 65	Ps 85	Ps 25
tot 23/7 Zondag na Trinitatis	Ps 86	Ps 23	Ps 15
tot 30/7 Zondag na Trinitatis	Ps 138	Ps 138	Ps 138

Na Trinitatis – zomer

De zondagen na Trinitatis zijn opgedeeld in zomer en herfst. De 7^e zondag van de zomer valt tussen 31 juli en 6 augustus en is de eerste week van augustus.

	jaar A	jaar B	jaar C
tot 6/8 Zondag na Trinitatis	Ps 78	Ps 15	Ps 78
tot 13/8 Zondag na Trinitatis	Ps 33	Ps 34	Ps 33
tot 20/8 Zondag na Trinitatis	Ps 67	Ps 146	Ps 82
tot 27/8 Zondag na Trinitatis	Ps 138	Ps 78	Ps 138

Na Trinitatis – zomer / herfst

De zondagen na Trinitatis zijn opgedeeld in zomer en herfst. De 11^e zondag van de zomer valt tussen 28 augustus en 3 september en is de eerste week van september. De 1^e zondag van de herfst valt tussen 18 september en 24 september.

	jaar A	jaar B	jaar C
tot 3/9 Zondag na Trinitatis	Ps 113	Ps 113	Ps 113
tot 10/9 Zondag na Trinitatis	Ps 1	Ps 1	Ps 1
tot 17/9 Zondag na Trinitatis	Ps 103	Ps 116	Ps 103
tot 24/9 Zondag na Trinitatis	Ps 145	Ps 139	Ps 139
tot 1/10 Zondag na Trinitatis	Ps 25	Ps 19	Ps 146

Rosj Hasjana

Rosj Hasjana betekent "hoofd van het jaar". Het is het Joodse Nieuwjaar, ook "dag van de sjofar", in het Nederlands soms "dag van de bazuin" genoemd. Volgens Leviticus valt Rosj Hasjana op de eerste dag van de zevende maand. In de zevende maand zijn eveneens Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest). Een nieuwe maand begint op de eerste dag van een nieuwe maan. Hierdoor kan Rosj Hasjana vallen tussen 4 september en 7 oktober. De Joodse kalender heeft als begindatum 7 oktober 3761 v.Chr.

	jaar A	jaar B	jaar C
Rosj Hasjana	Ps 90	Ps 90	Ps 90

Na Trinitatis – herfst

De zondagen na Trinitatis zijn opgedeeld in zomer en herfst. De 3^e zondag van de herfst valt tussen 2 oktober en 8 oktober. Dit is de eerste week in oktober.

	jaar A	jaar B	jaar C
tot 8/10 Zondag na Trinitatis	Ps 128	Ps 128	Ps 128
tot 15/10 Zondag na Trinitatis	Ps 23	Ps 111	Ps 113
tot 22/10 Zondag na Trinitatis	Ps 96	Ps 124	Ps 121
tot 29/10 Zondag na Trinitatis	Ps 1	Ps 1	Ps 84
tot 6/11 Zondag na Trinitatis	Ps 43	Ps 43	Ps 43

Hervormingsdag

Hervormingsdag valt op 31 oktober, de dag waarop Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen heeft gepubliceerd. Op Hervormingsdag wordt aandacht gegeven aan de thema's van Luther, die teruggaan naar de Bijbel, Christus, de genade en het geloof. De zondag voor 31 oktober heet Reformatiezondag.

	jaar A	jaar B	jaar C
Hervormingsdag 31 oktober	Ps 46	Ps 46	Ps 46

Na Trinitatis – Voleinding

De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar heten Zondagen van Voleinding. Gedacht wordt, toekomstgericht, aan de voltooiing van al Gods plannen - met de wereld en met de mensen. Psalm 119 is een meditatief gebed dat bestaat uit acht strofen voor iedere letter uit het Hebreeuwse alfabet, waarin aan alle aspecten van het leven "met de wet" recht wordt gedaan. Voor alle dagen van voleinding is een dagelijkse Vespers gemaakt. Iedere dag heeft een eigen "letter" van psalm 119 met de bijbehorende verzen van psalm 119 uit het liedboek, voor dagelijkse meditatie.

	jaar A	jaar B	jaar C
1 ^e Zondag van de Voleinding	Ps 119	Ps 119	Ps 119
2 ^e Zondag van de Voleinding	Ps 119	Ps 119	Ps 119
3 ^e Zondag van de Voleinding	Ps 119	Ps 119	Ps 119

Eeuwigheidszondag

De laatste zondag van het kerkelijk jaar en eveneens de laatste zondag van de voleinding, wordt Eeuwigheidszondag of Voleindingszondag genoemd. Na deze zondag begint de Adventtijd, waarmee een nieuw kerkelijk jaar en de doorgaande tijd wordt gemarkeerd. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is een "herinnering aan de overledenen".

	jaar A	jaar B	jaar C
Eeuwigheidszondag	Ps 138	Ps 138	Ps 138

Keuze psalmen na Pasen

	jaar A	jaar B	jaar C
Misericordia Zondag	Ps 23	Ps 23	Ps 23
Goede Herder Zondag	Ps 23	Ps 23	Ps 23

Keuze psalmen na Trinitatis

	jaar A	jaar B	jaar C
Zondag Trinitatis	Ps 150	Ps 150	Ps 150
Zondag na Trinitatis	Ps 16	Ps 16	Ps 16
Zondag na Trinitatis	Ps 43	Ps 43	Ps 43
Zondag na Trinitatis	Ps 90	Ps 90	Ps 90
Zondag na Trinitatis	Ps 98	Ps 98	Ps 98
Zondag na Trinitatis	Ps 146	Ps 146	Ps 146

Kerkelijk jaar met bijbehorende psalm

De vespers starten met de 1^e zondag van Advent. Na Advent en Kerst volgt de tijd van Epifanie. Hierna volgt de 40 – dagen periode met aansluitend Pasen en Pinksteren. Na Pinksteren is de periode van Trinitatis. Het kerkelijk jaar wordt afgesloten met de 3 weken van Voleinding.

	jaar A	jaar B	jaar C
Levavi	Ps 25	Ps 25	Ps 25
Populus Sion	Ps 80	Ps 80	Ps 80
Gaudete	Ps 85	Ps 85	Ps 85
Rorate coeli	Ps 19	Ps 19	Ps 19
Stefanus 26 december	Ps 31	Ps 31	Ps 31
Onnozele kinderen 28 december	Ps 124	Ps 124	Ps 124
Epifanie	Ps 72	Ps 72	Ps 72
Doop van de Heer	Ps 100	Ps 100	Ps 100
2 ^e na Epifanie	Ps 96	Ps 96	Ps 96
3 ^e na Epifanie	Ps 139	Ps 145	Ps 145
4 ^e na Epifanie	Ps 134	Ps 134	Ps 134
5 ^e na Epifanie	Ps 142	Ps 142	Ps 138
6 ^e na Epifanie	Ps 1	Ps 1	Ps 1
7 ^e na Epifanie	Ps 37	Ps 37	Ps 37
8 ^e na Epifanie	Ps 62	Ps 103	Ps 92
9 ^e na Epifanie	Ps 81	Ps 81	Ps 81
Invocabit	Ps 91	Ps 91	Ps 91
Reminiscere	Ps 25	Ps 25	Ps 25
Oculi	Ps 25	Ps 25	Ps 25
Laetare	Ps 23	Ps 122	Ps 34
Judica	Ps 43	Ps 43	Ps 43
Palmzondag	Ps 118	Ps 118	Ps 118
Goede Vrijdag	Ps 22	Ps 22	Ps 22
Quasi modo geniti	Ps 111	Ps 111	Ps 111
Misericórdia	Ps 33	Ps 33	Ps 33
Misericordia Zondag	Ps 23	Ps 23	Ps 23
Jubilate	Ps 66	Ps 66	Ps 66
Goede Herder Zondag	Ps 23	Ps 23	Ps 23
Cantate	Ps 98	Ps 98	Ps 98
Rogate	Ps 34	Ps 33	Ps 67
Exaudi	Ps 27	Ps 27	Ps 27
Pinksteren	Ps 68	Ps 68	Ps 68
Trinitatis	Ps 8	Ps 8	Ps 8
Zondag na Trinitatis	Ps 62	Ps 103	Ps 92
Zondag na Trinitatis	Ps 81	Ps 81	Ps 81

	jaar A	jaar B	jaar C
Zondag na Trinitatis	Ps 30	Ps 130	Ps 30
Zondag na Trinitatis	Ps 100	Ps 92	Ps 100
1 ^e zondag van de zomer	Ps 22	Ps 22	Ps 22
2 ^e zondag van de zomer	Ps 16	Ps 30	Ps 16
3 ^e zondag van de zomer	Ps 145	Ps 66	Ps 66
4 ^e zondag van de zomer	Ps 65	Ps 85	Ps 25
5 ^e zondag van de zomer	Ps 86	Ps 23	Ps 15
6 ^e zondag van de zomer	Ps 138	Ps 138	Ps 138
7 ^e zondag van de zomer	Ps 78	Ps 15	Ps 78
8 ^e zondag van de zomer	Ps 33	Ps 34	Ps 33
9 ^e zondag van de zomer	Ps 67	Ps 146	Ps 82
10 ^e zondag van de zomer	Ps 138	Ps 78	Ps 138
11 ^e zondag van de zomer	Ps 113	Ps 113	Ps 113
12 ^e zondag van de zomer	Ps 1	Ps 1	Ps 1
13 ^e zondag van de zomer	Ps 103	Ps 116	Ps 103
Rosj Hasjana	Ps 90	Ps 90	Ps 90
1 ^e zondag van de herfst	Ps 145	Ps 139	Ps 139
2 ^e zondag van de herfst	Ps 25	Ps 19	Ps 146
3 ^e zondag van de herfst	Ps 128	Ps 128	Ps 128
4 ^e zondag van de herfst	Ps 23	Ps 111	Ps 113
5 ^e zondag van de herfst	Ps 96	Ps 124	Ps 121
6 ^e zondag van de herfst	Ps 1	Ps 1	Ps 84
7 ^e zondag van de herfst	Ps 43	Ps 43	Ps 43
Hervormingsdag 31 oktober	Ps 46	Ps 46	Ps 46
1e zondag van de Voleinding	Ps 119	Ps 119	Ps 119
2e zondag van de Voleinding	Ps 119	Ps 119	Ps 119
3e zondag van de Voleinding	Ps 119	Ps 119	Ps 119
Eeuwigheidszondag	Ps 138	Ps 138	Ps 138

Keuze psalmen na Epifanie	jaar A	jaar B	jaar C
Zondag na Epifanie	Ps 16	Ps 16	Ps 16
Zondag na Epifanie	Ps 43	Ps 43	Ps 43
Zondag na Epifanie	Ps 90	Ps 90	Ps 90
Zondag na Epifanie	Ps 98	Ps 98	Ps 98
Zondag na Epifanie	Ps 146	Ps 146	Ps 146

Keuze psalmen na Trinitatis	jaar A	jaar B	jaar C
Zondag Trinitatis	Ps 150	Ps 150	Ps 150
Zondag na Trinitatis	Ps 16	Ps 16	Ps 16
Zondag na Trinitatis	Ps 43	Ps 43	Ps 43
Zondag na Trinitatis	Ps 90	Ps 90	Ps 90
Zondag na Trinitatis	Ps 98	Ps 98	Ps 98
Zondag na Trinitatis	Ps 146	Ps 146	Ps 146

Psalmen-indeling met bijbehorend jaargetijde

	jaar A	jaar B	jaar C
Psalm 1	6nE 10/9nT 29/10nT	6nE 10/9nT 29/10nT	6nE 10/9nT
Psalm 8	Trin.	Trin.	Trin.
Psalm 15		6/8nT	23/7nT
Psalm 16	2/7nT ZnT	ZnT	2/7nT ZnT
Psalm 19	4ZvA	4ZvA 1/10nT	4ZvA
Psalm 22	GV 25/6nT	GV 25/6nT	GV 25/6nT
Psalm 23	4Z40d 2ZnP 3ZnP 15/10nT	23/7nT 2ZnP 3ZnP	2ZnP 3ZnP
Psalm 25	1ZvA 2Z40d 3Z40d 1/10nT	1ZvA 2Z40d 3Z40d	1ZvA 2Z40d 3Z40d 16/7nT
Psalm 27	6ZnP	6ZnP	6ZnP
Psalm 30	11/6nT	2/7nT	11/6nT
Psalm 31	26/12	26/12	26/12
Psalm 33	2ZnP 13/8nT	2ZnP 5ZnP	2ZnP 13/8nT
Psalm 34	5ZnP	13/8nT	4Z40d
Psalm 37	7nE	7nE	7nE
Psalm 43	5Z40d 4/11nT ZnT	5Z40d 4/11nT ZnT	5Z40d 4/11nT ZnT
Psalm 46	Herv.	Herv.	Herv.
Psalm 62	8nE 28/5nT		
Psalm 65	16/7nT		
Psalm 66	3ZnP	3ZnP 9/7nT	3ZnP 9/7nT
Psalm 67	20/8nT		5ZnP
Psalm 68	Pinkst.	Pinkst.	Pinkst.
Psalm 72	Epif	Epif	Epif
Psalm 78	6/8nT	27/8nT	6/8nT
Psalm 80	2ZvA	2ZvA	2ZvA
Psalm 81	9nE 4/6nT	9nE 4/6nT	9nE 4/6nT
Psalm 82			20/8nT

	jaar A	jaar B	jaar C
Psalm 84			29/10nT
Psalm 85	3ZvA	3ZvA	3ZvA
Psalm 86	23/7nT	16/7nT	
Psalm 90	Rosj H ZnT	Rosj H ZnT	Rosj H ZnT
Psalm 91	1Z40d	1Z40d	1Z40d
Psalm 92			8nE 28/5nT
Psalm 96	2nE 22/10nT	2nE	2nE
Psalm 98	4ZnP ZnT	4ZnP ZnT	4ZnP ZnT
Psalm 100	1nE 18/6nT	1nE	1nE 18/6nT
Psalm 103	17/9nT	8nE 28/5nT	17/9nT
Psalm 111	1ZnP	1ZnP 15/10nT	1ZnP
Psalm 113	3/9nT	3/9nT	3/9nT 15/10nT
Psalm 116		17/9nT	
Psalm 118	6Z40d	6Z40d	6Z40d
Psalm 119	Voleind.	Voleind.	Voleind.
Psalm 121			22/10nT
Psalm 122		4Z40d	
Psalm 124	ZnK	ZnK 22/10nT	ZnK
Psalm 128	8/10nT	8/10nT	8/10nT
Psalm 130		11/6nT	
Psalm 134	4nE	4nE	4nE
Psalm 138			5nE 30/7nT 27/8nT Eeuw.Z
Psalm 139	3nE	Eeuw.Z 24/9nT	Eeuw.Z 24/9nT
Psalm 142	5nE	5nE	
Psalm 145	9/7nT 24/9nT	3nE	3nE
Psalm 146	ZnT	20/8nT ZnT	1/10nT ZnT
Psalm 150	Trin.	Trin.	Trin.

Liederen

De christelijke kerk is altijd een zingende kerk geweest. In 2013 is een nieuw liedboek verschenen: "Liedboek: Zingen in huis en kerk". Het liedboek opent met "Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw". Het Liedboek is samengesteld in opdracht van o.a. de Protestantse Kerk in Nederland. Naast gebruik bij de eredienst is het Liedboek geschikt om te gebruiken voor vieringen in kleinere kring, onder andere getijden zoals de vespers.

De volgende liederen (naast de genoemde psalmen) worden gebruikt:

Lied 152	Lied 236	Lied 239	Lied 243	Lied 247
Lied 248	Lied 253	Lied 256	Lied 263	Lied 266
Lied 267	Lied 268	Lied 281	Lied 413	Lied 425
Lied 437	Lied 438	Lied 444	Lied 473	Lied 513
Lied 518	Lied 524	Lied 526	Lied 543	Lied 547
Lied 598	Lied 600	Lied 644	Lied 650	Lied 655
Lied 663	Lied 680	Lied 704	Lied 713	Lied 718
Lied 751	Lied 753	Lied 755	Lied 769	Lied 801
Lied 825	Lied 834	Lied 868	Lied 871	Lied 886
Lied 887	Lied 906	Lied 912	Lied 1005	

Een aantal liederen zijn op melodie gezet met een niet-Nederlandse tekst. **Voorbeeld hiervan is Lied 598 Dans nos obscurités.**

Bij ons meer bekend als:

Als al les duis ter is, ont steek dan een lich tend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Als al les duis ter is, ont steek dan een lich tend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Lied 139d La ténêbre n'est pount ténêbre, als:



Heel het dui - ster is vol van luis - ter
door uw licht de nacht is als de dag
net zo hel - der.

Lied 256 Bleib mit deiner Gnade bei uns, als:



Blijf met uw ge - na - de bij ons,
Heer on - ze God.
O, blijf met uw ge - na - de bij ons,
licht in het duis - ter.

of Lied 1005 Longing for light, we wait in the darkness, als:



1. Zoe - kend naar licht, hier in het duis - ter,
zoe - ken wij U, waar - heid en kracht.
Maak ons uw volk, hei - lig, vol luis - ter,
schijn in de don - k're nacht.

Gebeden

Het gebed maakt een belangrijk onderdeel uit van de vespers. Volgens het lied 248 (de dag door Uwe gunst ontvangen) wordt door het gebed, de dank tot God gezonden, nooit onderbroken. In het dienstboek zijn een aantal avondgebeden opgenomen. Hieruit is een selectie gemaakt. Ook andere avondgebeden kunnen worden gebruikt. In het dienstboek zijn de avondgebeden opgenomen in hoofdstuk V en nachtgebeden in hoofdstuk VI (gebed 58 – gebed 84). In de avondgebeden zijn delen **vet gedrukt**. Deze delen worden gezamenlijk gelezen. De overige delen worden door één persoon gelezen.

Voorbeeld avondgebed:

Heer, wij danken U in dit avonduur
dat Gij ons hebt gegeven
om onder uw bescherming deze dag te beëindigen;
dat Gij ons kracht gegeven hebt tot onze arbeid
en ons draagt door uw barmhartigheid.
Wij bidden U, Heer,
doe tot zegen worden
al wat ons benauwt en bezwaart.
Zoals de vruchten van het veld rijpen
onder zonneschijn, wind en wolken,
laat ons zo rijp worden voor uw oogst.
Wij bidden U, hemelse Vader,
dat Gij de glans van uw aangezicht
wilt laten schijnen
over de mensen, die wij liefhebben,
over de mensen, die wij moeilijk kunnen verdragen.
Van U zijn wij, in het licht en het donker der tijden.
Gij zegent onze uitgang en onze ingang,
in eeuwigheid.

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Heer, onze God
Uw Zoon Jezus Christus vastte veertig dagen in de woestijn
en zondigde niet:

wees ons genadig als wij gehoor geven aan Uw wijsheid;
met onze wegen bent U bekend,
Uw hand leidt ons,
op weg naar eeuwigheid;

door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer
die leeft en regeert met U,
in eenheid met de Heilige Geest

Eén God, voor nu en altijd

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U,
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Deze dag is tot een eind gekomen.
Over de aarde verspreidt zich het donker,
nu de zon in het westen is ondergegaan.
Alle dingen keren terug tot hun oorsprong.

Uit de veelheid hebben wij ons losgemaakt
om ons te keren tot onszelf,
ons te keren tot U,
die de bron van ons leven wilt zijn.

Wij brengen U wat in ons is:
gedachten en zorgen,
vragen en angsten,
vreugde, verlangen en dank.
Wil het raken met uw zuiverende nabijheid.

Alle dingen mogen komen en gaan in de stilte –
emoties en beelden, ze trekken ons voorbij.
En als het denken even is vertrokken,
opent in de leegte zich ons hart.

Dat het duister ons niet zal verschrikken,
zo bidden wij nu,
dat het een geleide mag worden
op de weg naar U toe:
uw beschermende aanwezigheid
als een engel om ons heen.

Geef Gij het uw beminden in de slaap,
Gij, die zegent met vrede.

Blijf bij ons, Levende
want het wordt avond en de dag is al ten einde

Blijf bij ons en bij alle mensen,
blijf bij ons op de avond van de dag,
op de avond van het leven,
op de avond van de wereld.

Uw zegen vragen wij over de mensen
die deze dag gestreden hebben
- dat zij de weg naar vrede vinden –
over hen die nu werken,
over hen die de slaap niet kunnen vinden,
over de zieken en zwaarmoedigen,
blijf hen nabij met uw licht en uw vrede.

Van U is het licht van de dag,
van U is het donker van de nacht,
van U zijn leven en dood,
van U zijn wij – blijf ons nabij en behoed ons.

Kom, heilige Geest
spreek altijd tot mijn hart
En als Gij toch zwijgt
laat dan uw zwijgen tot mij spreken
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt

Heer, mijn God,
ik dank u, dat u deze dag ten einde hebt gebracht,
ik dank u, dat u een lichaam en ziel tot rust laat komen.
Uw hand lag over mij heen, behoeede en bewaarde mij.

Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag
en help dat ik allen van harte vergeef
die mij onrechtvaardig hebben behandeld.

Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen.
Aan u vertrouw ik mijn verwanten toe,
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel.

God, uw heilige naam zij geloofd.

U danken wij, Heer onze God
Laat in al wat wij doen en zeggen
uw liefde zichtbaar worden
en laat ons genade vinden in elkaars ogen.
Moedig ons aan om U te blijven dienen
en houd ons bijeen als uw gemeente,
als het lichaam van uw Zoon.
Zo bidden wij allen tezamen:
Heer, ontferm U.

Nu het nacht is geworden,
beseffen wij hoezeer wij uw licht nodig hebben
en daarom bidden wij U:
maak ons open en ontvankelijk voor uw licht,
zodat het in ons kan binnenstromen;
verjaag alles wat ons leven donker maakt
en breng aan het licht wat ons nog in de weg staat en
verhindert
ons leven door U te laten bepalen.
Wij bidden U voor alle mensen
die opzien tegen het donker van de nacht,
voor hen die gebukt gaan onder zorgen
die ze niet durven loslaten,
voor hen die ernstig ziek zijn
en zich niet durven toevertrouwen aan de slaap,
omdat ze bang zijn voor de dood,
voor hen die lijden aan slapeloosheid,
voor hen die geen goede plek hebben om te slapen:
de daklozen en de zwervers,
veraf maar ook dichtbij.
Zegen hen allen met het licht van uw ogen
en doordring hen met uw vrede.
Bewaar ons allen deze nacht
en rust ons toe om, als de nieuwe dag komt,
iets van uw licht te kunnen verspreiden
in alles wat ons te doen staat.

Heer, kom en dek mij toe met de nacht.
Spreid uw genade over ons uit,
zoals U het beloofd hebt.
Uw beloften zijn meer
dan alle sterren aan de hemel,
uw genade is dieper dan de nacht.
Heer, het wordt koud.
De nacht van deze aarde komt
met een adem van de dood.
De nacht komt,
het einde komt,
maar Jezus Christus komt ook.
Heer, op Hem wachten wij,
dag en nacht.

Fluister het mij in, heilige Geest
ik zal het goede denken

Spoor mij aan, heilige Geest
ik zal het goede doen

Verlok mij, heilige Geest
ik zal het goede zoeken

Geef me kracht heilige Geest
ik zal het goede vasthouden

Bescherm me, heilige Geest
ik zal het goede nooit verliezen

Heer, de Eeuwige,
die Uw woord zaait op aarde
en het vrucht laat dragen op zijn tijd
maakt ons ontvankelijk voor Uw levenskracht
en geef ons geduld en vertrouwen
dat U alles goed maakt
vandaag en alle dagen

God.

De drukte van deze dag maakt plaats voor stilte en rust;
de kleuren vervagen, geluiden vallen stil,
alleen een avondvogel zingt straks zijn lied.
Kom bij ons, Heer en blijf bij ons,
want de dag loopt ten einde.
In vriendschap en hartelijkheid stonden wij
vandaag tegenover elkaar ;
het was een fijne dag.
Vergeef ons als wij tegen U
en tegen elkaar iets misdaan hebben.
Laat Uw zegenende hand over ons rusten.

Dat alle ontzagwekkende scheppingen
van deze God, alle tezamen
niet zwijgen in de morgen
en niet verstommen in de avond.
Dat ook de stralende sterren niet zwijgen
en de hoge bergen niet
en niet de afgronden van de zeeën
en de bronnen en de snelle stromen.
Dat wij niet ophouden te zingen
voor de Vader, de Zoon en de Geest
Gij, engelen in de hemelen, antwoordt:

In uw handen, barmhartige God
bevelen wij onszelf vandaag;
laat ons, van begin tot einde,
bewust zijn van uw aanwezigheid;
herinner ons eraan dat wij
in alle goeds dat we doen, U dienen;
maak ons attent en waakzaam,
zodat we in alles uw wil onderscheiden,
die ook vreugdevol vervullen,
tot eer en glorie van uw Naam,

Eeuwige,
die het licht heeft geschapen
en het duister heeft overwonnen

Eeuwige,
die deze dag genadig bewaart
en met ontferming waakt over de nacht

Eeuwige,
keer ons om naar U toe
en laat ons niet vallen uit Uw hand

Sterk onze zwakheid,
zodat wij geborgen zijn in Uw genade
en gekend zijn bij U

Ik roep de Drie-eenheid aan
En ik getuig van de Schepper van de schepping.
De kracht van God die eeuwig mijn gids is:
Gods wijsheid die mij leidt,
Gods oog dat naar mij uit ziet,
Gods oor om mij te horen,
Gods woord om tot mij te spreken,
Gods hand om mij te beschermen,
Gods schild dat mij dekt,
Gods liefde die mij redt
Christus troont boven mij,
Christus als ik mij neerleg,
Christus als ik opsta.
Christus als ik ga zitten,
Christus in het hart van ieder die aan mij denkt,
Christus in de mond van ieder die over mij spreekt,
Christus in het oog van elk die mij ziet,
Christus in het oor van elk die mij hoort.
Christus in de lengte.
Christus in de breedte.
Christus in de hoogte.
Christus in de diepte.

Heer, koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
laat mij vergeving brengen waar schuld is,
laat mij eenheid brengen waar tweedracht is,
laat mij waarheid brengen waar dwaling is,
laat mij geloof brengen waar twijfel is,
laat mij hoop brengen waar wanhoop is,
laat mij licht brengen waar het duister is,
laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Laat mij zoeken
niet dat ik getroost word, maar te troosten,
niet dat ik begrepen word, maar te begrijpen,
niet dat ik geliefd word, maar lief te hebben.

Want wie geeft, ontvangt
wie verliest, vindt
wie vergeeft, wordt vergeven
en wie sterft, verrijst tot eeuwige leven

Hoor ons, Heer,
ontferm U over ons

Tot u, Heer,
op uw troon van heerlijkheid:
heffen wij onze ogen,
in heilige bescherming, op:
Heer, hoor ons gebed,

ontferm U over ons.

Christus, Hoeksteen, rechterhand van de Vader
Eeuwige Verlosser en Hulp.

Christus, hoor ons bidden,
ontferm U over ons.

Wij smeken U,
neig uw oor en hoor ons,
Wees barmhartig over wat wij verkeerd deden
Heer, hoor ons gebed,
ontferm U over ons

Op de plaats waar ik was
wanneer zocht ik U daar?
En U stond gewoon vóór me!
Maar ik was ook van mijzelf weggelopen
en kon mezelf niet meer vinden,
laat staan U!

Laat ons bidden
- moment van stilte -
God Onze Heer
U hebt ons vernieuwd met het Levende brood
uit de hemel
waarmee U ons geloof voedt,
onze hoop vermeerderd
onze liefde versterkt:
leer ons steeds te verlangen naar Hem
die het Ware brood is
die het Levend brood is.
Laat ons leven van ieder woord
dat uit U komt

Heer, nu de avond valt
komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan
van ons af
en bewaar ons wat goed was.
Mogen Uw ogen
over ons geopend zijn,
wanneer wij de ogen sluiten.

Onze Vader, onze Koning, wij schoten tekort voor uw
aangezicht.

Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen
die ons regeert dan u.
Onze Vader, onze Koning, vergeef ons
en scheld ons kwijt wat wij verkeerd deden.
Onze Vader, onze Koning, laat wat wij goed deden voor ons
opgetekend blijven.
Onze Vader, onze Koning, geef Israël Uw volk zijn glorie.
Onze Vader, onze Koning, aanvaard ons gebed in liefde
en laten de woorden van ons gebed Uw wil zijn.
Onze Vader, onze Koning, open de poorten van de hemel,
opdat ons gebed er moge doordringen.

Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig, verhoor ons,
wij hebben geen daden waarop wij ons beroepen kunnen,
maar toch, laat Uw recht, dat Gij spreekt over ons,
de mildheid kennen van Uw trouw,
ja, wil ons helpen.

Genadige en heilige God en Vader

geef ons wijsheid om U te ontdekken
volharding om U te zoeken
geduld om op U te wachten
ogen om U te zien
een hart dat zich in stilte op U richt
een leven dat U verkondigt

door de kracht van de Geest
van Jezus Christus
onze Heer.

God, waar bent u?

Onmogelijk,
die mogelijkheid,
dat u er niet zou zijn,
dat u niet wakker zou liggen
van mij, onafscheidelijk van mij
als m'n eigen schaduw.

Onmogelijk
dat u niet mee zou gaan,
als ik op weg ben
en naar huis kom.

Onmogelijk
dat ik niet thuiskom
met u.

Zegenbeden

De zegenbede wil letterlijk zeggen een gebed om het goede toe te wensen of het goed zeggen. De zegenbede is de afsluiting van de vespers. De zegenbeden komen uit het dienstboek. Ook andere zegenbeden kunnen worden gebruikt. In het dienstboek zijn de zegenbeden opgenomen in een eigen categorie. In de zegenbeden zijn delen **vet gedrukt**. Deze delen worden gezamenlijk uitgesproken. De overige delen worden door één persoon gelezen en uitgesproken. Iedere zegenbede wordt bevestigd met de acclamatie "Amen".

Voorbeeld zegenbede:

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Moge onze Heer, Jezus Christus zelf,
en God onze Vader,
die ons liefgehad heeft
en eeuwige bemoediging heeft gegeven
en goede hoop,
in genade onze harten bemoedigen en versterken
in alle werk en woord dat goed is!

In ons hart en in ons huis–
DE ZEGEN VAN GOD
In ons komen en in ons gaan –
DE VREDE VAN GOD
In ons leven, op onze zoektocht
DE LIEFDE VAN GOD
Bij het einde, nieuw begin
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Zegen de HEER, u allen
die de dienst van de HEER verricht
en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.
Hef uw handen op naar het heiligdom
en zegen de HEER.
Moge uit Sion de HEER u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

De Heer zal ons beschermen als de appel van zijn oog.
Wij zullen veilig zijn in de schaduw van zijn vleugels.
Hij heeft ons vrijgesproken,
wij mogen zijn gelaat aanschouwen.

Moge de baby van Bethlehem
ons vrede geven.
Moge het kind van Nazareth
ons vreugde geven.
Moge de man van Galilea
ons kracht geven.
Moge de Messias van Golgotha
ons moed geven.
Moge de opgestane Jezus
ons hoop geven.
En de opgevaren Christus
een voorsmaak van zijn glorie

Ga in vrede,
met zachtmoedigheid,
door het geweld van deze dagen

Geef ruimhartig.
Wees liefdevol
bij alles wat je doet.

Laat in het duister,
in woelige tijden
heiligheid je doel zijn.

Zoek wijsheid.
Laat trouw
branden als een vuur.

Moge Gods zegen op jouw pad zijn!
Laat God je leiden,
je in Zijn hart geborgen houden.
Dat liefde je vindt.

Wees rechtvaardig.
Spreek de waarheid
in een wereld van hebzucht en leugen.
Toon vriendelijkheid.
Bekijk iedereen met de ogen van de hemel.

Moge God je vasthouden,
je omarmen,
je in Zijn Hart geborgen houden.
Dat Zijn liefde jou vindt.
Zo zegene ons de algoede God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.

Nu hier de avond valt
- Laat uw licht ons leiden,
wees onze vrede! –
en wij deze nacht ingaan, maar leven in het licht,
- Wees onze vrede! –

laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,
- Wees onze vrede! –
zegen ons en wie ons na-staan
met het licht van uw ogen!
Laat uw licht ons leiden,
wees onze vrede

De Heer die goed is, Hij die uit is op ons heil,
Hij vervulle ons met louter liefde.
Nu, straks en tot in eeuwigheid.

Heft naar het heilige uw handen
en zegent
de Ene
Jou zegent de Ene vanuit Sion
de Maker
van hemel en aarde!
Zo zegene ons de algoede God,
Vader, Zoon en Geest.

Thans zegent de Heer
die staat in zijn huis als de nacht valt
heft uw handen in heiliging
zegt de Heer
en Hij zegene u uit Sion
de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde

Heer,
die de aarde gemaakt heeft
en haar groeikracht
en vruchtbaarheid geeft.
Laat ons de grond zijn
waarin Uw woord gezaaid wordt
Zegen ons met de dauw van Uw geest.

De God van de vrede
bevestig ons in alle goeds
Hij, die de hemel en aarde gemaakt heeft
Hij waakt over ons leven
nu en al de dagen van ons leven

Gezegend onze vingers
dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.
Gezegend onze oren
dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.
Gezegend onze ogen
dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.
Gezegend onze schouders
dat zij tot steun mogen zijn.
Gezegend onze lippen
dat zij troost mogen spreken.
Gezegend onze handen
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.
Gezegend onze voeten
dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.
Zo zegene ons
de Vader,
het Woord,
de Heilige Geest.

Moge God ons zegenen met onrust
Over gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden en oppervlakkige relaties
Zodat er diepgang moge zijn in onze harten

Moge God ons zegenen met boosheid
Over onrechtvaardigheid, onderdrukking
en de uitbuiting van mensen
Zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en
vrede

Moge God ons zegenen met tranen
Te plengen voor hen die lijden
door pijn, verstoting, honger en oorlog

Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost

En moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid
Om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze
wereld

Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het
onmogelijk is

God, luisterende God,
we danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal
De stilte tussen de tonen van de muziek.
De stilte tussen vrienden.

Die ons gedenkt en van geen
mensenkind de naam vergeet:

Die te vinden is waar wij zoeken.
Ommantel ons, verhult in uw vrede.

Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Moge de HEER ons zegenen
en beschermen.
Moge de HEER Zijn gezicht naar ons laten schijnen
en ons begunstigen.
Moge de HEER Zijn gezicht naar ons opheffen
en ons sjalom geven.

Gebed van de namen

Van iedere vespers maakt het gebed van de namen onderdeel uit. De opening van het gebed is veelal in stilte. Na de opening van het gebed, wordt de mogelijkheid geboden om namen te noemen van hen die de aanwezigen willen opdragen. Het gebed kent een vrije vorm en er kunnen alleen voor- of alleen achternamen, of beide worden genoemd. Eveneens kunnen ook namen in stilte worden genoemd. Dit gebed is voor de namen die worden genoemd, die in stilte worden benoemd en die niet worden genoemd, De Heer weet wie worden bedoeld en wat de mensen nodig hebben.

Avondgebed en zegen

Er wordt afgesloten met een avondgebed uit het dienstboek. Andere avondgebeden behoren ook tot de mogelijkheid. Als laatste wordt een korte zegen gelezen die door alle aanwezigen uitgesproken kan worden. Het avondgebed en de zegen worden bevestigd met de acclamatie "Amen".

Afsluitende woorden

In een periode van drukte, kan verstilling helpen om uiting te geven aan rust. Om ruimte te scheppen in de chaos die wordt ervaren en op deze wijze onze innerlijke onrust te ordenen. Of om stilte te ervaren als een door God gegeven moment. De vrijdagavond vespers is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar die momenten van rust en verstilling, en voor wie open staat voor contact met de Levende Heer. De Vespers worden wekelijks op vrijdagavond gevierd om 19.30 uur.

Vespers per periode in het kerkelijk jaar

Op de volgende bladzijden zijn voor alle vrijdagavonden een Vespers opgenomen, passend bij de tijd van het jaar. De Vespers zijn ingedeeld zoals opgenomen op pagina 18 en 19. Als bij een Vespers staat vermeld: vr. 7/1 – 13/1 dan is dit de Vespers behorende bij de vrijdag die valt in de periode waarin de vrijdag 7 januari kan zijn tot en met waarin de vrijdag 13 januari kan zijn (de desbetreffende zondag kan dan zondag 9 januari tot en met zondag 15 januari zijn). Als bijvoorbeeld de tweede vrijdag van januari valt op 11 januari, dan is dat de vrijdag behorende bij vr. 7/1 – 13/1.

vespers

Cantate Domino – Zingt voor de Ene (NB)
basis vrijdagavond Vespers Protestantse Gemeente Dronten
HEER wees ons genadig

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

gedurende het jaar:

samen (tekst en melodie Lied 195):

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.

of (in de periode van paars als liturgische kleur)

samen (tekst en melodie Lied 281 – 2 strofen):

Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons
gericht:
Kyrie eleison!
Wanneer het donker ons verrast, houd ons dan in uw goedheid
vast.
Kyrie eleison!

psalmgebed: Psalm 8

zingen: uit de psalm behorend bij de week – psalm 8: 8

lezen: Psalm 1 – 3: 8 (NBV)

²De HEER is ...

⁶... lengte van dagen.

moment van inkeer en verstillig

stille overdenking – stil gebed

zingen: uit de psalm behorend bij de week, of een ander lied – psalm 7: 8

gebeden

- stil gebed
- noemen van namen
- avondgebed

uit het dienstboek of een ander avondgebed

avondgebed:

Heer, wij danken ...

... eeuwigheid.

Amen

een lied uit het Liedboek bijvoorbeeld Lied 236 – 269, een ander passend lied voor de avond of de nacht, of een avondlied passend bij de week of periode in het jaar

avondlied: Lied †

uit het dienstboek of een andere zegenbede

zegenbede:

Moge ...

... dit huis.

Amen

advent

Ad te, Domine, levavi – Aan u, o Ene

Levavi: Tot u Heer, heb ik geheven (Psalm 25: 1)

Mijn leven til ik, God, naar U omhoog, op U vertrouw ik

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons
gericht: Kyrie eleison!**

**Wanneer het donker ons verrast, houd ons dan in uw goedheid
vast. Kyrie eleison!**

psalmgebed: Psalm 25

zingen: psalm 25: 1

lezen: Psalm 25: 4 – 10 (NBV)

⁴Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.

⁵Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,

want u bent de God die mij redt,

op u blijf ik hopen, elke dag weer.

⁶Denk aan uw barmhartigheid, HEER,

aan uw liefde door de eeuwen heen.

⁷Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,

maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, HEER.

⁸Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg,

⁹wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,

hij leert hun zijn paden te gaan.

¹⁰Liefde en trouw zijn de weg van de HEER

voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

moment van stilte

zingen: psalm 25 : 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, wij danken U in dit avonduur
dat Gij ons hebt gegeven
om onder uw bescherming deze dag te beëindigen;
dat Gij ons kracht gegeven hebt tot onze arbeid
en ons draagt door uw barmhartigheid.

Wij bidden U, Heer,
doe tot zegen worden
al wat ons benauwt en bezwaart.
Zoals de vruchten van het veld rijpen
onder zonneschijn, wind en wolken,
laat ons zo rijp worden voor uw oogst.

Wij bidden U, hemelse Vader,
dat Gij de glans van uw aangezicht
wilt laten schijnen
over de mensen, die wij liefhebben,
over de mensen, die wij moeilijk kunnen verdragen.

Van U zijn wij, in het licht en het donker der tijden.
Gij zegent onze uitgang en onze ingang,
in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 437

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Qui regis Israel – Herder van Israël
Populus Sion: Volk dat op de Sion woont (Jesaja 30:19)
Uw God ziet uit naar het uur dat Hij u in de armen sluit

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!
Wanneer het donker ons verrast, houd ons dan in uw goedheid vast. Kyrie eleison!

psalmgebed: Psalm 80

zingen: psalm 80: 1 en 2

lezen: Jesaja 30: 18 – 21 (NBV)

¹⁸En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.

¹⁹Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort.

²⁰De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je leermeester zien,

²¹met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: 'Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.'

moment van stilte

zingen: psalm 80 : 7

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.
Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 444

zegen(bede):

Moge onze Heer, Jezus Christus zelf,
en God onze Vader,
die ons liefgehad heeft
en eeuwige bemoediging heeft gegeven
en goede hoop,
in genade onze harten bemoedigen en versterken
in alle werk en woord dat goed is!

Amen

**Benedixisti, Domine – Gij hebt, Ene, behagen gehad
Gaudete - Verblijdt u (Zacharia 9: 9)
Verblijdt u, nu en altijd. De Heer is nabij!**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons
gericht: Kyrie eleison!
Wanneer het donker ons verrast, houd ons dan in uw goedheid
vast. Kyrie eleison!**

psalmgebed: Psalm 85

zingen: psalm 85: 1

lezen: Zacharia 9: 9 – 12 (NBV)

⁹Juich, Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

¹⁰Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen
en de paarden uit Jeruzalem;
de bogen worden gebroken.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
van de Rivier tot de einden der aarde.

¹¹Want, Sion, omwille van mijn verbond met jou, met offerbloed bekrachtigd,
zal ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. ¹²Keer terug naar de
burcht, gevangenen. Jullie hoop is niet vergeefs geweest, want ook nu geldt
de toezegging aan Sion: ik zal je dubbel schadeloosstellen.

moment van stilte

zingen: psalm 85 : 3 en 4

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.

Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.

Ik dank U,
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.

Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Amen

avondlied: Lied 438

zegen(bede) (abdij Maria Toevlucht Zundert):

Thans zegent de Heer
die staat in zijn huis als de nacht valt
heft uw handen in heiliging
zegt de Heer
en Hij zegene u uit Sion
de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde

Amen

Coeli enarrant – Zoals de hemelen verhalen
Rorate coeli – Hemel laat neerregenen (Jesaja 45: 8)
Dauw, hemel van omhoog, laat dalen gerechtigheid uit de wolken

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!
Wanneer het donker ons verrast, houd ons dan in uw goedheid vast. Kyrie eleison!

psalmgebed: Psalm 19

zingen: psalm 19: 1

lezen: Jesaja 45: 5 – 8 (NBV)

⁵Ik ben de HEER, er is geen ander,
buiten mij is er geen god.
Ik heb je omgord met wapens,
ofschoon je me niet kende.

⁶Zo zal iedereen, van oost tot west,
weten dat er niets is buiten mij.
Ik ben de HEER, er is geen ander

⁷die het licht vormt en het donker scheidt,
die vrede maakt en onheil scheidt.
Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.

⁸Hemel, laat gerechtigheid neerregenen,
laat haar neerstromen uit de wolken,
en laat de aarde zich openen.
Laten hemel en aarde redding voortbrengen
en ook het recht doen ontspruiten.
Ik, de HEER, heb dit alles geschapen.

moment van stilte

zingen: psalm 19 : 5

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.

Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.

Ik dank U,
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.

Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Amen

avondlied: Lied 473

zegen(bede):

Moge onze Heer, Jezus Christus zelf,
en God onze Vader,
die ons liefgehad heeft
en eeuwige bemoediging heeft gegeven
en goede hoop,
in genade onze harten bemoedigen en versterken
in alle werk en woord dat goed is!

Amen

kerst en epifanie

**In te, Domine, speravi – Bij u, Ene, vond ik
Stefanus (26 december) (Handelingen 6: 8)**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 31

zingen: psalm 31: 1

lezen: Handelingen 6: 8 – 7: 2a ; 7: 58 - 59 (NBV)

⁸Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. ⁹Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, ¹⁰maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige Geest die hem bezielde. ¹¹Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. ¹²Ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. ¹³Ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden: 'Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, ¹⁴want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazaret de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen.' ¹⁵Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel.

¹De hogepriester vroeg: 'Is dat waar?' ²Stefanus antwoordde: 'Broeders en leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik u te zeggen heb.

⁵⁸Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. ⁵⁹Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest.'

moment van stilte

zingen: psalm 31 : 6 en 7

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U,
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Amen

avondlied: Lied 825: 1, 2 en 9

zegen(bede):

Moge onze Heer, Jezus Christus zelf,
en God onze Vader,
die ons liefgehad heeft
en eeuwige bemoediging heeft gegeven
en goede hoop,
in genade onze harten bemoedigen en versterken
in alle werk en woord dat goed is!

Amen

**Nisi quia Dominus – Was niet voor ons geweest de Ene
Onnozele kinderen (28 december) (Matheus 2: 13 – 21)**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 124

zingen: psalm 124: 1

lezen: Matheus 2: 13 – 21 (NBV)

¹³Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.' ¹⁴Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. ¹⁵Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.'

¹⁶Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. ¹⁷Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: ¹⁸'Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.' ¹⁹Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. ²⁰De engel zei: 'Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.' ²¹Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël.

moment van stilte

zingen: psalm 124 : 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U,
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Amen

avondlied: Lied 513

zegen(bede):

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Amen

Deus, iudicium – O God, recht te spreken
Epifanie (zondag na 1 januari) (Matheus 2: 1 - 12)
Nu komt de Heer: in zijn hand het rijk, de kracht en de heerlijkheid

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 72

zingen: psalm 72: 1

lezen: Matheus 2: 1 – 11 (NBV)

¹Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. ²Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.'

³Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.

⁴Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.

⁵In Betlehem in Judea, 'zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: ⁶"En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.'" ⁷Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, ⁸en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.'

⁹Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. ¹⁰Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. ¹¹Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.

moment van stilte

zingen: psalm 72 : 5 en 6

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Blijf bij ons, Levende
want het wordt avond en de dag is al ten einde

Blijf bij ons en bij alle mensen,
blijf bij ons op de avond van de dag,
op de avond van het leven,
op de avond van de wereld.

Uw zegen vragen wij over de mensen
die deze dag gestreden hebben
- dat zij de weg naar vrede vinden –
over hen die nu werken,
over hen die de slaap niet kunnen vinden,
over de zieken en zwaarmoedigen,
blijf hen nabij met uw licht en uw vrede.

Van U is het licht van de dag,
van U is het donker van de nacht,
van U zijn leven en dood,
van U zijn wij – blijf ons nabij en behoed ons.

Amen

avondlied: Lied 526

zegen(bede):

Zegen de HEER, u allen
die de dienst van de HEER verricht
en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.
Hef uw handen op naar het heiligdom
en zegen de HEER.
Moge uit Sion de HEER u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Amen

na epifanie

**Iubilate Deo – Schalt het uit voor de Ene
doop van De Heer (Marcus 1: 9 – 11)**

Nu komt de Heer: in zijn hand het rijk, de kracht en de heerlijkheid

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 100

zingen: psalm 100 : 1 en 2

lezen: Marcus 1: 9 – 11 (NB)

⁹En het geschiedt in die dagen
dat komt: Jezus,
vanaf Nazaret in Galilea,
en dat hij zich door Johannes
laat onderdompelen in de Jordaan.

¹⁰En meteen als hij opklimt uit het water
ziet hij de hemelen scheuren
en de Geest op hem neerdalen
als een duif.

¹¹En er geschiedt
een stem uit de hemelen:
'jij bent mijn zoon, de geliefde,
in jou kreeg ik welbehagen!'

moment van stilte

zingen: psalm 100 : 3 en 4

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Blijf bij ons, Levende
want het wordt avond en de dag is al ten einde

Blijf bij ons en bij alle mensen,
blijf bij ons op de avond van de dag,
op de avond van het leven,
op de avond van de wereld.

Uw zegen vragen wij over de mensen
die deze dag gestreden hebben
- dat zij de weg naar vrede vinden –
over hen die nu werken,
over hen die de slaap niet kunnen vinden,
over de zieken en zwaarmoedigen,
blijf hen nabij met uw licht en uw vrede.

Van U is het licht van de dag,
van U is het donker van de nacht,
van U zijn leven en dood,
van U zijn wij – blijf ons nabij en behoed ons.

Amen

avondlied: Lied 524

zegen(bede) (abdij Maria Toevlucht Zundert):

Thans zegent de Heer
alle gij knechten des Heren
die staat in zijn huis als de nacht valt
heft uw handen in heiliging
zegent de Heer
en Hij zegene u uit Sion
de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde

Amen

**Cantate Domino – Zingt voor de Ene
Heel de aarde zal U aanbidden, loven uw naam**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 96

zingen: Lied 96a: 1 en 2

lezen: Psalm 96: 4 – 10 (NBV)

⁴Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
geducht is hij, meer dan alle goden.

⁵De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.

⁶Glans en glorie gaan voor hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.

⁷Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,

⁸erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
draag geschenken zijn voorhoven binnen.

⁹Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.

¹⁰Zeg aan de volken: 'De HEER is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.'

moment van stilte

zingen: Lied 96a: 4

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu het nacht is geworden,
beseffen wij hoezeer wij uw licht nodig hebben
en daarom bidden wij U:
maak ons open en ontvankelijk voor uw licht,
zodat het in ons kan binnenstromen;
verjaag alles wat ons leven donker maakt
en breng aan het licht wat ons nog in de weg staat en verhindert
ons leven door U te laten bepalen.
Wij bidden U voor alle mensen
die opzien tegen het donker van de nacht,
voor hen die gebukt gaan onder zorgen
die ze niet durven loslaten,
voor hen die ernstig ziek zijn
en zich niet durven toevertrouwen aan de slaap,
omdat ze bang zijn voor de dood,
voor hen die lijden aan slapeloosheid,
voor hen die geen goede plek hebben om te slapen:
de daklozen en de zwervers,
veraf maar ook dichtbij.
Zegen hen allen met het licht van uw ogen
en doordring hen met uw vrede.
Bewaar ons allen deze nacht
en rust ons toe om, als de nieuwe dag komt,
iets van uw licht te kunnen verspreiden
in alles wat ons te doen staat.

Amen

avondlied: Lied 518

zegen(bede):

Zegen de HEER, u allen
die de dienst van de HEER verricht
en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.
Hef uw handen op naar het heiligdom
en zegen de HEER.
Moge uit Sion de HEER u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Amen

**Domine, probasti – Ene, gij hebt
Heel de aarde zal U aanbidden, loven uw naam**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 139

zingen: psalm 139: 1, 2 en 4

lezen: Psalm 139: 9 - 16 (HSV)

⁹Nam ik vleugels van de dageraad,

woonde ik aan het einde van de zee,

¹⁰ook daar zou Uw hand mij leiden

en Uw rechterhand mij vasthouden.

¹¹Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! –
dan is de nacht een licht om mij heen.

¹²Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,
maar de nacht licht op als de dag,
de duisternis is als het licht.

¹³Want U hebt mijn nieren geschapen,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.

¹⁴Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken,
mijn ziel weet dat zeer goed.

¹⁵Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,
toen ik in het verborgene gemaakt ben
en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.

¹⁶Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,
en zij alle werden in Uw boek beschreven,
de dagen dat zij gevormd werden,
toen er nog niet één van hen bestond.

moment van stilte

zingen: : psalm 139: 8 en 14

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Westminster Abbey):

Heer, onze God
Uw Zoon Jezus Christus vastte veertig dagen in de woestijn
en zondigde niet:

wees ons genadig als wij gehoor geven aan Uw wijsheid;
met onze wegen bent U bekend,
Uw hand leidt ons,
op weg naar eeuwigheid;

door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer
die leeft en regeert met U,
in eenheid met de Heilige Geest

Eén God, voor nu en altijd

Amen

avondlied: Lied 139d

zegen(bede) (abdij Maria Toevlucht Zundert):

Thans zegent de Heer
alle gij knechten des Heren
die staat in zijn huis als de nacht valt
heft uw handen in heiliging
zegt de Heer
en Hij zegene u uit Sion
de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde

Amen

**Exaltabo te, Deus – Als Hoogste zal ik u, mijn God
Heel de aarde zal U aanbidden, loven uw naam**

: / ∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 145

zingen: psalm 145: 1 en 2

lezen: Psalm 145: 8 – 18 (NBV)

⁸Genadig en liefdevol is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

⁹Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.'

¹⁰Laten al uw schepselen u loven, HEER,
en uw getrouwen u prijzen.

¹¹Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken,

¹²aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap:

¹³'Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.'

¹⁴'Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt hij op.

¹⁵Allen zien hoopvol naar u uit,
u geeft voedsel, op de juiste tijd.

¹⁶Gul is uw hand geopend,
u vervult het verlangen van alles wat leeft.

¹⁷Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet,
zijn schepselen blijft hij trouw.

¹⁸Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen.

moment van stilte

zingen: psalm 145 : 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Westminster Abbey):

Heer, onze God
Uw Zoon Jezus Christus vastte veertig dagen in de woestijn
en zondigde niet:

wees ons genadig als wij gehoor geven aan Uw wijsheid;
met onze wegen bent U bekend,
Uw hand leidt ons,
op weg naar eeuwigheid;

door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer
die leeft en regeert met U,
in eenheid met de Heilige Geest

Eén God, voor nu en altijd

Amen

avondlied: Lied 263

zegen(bede):

Zegen de HEER, u allen
die de dienst van de HEER verricht
en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.
Hef uw handen op naar het heiligdom
en zegen de HEER.
Moge uit Sion de HEER u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Amen

**Ecce nunc – Zie,
Heel de aarde zal U aanbidden, loven uw naam**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 134

zingen: psalm 134: 1 en 2

lezen: Numeri 6: 22 – 27 (NBV)

²²De HEER zei tegen Mozes: ²³Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:

²⁴“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

²⁵moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,

²⁶moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”

²⁷Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ik zal hen zegenen.

moment van stilte

zingen: psalm 134 : 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Amen

avondlied: Lied 425

zegen(bede):

Ga in vrede,
met zachtmoedigheid,
door het geweld van deze dagen

Geef ruimhartig.
Wees liefdevol
bij alles wat je doet.

Laat in het duister,
in woelige tijden
heiligheid je doel zijn.

Zoek wijsheid.
Laat trouw
branden als een vuur.

Moge Gods zegen op jouw pad zijn!
Laat God je leiden,
je in Zijn hart geborgen houden.
Dat liefde je vindt.

Wees rechtvaardig.
Spreek de waarheid
in een wereld van hebzucht en leugen.
Toon vriendelijkheid.
Bekijk iedereen met de ogen van de hemel.

Moge God je vasthouden,
je omarmen,
je in Zijn Hart geborgen houden.
Dat Zijn liefde jou vindt.

**Zo zegene ons de algoede God,
Vader,**

Zoon

en Heilige Geest.

Amen

Confitebor tibi – U zal ik danken

God wees ons genadig, zegen ons met het licht van uw ogen

∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 138

zingen: psalm 138: 1 en 2

lezen: Jesaja 6: 1 - 8 (NBV)

¹In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel.

²Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen.

³Zij riepen elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.'

⁴Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook.

⁵Ik schreeuwde het uit: 'Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.'

⁶Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af.

⁷Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: 'Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.'

⁸Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: 'Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?' Ik antwoordde: 'Hier ben ik, stuur mij.'

moment van stilte

zingen: psalm 138: 3 en 4

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Bonhoeffer 1943):

Heer, mijn God,
ik dank u, dat u deze dag ten einde hebt gebracht,
ik dank u, dat u een lichaam en ziel tot rust laat komen.

Uw hand lag over mij heen. behoede en bewaarde mij.

Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag
en help dat ik allen van harte vergeef
die mij onrechtvaardig hebben behandeld.

Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen.

Aan u vertrouw ik mijn verwanten toe,
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel.

God, uw heilige naam zij geloofd.

Amen

avondlied: Lied 243

zegen(bede):

Nu hier de avond valt
- Laat uw licht ons leiden,
wees onze vrede! -
en wij deze nacht ingaan, maar leven in het licht,
- Wees onze vrede! -
laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,
- Wees onze vrede! -
zegen ons en wie ons na-staan
met het licht van uw ogen!
Laat uw licht ons leiden,
wees onze vrede

Amen

**Voce mea ad Dominum – schreeuw ik het uit tot de Ene
God wees ons genadig, zegen ons met het licht van uw ogen**

. / :

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 142

zingen: psalm 142: 1 en 2

lezen: Jesaja 6: 1 - 8 (NBV)

¹In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel.

²Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen.

³Zij riepen elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.'

⁴Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook.

⁵Ik schreeuwde het uit: 'Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.'

⁶Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af.

⁷Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: 'Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.'

⁸Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: 'Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?' Ik antwoordde: 'Hier ben ik, stuur mij.'

moment van stilte

zingen: psalm 142: 4, 5 en 7

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Bonhoeffer 1943):

Heer, mijn God,
ik dank u, dat u deze dag ten einde hebt gebracht,
ik dank u, dat u een lichaam en ziel tot rust laat komen.

Uw hand lag over mij heen. behoede en bewaarde mij.

Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag
en help dat ik allen van harte vergeef
die mij onrechtvaardig hebben behandeld.

Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen.

Aan u vertrouw ik mijn verwanten toe,
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel.

God, uw heilige naam zij geloofd.

Amen

avondlied: Lied 253

zegen(bede):

Nu hier de avond valt

- Laat uw licht ons leiden,

wees onze vrede! -

en wij deze nacht ingaan, maar leven in het licht,

- Wees onze vrede! -

laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,

- Wees onze vrede! -

zegen ons en wie ons na-staan
met het licht van uw ogen!

Laat uw licht ons leiden,

wees onze vrede

Amen

Beatus vir – Zalig is de man
God wees ons genadig, zegen ons met het licht van uw ogen

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 1

zingen: psalm 1: 1 en 2

lezen: Psalm 1 (NBV)

¹Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
²maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

³Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

⁴Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.

⁵Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
⁶De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

moment van stilte

zingen: psalm 1: 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U,
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Amen

avondlied: Lied 256 (DE)

zegen(bede):

De Heer zal ons beschermen als de appel van zijn oog.
Wij zullen veilig zijn in de schaduw van zijn vleugels.
Hij heeft ons vrijgesproken,
wij mogen zijn gelaat aanschouwen.

Amen

**Noli aemulari – Afgunstig ... wees dat nooit
God wees ons genadig, zegen ons met het licht van uw ogen**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 37

zingen: psalm 37: 1

lezen: Psalm 37: 16 – 25 (HSV)

¹⁶Het weinige dat de rechtvaardige heeft, teth
is beter dan de overvloed van vele goddelozen.
¹⁷Want de armen van de goddelozen worden gebroken,
maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen.
¹⁸De HEERE kent de dagen van de oprechten, jod
hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven.
¹⁹Zij worden niet beschaamd ten tijde van onheil,
in dagen van honger worden zij verzadigd.
²⁰Maar de goddelozen komen om; kaph
de vijanden van de HEERE zijn als het kostbaarste van de lammeren:
zij verdwijnen, in rook zullen zij verdwijnen.
²¹De goddeloze leent en betaalt niet terug, lamed
maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft.
²²Want wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten;
maar wie door Hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid.
²³De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, mem
Hij vindt vreugde in zijn weg.
²⁴Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen,
want de HEERE ondersteunt zijn hand.
²⁵Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, nun
maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien,
of zijn nageslacht op zoek naar brood.

moment van stilte

zingen: psalm 37: 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en Sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 598 (NL)

zegen(bede) (Iona Abbey Worship Book):

In ons hart en in ons huis–
DE ZEGEN VAN GOD
In ons komen en in ons gaan –
DE VREDE VAN GOD
In ons leven, op onze zoektocht
DE LIEFDE VAN GOD
Bij het einde, nieuw begin
**DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN**

Amen

Nonne Deo – Alleen bij God
Wees mij een rots, een toevlucht; U bent mijn redding

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 62

zingen: psalm 62: 1 en 4

lezen: Lucas 1: 46 – 55 (NBV) – Maria zei:

⁴⁶Mijn ziel prijst en looft de Heer,
⁴⁷mijn hart juicht om God, mijn redder:
⁴⁸hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaars.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
⁴⁹ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
⁵⁰Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
⁵¹Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
⁵²heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
⁵³Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
⁵⁴⁻⁵⁵Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.'

moment van stilte

zingen: psalm 62: 5 en 7

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Bonhoeffer 1943):

Heer, mijn God,
ik dank u, dat u deze dag ten einde hebt gebracht,
ik dank u, dat u een lichaam en ziel tot rust laat komen.

Uw hand lag over mij heen. behoede en bewaarde mij.

Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag
en help dat ik allen van harte vergeef
die mij onrechtvaardig hebben behandeld.

Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen.

Aan u vertrouw ik mijn verwanten toe,
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel.

God, uw heilige naam zij geloofd.

Amen

avondlied: Lied 253

zegen(bede) (Iona Abbey Worship Book):

In ons hart en in ons huis–

DE ZEGEN VAN GOD

In ons komen en in ons gaan –

DE VREDE VAN GOD

In ons leven, op onze zoektocht

DE LIEFDE VAN GOD

Bij het einde, nieuw begin

DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,

THUIS TE BRENGEN

Amen

**Bonum est confiteri – Goed is het
Wees mij een rots, een toevlucht; U bent mijn redding**

∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 92

zingen: psalm 92: 1 en 2

lezen: Lucas 1: 46 – 55 (NBV) – Maria zei:

⁴⁶Mijn ziel prijst en looft de Heer,

⁴⁷mijn hart juicht om God, mijn redder:

⁴⁸hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaars.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

⁴⁹ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.

⁵⁰Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.

⁵¹Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

⁵²heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.

⁵³Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

⁵⁴⁻⁵⁵Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.'

moment van stilte

zingen: psalm 92: 6, 7 en 8

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Franciscus van Assisi):

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
laat mij vergeving brengen waar schuld is,
laat mij eenheid brengen waar tweedracht is,
laat mij waarheid brengen waar dwaling is,
laat mij geloof brengen waar twijfel is,
laat mij hoop brengen waar wanhoop is,
laat mij licht brengen waar het duister is,
laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Laat mij zoeken
niet dat ik getroost word, maar te troosten,
niet dat ik begrepen word, maar te begrijpen,
niet dat ik geliefd word, maar lief te hebben.

Want wie geeft, ontvangt
wie verliest, vindt
wie vergeeft, wordt vergeven
en wie sterft, verrijst tot eeuwige leven

Amen

avondlied: Lied 253

zegen(bede) (abdij Maria Toevlucht Zundert):

Thans zegent de Heer
alle gij knechten des Heren
die staat in zijn huis als de nacht valt
heft uw handen in heiliging
zegent de Heer
en Hij zegene u uit Sion
de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde

Amen

Benedic, anima mea – Zegen, mijn ziel :
Wees mij een rots, een toevlucht; U bent mijn redding

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 103

zingen: psalm 103: 1 en 2

lezen: Lucas 1: 46 – 55 (NBV) – Maria zei:

⁴⁶Mijn ziel prijst en looft de Heer,
⁴⁷mijn hart juicht om God, mijn redder:
⁴⁸hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaars.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
⁴⁹ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
⁵⁰Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
⁵¹Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
⁵²heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
⁵³Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
⁵⁴⁻⁵⁵Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.'

moment van stilte

zingen: Lied 103c: 3 en 5

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Bonhoeffer 1943):

Heer, mijn God,
ik dank u, dat u deze dag ten einde hebt gebracht,
ik dank u, dat u een lichaam en ziel tot rust laat komen.

Uw hand lag over mij heen. behoede en bewaarde mij.

Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag
en help dat ik allen van harte vergeef
die mij onrechtvaardig hebben behandeld.

Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen.

Aan u vertrouw ik mijn verwanten toe,
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel.

God, uw heilige naam zij geloofd.

Amen

avondlied: Lied 253

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Exultate Deo – Laat juichen voor God
God wees ons genadig, zegen ons met het licht van uw ogen

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 81

zingen: psalm 81: 1, 7 en 8

lezen: Marcus 1: 9 – 20 (HSV)

⁹En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan.

¹⁰En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen.

¹¹En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

¹²En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in.

¹³En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.

De roeping van de eerste discipelen

¹⁴En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,

¹⁵en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

¹⁶En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.

¹⁷En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.

¹⁸En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.

moment van stilte

zingen: psalm 81: 11 en 14

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.

Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.

Ik dank U,
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.

Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Amen

avondlied: Lied 868: 1 en 4

zegen(bede) (Iona Abbey Worship Book):

In ons hart en in ons huis–

DE ZEGEN VAN GOD

In ons komen en in ons gaan –

DE VREDE VAN GOD

In ons leven, op onze zoektocht

DE LIEFDE VAN GOD

Bij het einde, nieuw begin

DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,

THUIS TE BRENGEN

Amen

septuagesima
sexagesima
quinquagesima

Diligam te, Domine – Ik wil u minnen, Ene Septuagesima

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!

Dat ieder die zich tot U wendt de gloed van uw genade kent.

Kyrie eleison!

psalmgebed: Psalm 18

zingen: Lied 263: 1

lezen: Mattheüs 20: 1 - 12 (NBV)

¹Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. ²Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. ³Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, ⁴zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." ⁵En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. ⁶Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" ⁷"Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard." ⁸Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: "Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten." ⁹En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. ¹⁰En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. ¹¹Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: ¹²"Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.

moment van stilte

zingen: Lied 263: 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Westminster Abbey):

Laat ons bidden
- **moment van stilte** –
God Onze Heer
U hebt ons vernieuwd met het Levende brood
uit de hemel
waarmee U ons geloof voedt,
onze hoop vermeerderd
onze liefde versterkt:
leer ons steeds te verlangen naar Hem
die het Ware brood is
die het Levend brood is.
Laat ons leven van ieder woord
dat uit U komt

Amen

avondlied: Lied 1005 (EN)

zegen(bede) (Iona Abbey Worship Book):

In ons hart en in ons huis–
DE ZEGEN VAN GOD
In ons komen en in ons gaan –
DE VREDE VAN GOD
In ons leven, op onze zoektocht
DE LIEFDE VAN GOD
Bij het einde, nieuw begin
**DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN**

Amen

Exaudi, Domine – Aanhoor, Ene Sexagesima

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons
gericht: Kyrie eleison!**

Dat ieder die zich tot U wendt de gloed van uw genade kent.

Kyrie eleison!

psalmgebed: Psalm 17

zingen: Lied 263: 1

lezen: Lucas 8: 4 – 10 (NBV)

⁴Toen er vanuit de steden mensen naar hem toe gekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis: ⁵Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. ⁶Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. ⁷Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het. ⁸Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.' Hij voegde er met luide stem aan toe: 'Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.'

⁹Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. ¹⁰Hij antwoordde: 'Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen'

moment van stilte

zingen: Lied 263: 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Westminster Abbey):

Laat ons bidden
- **moment van stilte** –
God Onze Heer
U hebt ons vernieuwd met het Levende brood
uit de hemel
waarmee U ons geloof voedt,
onze hoop vermeerderd
onze liefde versterkt:
leer ons steeds te verlangen naar Hem
die het Ware brood is
die het Levend brood is.
Laat ons leven van ieder woord
dat uit U komt

Amen

avondlied: Lied 1005 (EN)

zegen(bede):

De Heer zal ons beschermen
als de appel van zijn oog.
Wij zullen veilig zijn
in de schaduw van zijn vleugels.
Hij heeft ons vrijgesproken,
wij mogen zijn gelaat aanschouwen.

Amen

In te, Domine, speravi – Bij u, Ene, vond ik Quinquagesima

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons
gericht: Kyrie eleison!**

Dat ieder die zich tot U wendt de gloed van uw genade kent.

Kyrie eleison!

psalmgebed: Psalm 31

zingen: Lied 263: 1

lezen: Lucas 18: 31 – 43 (NBV)

³¹Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: 'We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan. ³²Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. ³³En nadat hij is gezeseld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan.' ³⁴De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd.

³⁵Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. ³⁶Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. ³⁷Ze zeiden tegen hem: 'Jezus uit Nazaret komt voorbij.'

³⁸Daarop riep de blinde: 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!'

³⁹Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!'

⁴⁰Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. ⁴¹Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem: 'Wat wilt u dat ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Heer, zorg dat ik weer kan zien.' ⁴²Jezus zei: 'Zie weer! Uw geloof heeft u gered.' ⁴³Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God.

moment van stilte

zingen: Lied 263: 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Westminster Abbey):

Laat ons bidden
- **moment van stilte** –
God Onze Heer
U hebt ons vernieuwd met het Levende brood
uit de hemel
waarmee U ons geloof voedt,
onze hoop vermeerderd
onze liefde versterkt:
leer ons steeds te verlangen naar Hem
die het Ware brood is
die het Levend brood is.
Laat ons leven van ieder woord
dat uit U komt

Amen

avondlied: Lied 1005 (EN)

zegen(bede) (Iona Abbey Worship Book):

In ons hart en in ons huis–
DE ZEGEN VAN GOD
In ons komen en in ons gaan –
DE VREDE VAN GOD
In ons leven, op onze zoektocht
DE LIEFDE VAN GOD
Bij het einde, nieuw begin
**DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN**

Amen

veertigdagentijd
quadragesima

Quo habitat – Wie zetelt

Invocabit – hij roept Mij aan (Psalm 91: 15)

Roept hij Mij, Ik antwoord, in zijn nood ben Ik nabij

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons
gericht: Kyrie eleison!**

**Dat ieder die zich tot U wendt de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!**

psalmgebed: Psalm 91

zingen: Lied 91a: 1

lezen: Psalm 91: 1 – 2; 9 - 16 (NBV)

¹Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

²zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.'

⁹U bent mijn toevlucht, HEER.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

¹⁰zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.

¹¹Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.

¹²Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.

¹³Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.

¹⁴Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

¹⁵Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,

¹⁶je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.'

moment van stilte

zingen: Lied 91a: 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en Sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 256 (NL)

zegen(bede):

U die weet wat deze dagen waard zijn,
wat wij hebben gedaan en nagelaten,
U die weet wat wij te vergeven hebben,
en wat ons vergeven moet worden,
U die de vruchten kent van de oogst
die deze dagen in ons zijn gegroeid,
laat uw zegen dalen over ons.

Amen

**Ad te, Domine, levavi – Aan u, o Ene
Reminiscere – Gedenk, Ene, uw ontferming (Psalm 25: 6)
Gedenk uw ontferming, God, uw liefde eeuwen door**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons
gericht: Kyrie eleison!
Dat ieder die zich tot U wendt de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!**

psalmgebed: Psalm 25

zingen: psalm 25: 1 en 3

lezen: Lucas 9: 28 - 35 (NBV)

²⁸Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. ²⁹Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. ³⁰Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, ³¹die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. ³²Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. ³³Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,' maar hij wist niet wat hij zei. ³⁴Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. ³⁵Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!'

moment van stilte

zingen: psalm 25: 7 en 9

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 266

zegen(bede):

U die weet wat deze dag waard was,
wat wij hebben gedaan en nagelaten –

Heer ontferm U

U die weet wat wij te vergeven hebben
en wat ons vergeven moet worden –

Christus ontferm U

U die de vruchten kent van de oogst
die deze dag in ons is gegroeid –
laat uw zegen dalen op ons.

Heer ontferm U

Amen

**Oculi mei – Ik houd mijn oog voortdurend op de Ene (Psalm 25: 15)
Mijn ogen zijn gericht op U: bevrijd mijn voeten uit het net**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons

gericht: Kyrie eleison!

**Wanneer het donker ons verrast, houd ons dan in uw goedheid
vast.**

Kyrie eleison!

psalmgebed: Psalm 25

zingen: Lied 25a: 1

lezen: Psalm 25: 12 – 22 (NBV)

¹²Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de HEER de rechte weg te kiezen.

¹³Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten.

¹⁴De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

¹⁵Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

¹⁶Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.

¹⁷Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis.

¹⁸Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden.

¹⁹Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten.

²⁰Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u.

²¹Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd.

²²God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten.

moment van stilte

zingen: Lied 25a: 2

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu het nacht is geworden,
beseffen wij hoezeer wij uw licht nodig hebben
en daarom bidden wij U:
maak ons open en ontvankelijk voor uw licht,
zodat het in ons kan binnenstromen;
verjaag alles wat ons leven donker maakt
en breng aan het licht wat ons nog in de weg staat en verhindert
ons leven door U te laten bepalen.
Wij bidden U voor alle mensen
die opzien tegen het donker van de nacht,
voor hen die gebukt gaan onder zorgen
die ze niet durven loslaten,
voor hen die ernstig ziek zijn
en zich niet durven toevertrouwen aan de slaap,
omdat ze bang zijn voor de dood,
voor hen die lijden aan slapeloosheid,
voor hen die geen goede plek hebben om te slapen:
de daklozen en de zwervers,
veraf maar ook dichtbij.
Zegen hen allen met het licht van uw ogen
en doordring hen met uw vrede.
Bewaar ons allen deze nacht
en rust ons toe om, als de nieuwe dag komt,
iets van uw licht te kunnen verspreiden
in alles wat ons te doen staat.

Amen

avondlied: Lied 906: 1, 2, 4 en 5

zegen(bede):

Zegen de HEER, u allen
die de dienst van de HEER verricht
en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.
Hef uw handen op naar het heiligdom
en zegen de HEER.
Moge uit Sion de HEER u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Amen

**Dominus regit me – De Ene is mijn herder
Laetare – Verheugt u (halfvasten) (Jesaja 66: 10)
Verheug u met Jeruzalem, bedroefde, juich over haar**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons
gericht: Kyrie eleison!
Dat ieder die zich tot U wendt de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!**

psalmgebed: Psalm 23

zingen: Lied 23c: 1, 2 en 3

lezen: Jesaja 66: 10 – 14 (NBV)

¹⁰Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.

¹¹Aan haar vertroostende moederborst
zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten
zullen je zogen en verkwikken.

¹²Want dit zegt de HEER:

Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen,
de rijkdom van alle volken als een overlopende beek,
en jullie zullen ervan drinken.

Je zult op de heup gedragen worden
en worden gewiegd op haar schoot.

¹³Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden.

¹⁴Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden,
je botten zullen gedijen als het jonge groen.
De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen
en zijn vijanden zijn verbolgenheid.

moment van stilte

zingen: Lied 23c: 4 en 5

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, kom en dek mij toe met de nacht.
Spreid uw genade over ons uit,
zoals U het beloofd hebt.
Uw beloften zijn meer
dan alle sterren aan de hemel,
uw genade is dieper dan de nacht.
Heer, het wordt koud.
De nacht van deze aarde komt
met een adem van de dood.
De nacht komt,
het einde komt,
maar Jezus Christus komt ook.
Heer, op Hem wachten wij,
dag en nacht.

Amen

avondlied: Lied 650

zegen(bede) (Iona Abbey Worship Book):

In ons hart en in ons huis–
DE ZEGEN VAN GOD
In ons komen en in ons gaan –
DE VREDE VAN GOD
In ons leven, op onze zoektocht
DE LIEFDE VAN GOD
Bij het einde, nieuw begin
**DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN**

Amen

**Benedicam Domino – Altijd zal ik zegenen de Ene
Laetare – Verheugt u (halfvasten) (Jesaja 66: 10)
Verheug u met Jeruzalem, bedroefde, juich over haar**

∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons
gericht: Kyrie eleison!
Dat ieder die zich tot U wendt de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!**

psalmgebed: Psalm 34

zingen: psalm 34: 1, 5 en 7

lezen: Jesaja 66: 10 – 14 (NBV)

¹⁰Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.

¹¹Aan haar vertroostende moederborst
zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten
zullen je zogen en verkwikken.

¹²Want dit zegt de HEER:

Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen,
de rijkdom van alle volken als een overlopende beek,
en jullie zullen ervan drinken.

Je zult op de heup gedragen worden
en worden gewiegd op haar schoot.

¹³Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden.

¹⁴Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden,
je botten zullen gedijen als het jonge groen.
De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen
en zijn vijanden zijn verbolgenheid.

moment van stilte

zingen: psalm 34: 8 en 9

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, kom en dek mij toe met de nacht.
Spreid uw genade over ons uit,
zoals U het beloofd hebt.
Uw beloften zijn meer
dan alle sterren aan de hemel,
uw genade is dieper dan de nacht.
Heer, het wordt koud.
De nacht van deze aarde komt
met een adem van de dood.
De nacht komt,
het einde komt,
maar Jezus Christus komt ook.
Heer, op Hem wachten wij,
dag en nacht.

Amen

avondlied: Lied 650

zegen(bede) (Iona Abbey Worship Book):

In ons hart en in ons huis–
DE ZEGEN VAN GOD
In ons komen en in ons gaan –
DE VREDE VAN GOD
In ons leven, op onze zoektocht
DE LIEFDE VAN GOD
Bij het einde, nieuw begin
**DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN**

Amen

Laetatus sum – Ik was verheugd :
Laetare – Verheugt u (halfvasten) (Jesaja 66: 10)
Verheug u met Jeruzalem, bedroefde, juich over haar

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!
Dat ieder die zich tot U wendt de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

psalmgebed: Psalm 122

zingen: psalm 122: 1

lezen: Jesaja 66: 10 – 14 (NBV)

¹⁰Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.

¹¹Aan haar vertroostende moederborst
zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten
zullen je zogen en verkwikken.

¹²Want dit zegt de HEER:

Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen,
de rijkdom van alle volken als een overlopende beek,
en jullie zullen ervan drinken.

Je zult op de heup gedragen worden
en worden gewiegd op haar schoot.

¹³Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden.

¹⁴Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden,
je botten zullen gedijen als het jonge groen.
De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen
en zijn vijanden zijn verbolgenheid.

moment van stilte

zingen: psalm 122: 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, kom en dek mij toe met de nacht.
Spreid uw genade over ons uit,
zoals U het beloofd hebt.
Uw beloften zijn meer
dan alle sterren aan de hemel,
uw genade is dieper dan de nacht.
Heer, het wordt koud.
De nacht van deze aarde komt
met een adem van de dood.
De nacht komt,
het einde komt,
maar Jezus Christus komt ook.
Heer, op Hem wachten wij,
dag en nacht.

Amen

avondlied: Lied 650

zegen(bede) (abdij Maria Toevlucht Zundert):

Thans zegent de Heer
alle gij knechten des Heren
die staat in zijn huis als de nacht valt
heft uw handen in heiliging
zegt de Heer
en Hij zegene u uit Sion
de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde

Amen

Judica me, Deus – Doe mij recht, o God
Judica – Doe recht (Psalm 43: 1) – passiezondag
Doe mij recht, o God, vecht voor mijn zaak

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Verschijn ons als de dageraad, Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
Gij roept ons met een nieuwe naam uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

psalmgebed: Psalm 43

zingen: psalm 43: 1 en 2

lezen: Psalm 43 (NBV)

¹Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
²U bent toch mijn God, mijn toevlucht,
waarom wijst u mij af,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?
³Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg,
naar de plaats waar u woont.
⁴Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
Dan zal ik u loven bij de lier,
God, mijn God.
⁵Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

moment van stilte

zingen: psalm 42: 3 en 7

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U,
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Amen

avondlied: Lied 543

zegen(bede):

U die weet wat deze dagen waard zijn,
wat wij hebben gedaan en nagelaten,
U die weet wat wij te vergeven hebben,
en wat ons vergeven moet worden,
U die de vruchten kent van de oogst
die deze dagen in ons zijn gegroeid,
laat uw zegen dalen over ons.

Amen

palmpasen

**Confitemini Domino– Dank de Ene
Palm- en passiezondag – Intocht van de Heer
Gezegend die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoge**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons
gericht: Kyrie eleison!
Gij roept ons met een nieuwe naam uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!**

psalmgebed: Psalm 118

zingen: psalm 118: 5 en 1

lezen: Lucas 19: 28 – 40 (NBV)

²⁸Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.

²⁹Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit ³⁰en zei tegen hen: 'Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. ³¹Als iemand jullie vraagt: "Waarom maken jullie het los?" moeten jullie antwoorden: "De Heer heeft het nodig."' ³²De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. ³³Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: 'Waarom maken jullie het los?' ³⁴Ze antwoordden: 'De Heer heeft het nodig.' ³⁵Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. ³⁶Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. ³⁷Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. ³⁸Ze riepen: 'Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!' ³⁹Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: 'Meester, berisp uw leerlingen.' ⁴⁰Maar hij antwoordde: 'Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.'

moment van stilte

zingen: psalm 118: 8, 9 en 10

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Bonhoeffer 1943):

Heer, mijn God,
ik dank u, dat u deze dag ten einde hebt gebracht,
ik dank u, dat u een lichaam en ziel tot rust laat komen.
Uw hand lag over mij heen. behoede en bewaarde mij.

Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag
en help dat ik allen van harte vergeef
die mij onrechtvaardig hebben behandeld.
Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen.

Aan u vertrouw ik mijn verwanten toe,
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel.
God, uw heilige naam zij geloofd.

Amen

avondlied: Lied 547

zegen(bede) (naar father Potter of Peckham):

Moge de baby van Bethlehem
ons vrede geven.
Moge het kind van Nazareth
ons vreugde geven.
Moge de man van Galilea
ons kracht geven.
Moge de Messias van Golgotha
ons moed geven.
Moge de opgestane Jezus
ons hoop geven.
En de opgevaren Christus
een voorsmaak van zijn glorie

Amen

goede vrijdag

Deus, Deus meus – Mijn God, mijn God
Goede Vrijdag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Lied 281

opening:

Nu de avond valt
ontvonkt de vlam van uw nabijheid,
een vuurkolom het duister door
en van de nieuwe dag ons teken.

- Laat uw licht ons leiden! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld,
nu hier de avond valt,
zingt ons de stilte uw naam ter eer.

- Laat uw licht ons leiden! –

avondgebed:

Nu het nacht is geworden,
beseffen wij hoezeer wij uw licht nodig hebben
en daarom bidden wij U:

maak ons open en ontvankelijk voor uw licht,
zodat het in ons kan binnenstromen;
verjaag alles wat ons leven donker maakt
en breng aan het licht wat ons nog in de weg staat en verhindert
ons leven door U te laten bepalen.

Wij bidden U voor alle mensen
die opzien tegen het donker van de nacht,
voor hen die gebukt gaan onder zorgen
die ze niet durven loslaten,
voor hen die ernstig ziek zijn
en zich niet durven toevertrouwen aan de slaap,
omdat ze bang zijn voor de dood,
voor hen die lijden aan slapeloosheid,
voor hen die geen goede plek hebben om te slapen:

de daklozen en de zwervers,
veraf maar ook dichtbij.

Zegen hen allen met het licht van uw ogen
en doordring hen met uw vrede.
Bewaar ons allen deze nacht
en rust ons toe om, als de nieuwe dag komt,
iets van uw licht te kunnen verspreiden
in alles wat ons te doen staat.

Amen

psalmgebed: Psalm 22

zingen: psalm 22: 1

lezen: Psalm 22: 2 – 29 (NBV)

²Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.

³'Mijn God!' roep ik
overdag, en u antwoordt niet,
's nachts, en ik vind geen rust.

⁴U bent de Heilige,
die op Israëls lofzangen troont.

⁵Op u hebben onze voorouders vertrouwd;
zij hebben vertrouwd en u verloste hen,

⁶tot u geroepen en zij ontkwamen,
op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.

⁷Maar ik ben een worm en geen mens,
door iedereen versmaad, bij het volk veracht.

⁸Allen die mij zien, bespotten mij,
ze schudden meewarig het hoofd:

⁹'Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen,
laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?'

zingen: psalm 22: 4

¹³Een troep stieren staat om mij heen,
buffels van Basan omsingelen mij,

¹⁴roofzuchtige, brullende leeuwen
sperren hun muil naar mij open.

¹⁵Als water ben ik uitgegoten,
mijn gebeente valt uiteen,
mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf.

¹⁶Mijn kracht is droog als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
u legt mij neer in het stof van de dood.

¹⁸Ik kan al mijn beenderen tellen.

Zij kijken vol leedvermaak toe,
¹⁹verdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel.

zingen: psalm 22: 8

²⁶Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk,
mijn geloften los ik in bij wie u vrezen.

²⁷De vernederden zullen eten en worden verzadigd.
Zij die hem zoeken, brengen lof aan de HEER.
Voor altijd mogen jullie leven!

²⁸Overal, tot aan de einden der aarde,
zal men de HEER gedenken en zich tot hem wenden.
Voor u zullen zich buigen
alle stammen en volken.

²⁹Want het koningschap is aan de HEER,
hij heerst over de volken.

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondlied: Lied 600

avondgebed:

Deze dag is tot een eind gekomen.
Over de aarde verspreidt zich het donker,
nu de zon in het westen is ondergegaan.
Alle dingen keren terug tot hun oorsprong.

Uit de veelheid hebben wij ons losgemaakt
om ons te keren tot onszelf,
ons te keren tot U,
die de bron van ons leven wilt zijn.

Wij brengen U wat in ons is:
gedachten en zorgen,
vragen en angsten,
vreugde, verlangen en dank.
Wil het raken met uw zuiverende nabijheid.

Alle dingen mogen komen en gaan in de stilte –
emoties en beelden, ze trekken ons voorbij.
En als het denken even is vertrokken,
opent in de leegte zich ons hart.

Dat het duister ons niet zal verschrikken,
zo bidden wij nu,
dat het een geleide mag worden
op de weg naar U toe:
uw beschermende aanwezigheid
als een engel om ons heen.

Geef Gij het uw beminden in de slaap,
Gij, die zegent met vrede.

Amen

avondlied: psalm 118: 5, 8 en 10

zegen(bede):

Ga in vrede,
met zachtmoedigheid,
door het geweld van deze dagen

Geef ruimhartig.
Wees liefdevol
bij alles wat je doet.

Laat in het duister,
in woelige tijden
heiligheid je doel zijn.

Zoek wijsheid.
Laat trouw
branden als een vuur.

Moge Gods zegen op jouw pad zijn!
Laat God je leiden,
je in Zijn hart geborgen houden.
Dat liefde je vindt.

Wees rechtvaardig.
Spreek de waarheid
in een wereld van hebzucht en leugen.
Toon vriendelijkheid.
Bekijk iedereen met de ogen van de hemel.

Moge God je vasthouden,
je omarmen,
je in Zijn Hart geborgen houden.
Dat Zijn liefde jou vindt.

**Zo zegene ons de algoede God,
Vader,
 Zoon
 en Heilige Geest.**

Amen

na pasen voor pinksteren

Confitebor tibi – Ik dank de Ene
Dominica in albis – zondag in witte kleren / Quasimodo-zondag
quasi modo geniti –als pasgeboren zuigelingen (1 Petrus 2: 2) /
Beloken Pasen

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.

psalmgebed: Psalm 111

zingen: psalm 111: 1 en 2

lezen: 1 Petrus 2: 1 – 8 (NBV)

¹Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, ²en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. ³U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? ⁴Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, ⁵en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. ⁶In de Schrift staat immers: 'In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' ⁷Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.' ⁸En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd.

moment van stilte

zingen: psalm 111: 6

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Franciscus van Assisi):

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
laat mij vergeving brengen waar schuld is,
laat mij eenheid brengen waar tweedracht is,
laat mij waarheid brengen waar dwaling is,
laat mij geloof brengen waar twijfel is,
laat mij hoop brengen waar wanhoop is,
laat mij licht brengen waar het duister is,
laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Laat mij zoeken
niet dat ik getroost word, maar te troosten,
niet dat ik begrepen word, maar te begrijpen,
niet dat ik geliefd word, maar lief te hebben.

Want wie geeft, ontvangt
wie verliest, vindt
wie vergeeft, wordt vergeven
en wie sterft, verrijst tot eeuwige leven

Amen

avondlied: Lied 263

zegen(bede) (Iona Abbey Worship Book):

In ons hart en in ons huis–

DE ZEGEN VAN GOD

In ons komen en in ons gaan –

DE VREDE VAN GOD

In ons leven, op onze zoektocht

DE LIEFDE VAN GOD

Bij het einde, nieuw begin

DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,

THUIS TE BRENGEN

Amen

Exultate, isusti – Rechtvaardigen jubelt
Misericordia Domini – van de vriendschap van de Ene

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.

psalmgebed: Psalm 33

zingen: psalm 33: 1, 2 en 8

lezen: Psalm 33: 1 – 9 (HSV)

¹Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen!

Een lofzang past de oprechten.

²Loof de HEERE met de harp,

zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit.

³Zing voor Hem een nieuw lied,

speel welluidend met vrolijke klanken.

⁴Want het woord van de HEERE is recht

en al Zijn werk betrouwbaar.

⁵Hij heeft gerechtigheid en gericht lief,

de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.

⁶Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,

door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.

⁷Hij verzamelt het water van de zee als een dam,

Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.

⁸Laat heel de aarde voor de HEERE vrezan,

laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.

⁹Want Hij spreekt en het is er,

Hij gebiedt en het staat er.

moment van stilte

zingen: Lied 644

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 266

zegen(bede):

De God van de vrede
bevestig ons in alle goeds
Hij, die de hemel en aarde gemaakt heeft
Hij waakt over ons leven
nu en al de dagen van ons leven

Zo zegene ons de algoede God,

Vader

Woord

Geest.

Amen

**Dominus regit me – De Ene is mijn herder
Misericordia Domini – van de vriendschap van de Ene**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 23

zingen: Lied 23c: 1, 2 en 3

lezen: Psalm 23: 1 – 5 (NB)

Ene is mijn herder,*

mij zal niets ontbreken;

²in weiden vol groen vlijt hij mij neer,*
hij voert mij mee naar wateren van rust;

³mijn ziel keert door hem in mij terug,*
hij leidt mij in sporen van gerechtigheid
omwille van zijn naam!

⁴Ook als ik moet gaan
door een dal vol schaduw van dood,-
kwaad zal ik niet vrezen,
want gij zijt bij mij;*
uw staf en uw stok,
die zullen mij vertroosten.

⁵Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel
tegenover mijn benauwers;*
gij zult mijn hoofd betten met olie,
mijn beker is overvol!

moment van stilte

zingen: Lied 23c: 4 en 5

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 268

zegen(bede):

De God van de vrede
bevestig ons in alle goeds
Hij, die de hemel en aarde gemaakt heeft
Hij waakt over ons leven
nu en al de dagen van ons leven

**Zo zegene ons de algoede God,
Vader**

**Zoon en
Heilige Geest.**

Amen

Jubilate Deo: Juicht Gode, gij ganse aarde (Psalm 66)
Goede Herder Zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 66

zingen: psalm 66: 1, 2 en 3

lezen: Johannes 10: 7 – 15 (HSV)

⁷Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.

⁸Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.

⁹Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

¹⁰De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

¹¹Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

¹²Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.

¹³En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.

¹⁴Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,

¹⁵zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.

moment van stilte - zingen: psalm 66: 6 en 7

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Deze dag is tot een eind gekomen.
Over de aarde verspreidt zich het donker,
nu de zon in het westen is ondergegaan.
Alle dingen keren terug tot hun oorsprong.
Uit de veelheid hebben wij ons losgemaakt
om ons te keren tot onszelf,
ons te keren tot U,
die de bron van ons leven wilt zijn.
Wij brengen U wat in ons is:
gedachten en zorgen,
vragen en angsten,
vreugde, verlangen en dank.
Wil het raken met uw zuiverende nabijheid.

Alle dingen mogen komen en gaan in de stilte –
emoties en beelden, ze trekken ons voorbij.
En als het denken even is vertrokken,
opent in de leegte zich ons hart.

Dat het duister ons niet zal verschrikken,
zo bidden wij nu,
dat het een geleide mag worden
op de weg naar U toe:
uw beschermende aanwezigheid
als een engel om ons heen.
Geef Gij het uw beminden in de slaap,
Gij, die zegent met vrede.

Amen

avondlied: Lied 266

zegen(bede):

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Amen

**Dominus regit me – De Ene is mijn herder
Jubilate Deo: Juicht Gode, gij ganze aarde (Psalm 66)
Goede Herder Zondag**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 23

zingen: Lied 23c: 1, 2 en 3

lezen: Johannes 10: 7 – 15 (HSV)

⁷Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.

⁸Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.

⁹Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

¹⁰De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

¹¹Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

¹²Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.

¹³En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.

¹⁴Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,

¹⁵zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.

moment van stilte - zingen: Lied 23c: 4 en 5

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Deze dag is tot een eind gekomen.
Over de aarde verspreidt zich het donker,
nu de zon in het westen is ondergegaan.
Alle dingen keren terug tot hun oorsprong.
Uit de veelheid hebben wij ons losgemaakt
om ons te keren tot onszelf,
ons te keren tot U,
die de bron van ons leven wilt zijn.
Wij brengen U wat in ons is:
gedachten en zorgen,
vragen en angsten,
vreugde, verlangen en dank.
Wil het raken met uw zuiverende nabijheid.

Alle dingen mogen komen en gaan in de stilte –
emoties en beelden, ze trekken ons voorbij.
En als het denken even is vertrokken,
opent in de leegte zich ons hart.

Dat het duister ons niet zal verschrikken,
zo bidden wij nu,
dat het een geleide mag worden
op de weg naar U toe:
uw beschermende aanwezigheid
als een engel om ons heen.
Geef Gij het uw beminden in de slaap,
Gij, die zegent met vrede.

Amen

avondlied: Lied 268

zegen(bede):

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Amen

Cantate Domino: Zing voor de Heer (Psalm 98)

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 98

zingen: psalm 98: 1, 2 en 3

lezen: Psalm 98 (NBV)

¹Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht.

²De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de
volken zijn gerechtigheid onthuld.

³Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God.

⁴Juich de HEER toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit.

⁵Zing voor de HEER bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken.

⁶Blaas op de ramshoorn en de trompetten, juich als de HEER, uw koning,
verschijnt.

⁷Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, laat juichen de wereld met haar
bewoners.

⁸Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen

⁹voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde.

Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en
wet.

zingen: psalm 98: 4

moment van stilte

zingen: Lied 655

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

God.

De drukte van deze dag maakt plaats voor stilte en rust;
de kleuren vervagen, geluiden vallen stil,
alleen een avondvogel zingt straks zijn lied.
Kom bij ons, Heer en blijf bij ons,
want de dag loopt ten einde.

In vriendschap en hartelijkheid stonden wij
vandaag tegenover elkaar ;
het was een fijne dag.

Vergeef ons als wij tegen U
en tegen elkaar iets misdaan hebben.

Laat Uw zegenende hand over ons rusten.

Amen

avondlied: Lied 243

zegen(bede) (Iona Abbey Worship Book):

In ons hart en in ons huis–

DE ZEGEN VAN GOD

In ons komen en in ons gaan –

DE VREDE VAN GOD

In ons leven, op onze zoektocht

DE LIEFDE VAN GOD

Bij het einde, nieuw begin

**DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN**

Amen

Exultate, isusti – Rechtvaardigen jubelt :
Rogate Deo: Wat je God ook bidt (Johannes 16: 23)

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 33

zingen: psalm 33: 1 en 2

lezen: Johannes 16: 23 - 33 (NBV)

²³Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - hij zal het je geven. ²⁴Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

²⁵Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. ²⁶Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, ²⁷want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. ²⁸Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.'

²⁹Toen zeiden de leerlingen: 'Ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden.

³⁰Nu begrijpen we dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft te vragen, nu geloven we dat u van God bent gekomen.' ³¹Jezus vroeg: 'Nu geloven jullie?

³²Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. ³³Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.'

moment van stilte

zingen: : psalm 33: 8

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U,
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Amen

avondlied: Lied 248

zegen(bede):

Zegen de HEER, u allen
die de dienst van de HEER verricht
en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.
Hef uw handen op naar het heiligdom
en zegen de HEER.
Moge uit Sion de HEER u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Amen

Deus misereatur – God zij ons genadig
Rogate Deo: Wat je God ook bidt (Johannes 16: 23)

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 34

zingen: psalm 34: 1, 5 en 7

lezen: Johannes 16: 23 - 33 (NBV)

²³Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - hij zal het je geven. ²⁴Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

²⁵Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. ²⁶Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, ²⁷want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. ²⁸Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.'

²⁹Toen zeiden de leerlingen: 'Ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden.

³⁰Nu begrijpen we dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft te vragen, nu geloven we dat u van God bent gekomen.'³¹Jezus vroeg: 'Nu geloven jullie?

³²Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. ³³Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.'

moment van stilte

zingen: psalm 34: 8 en 9

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U,
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Amen

avondlied: Lied 248

zegen(bede):

Moge onze Heer, Jezus Christus zelf,
en God onze Vader,
die ons liefgehad heeft
en eeuwige bemoediging heeft gegeven
en goede hoop,
in genade uw harten bemoedigen en versterken
in alle werk en woord dat goed is!

Amen

Deus misereatur – God zij ons genadig
Rogate Deo: Wat je God ook bidt (Johannes 16: 23)

∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 67

zingen: psalm 67: 1, 2 en 3

lezen: Johannes 16: 23 - 33 (NBV)

²³Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - hij zal het je geven. ²⁴Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

²⁵Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. ²⁶Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, ²⁷want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. ²⁸Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.'

²⁹Toen zeiden de leerlingen: 'Ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden.

³⁰Nu begrijpen we dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft te vragen, nu geloven we dat u van God bent gekomen.'³¹Jezus vroeg: 'Nu geloven jullie?

³²Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. ³³Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.'

moment van stilte

zingen: Lied 650

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U,
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Amen

avondlied: Lied 248

zegen(bede):

Moge onze Heer, Jezus Christus zelf,
en God onze Vader,
die ons liefgehad heeft
en eeuwige bemoediging heeft gegeven
en goede hoop,
in genade uw harten bemoedigen en versterken
in alle werk en woord dat goed is!

Amen

Dominus illuminatio – De Ene is mijn licht
Exaudi Domine: Hoor mij Heer (Psalm 27: 7)
Weenzondag: Ik laat jullie niet als wezen achter (Johannes 14: 18)

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 27

zingen: psalm 27: 1, 2 en 4

lezen: Johannes 14: 15 - 26 (NBV)

¹⁵Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. ¹⁶Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: ¹⁷de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. ¹⁸Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. ¹⁹Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. ²⁰Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. ²¹Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. ²²Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: 'Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?' ²³Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. ²⁴Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. ²⁵Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. ²⁶Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

moment van stilte

zingen: Lied 663 / LvK 234

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.
Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 263

zegen(bede):

U die weet wat deze dag waard was,
wat wij hebben gedaan en nagelaten –

Heer ontferm U

U die weet wat wij te vergeven hebben
en wat ons vergeven moet worden –

Christus ontferm U

U die de vruchten kent van de oogst
die deze dag in ons is gegroeid –
laat uw zegen dalen op ons.

Heer ontferm U

Amen

pinksteren en trinitatis

**Exurgat Deus – Staat God op
Vuur van de Geest – Πεντηκοστή
Toen de dag van de Vijftigste vervuld werd (Handelingen 2: 1)**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 68

zingen: psalm 68: 1 en 7

lezen: Handelingen 2: 1 - 7 (HSV)

¹En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.

²En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

³En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.

⁴En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

⁵Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.

⁶Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

⁷En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?

moment van stilte

zingen: psalm 87: 1 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Augustinus):

Fluister het mij in, heilige Geest
ik zal het goede denken

Spoor mij aan, heilige Geest
ik zal het goede doen

Verlok mij, heilige Geest
ik zal het goede zoeken

Geef me kracht heilige Geest
ik zal het goede vasthouden

Bescherm me, heilige Geest
ik zal het goede nooit verliezen

Amen

avondlied: Lied 239: 1, 2, 3 en 7

zegen(bede):

De God van de vrede
bevestig ons in alle goeds
Hij, die de hemel en aarde gemaakt heeft
Hij waakt over ons leven
nu en al de dagen van ons leven

Amen

**Domine, Dominus noster – Ene, onze Heer
Trinitatis – Zondag van de Drie-eenheid
Bezingt Gods majesteit die de ganse aarde vervult (Psalm 8)
God heeft barmhartigheid bewezen (Tobit 12: 7)**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 8

zingen: psalm 8: 1 en 2

lezen: Tobit 12: 1 - 8 (NBV)

¹Toen het bruiloftsfeest voorbij was, zei Tobit tegen zijn zoon Tobias: 'Jongen, betaal je reisgenoot zijn loon uit en geef hem ook een extra bedrag.' ²Hoeveel moet ik hem betalen?' vroeg Tobias. 'Ik kan hem makkelijk de helft van de bezittingen geven die ik heb meegebracht.' ³Hij heeft me veilig en wel teruggebracht, mijn vrouw van die demon bevrijd, samen met mij voor het geld gezorgd en u genezen. Hoeveel extra zal ik hem geven?' ⁴Tobit antwoordde: 'Het is niet meer dan rechtvaardig dat hij de helft krijgt van alles wat hij heeft meegebracht.' ⁵Tobias liet Rafaël roepen en zei tegen hem: 'Neem als beloning de helft van mijn bezittingen; ik hoop dat het je verder goed gaat.'

⁶Toen nam Rafaël Tobit en Tobias apart, en hij zei tegen hen: 'Prijs God, dank hem ten overstaan van alle mensen voor al het goede dat hij jullie heeft gebracht. Prijs hem, bezing zijn naam. Vertel aan iedereen wat hij heeft gedaan, geef hem de eer en wacht niet om hem te danken. ⁷De geheimen van een koning kunnen beter verborgen blijven, maar wat God doet moet bekend worden gemaakt en tot zijn eer worden geroemd. Doe het goede, dan zal het kwaad je niet treffen. ⁸Een oprecht gebed vanuit een oprecht gemoed en een gift uit eerlijk verworven bezit zijn beter dan oneerlijk verkregen rijkdom. Het is beter anderen te helpen dan goud op te hopen.

zingen: psalm 8: 6

moment van stilte

zingen: Lied 680

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

U danken wij, Heer onze God

Laat in al wat wij doen en zeggen
uw liefde zichtbaar worden
en laat ons genade vinden in elkaars ogen.
Moedig ons aan om U te blijven dienen
en houd ons bijeen als uw gemeente,
als het lichaam van uw Zoon.
Zo bidden wij allen tezamen:

Heer, ontferm U.

Amen

avondlied: Lied 763

zegen(bede):

U die weet wat deze dag waard was,
wat wij hebben gedaan en nagelaten –

Heer ontferm U

U die weet wat wij te vergeven hebben
en wat ons vergeven moet worden –

Christus ontferm U

U die de vruchten kent van de oogst
die deze dag in ons is gegroeid –
laat uw zegen dalen op ons.

Heer ontferm U

Amen

na trinitatis

Nonne Deo – Alleen bij God na Trinitatis

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 62

zingen: psalm 62: 1 en 4

lezen: Lucas 1: 46 – 55 (NBV) – Maria zei:

⁴⁶Mijn ziel prijst en looft de Heer,
⁴⁷mijn hart juicht om God, mijn redder:
⁴⁸hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaars.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
⁴⁹ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
⁵⁰Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
⁵¹Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
⁵²heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
⁵³Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
⁵⁴⁻⁵⁵Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.'

moment van stilte

zingen: psalm 62: 5 en 7

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Bonhoeffer 1943):

Heer, mijn God,
ik dank u, dat u deze dag ten einde hebt gebracht,
ik dank u, dat u een lichaam en ziel tot rust laat komen.

Uw hand lag over mij heen. behoede en bewaarde mij.

Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag
en help dat ik allen van harte vergeef
die mij onrechtvaardig hebben behandeld.

Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen.

Aan u vertrouw ik mijn verwanten toe,
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel.

God, uw heilige naam zij geloofd.

Amen

avondlied: Lied 253

zegen(bede) (Iona Abbey Worship Book):

In ons hart en in ons huis–

DE ZEGEN VAN GOD

In ons komen en in ons gaan –

DE VREDE VAN GOD

In ons leven, op onze zoektocht

DE LIEFDE VAN GOD

Bij het einde, nieuw begin

DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,

THUIS TE BRENGEN

Amen

**Bonum est confiteri – Goed is het
na Trinitatis**

∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 92

zingen: psalm 92: 1 en 2

lezen: Lucas 1: 46 – 55 (NBV) – Maria zei:

⁴⁶Mijn ziel prijst en looft de Heer,
⁴⁷mijn hart juicht om God, mijn redder:
⁴⁸hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaars.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
⁴⁹ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
⁵⁰Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
⁵¹Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
⁵²heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
⁵³Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
⁵⁴⁻⁵⁵Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.'

moment van stilte

zingen: psalm 92: 6, 7 en 8

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Franciscus van Assisi):

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
laat mij vergeving brengen waar schuld is,
laat mij eenheid brengen waar tweedracht is,
laat mij waarheid brengen waar dwaling is,
laat mij geloof brengen waar twijfel is,
laat mij hoop brengen waar wanhoop is,
laat mij licht brengen waar het duister is,
laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Laat mij zoeken
niet dat ik getroost word, maar te troosten,
niet dat ik begrepen word, maar te begrijpen,
niet dat ik geliefd word, maar lief te hebben.

Want wie geeft, ontvangt
wie verliest, vindt
wie vergeeft, wordt vergeven
en wie sterft, verrijst tot eeuwige leven

Amen

avondlied: Lied 253

zegen(bede) (Iona Abbey Worship Book):

In ons hart en in ons huis–
DE ZEGEN VAN GOD
In ons komen en in ons gaan –
DE VREDE VAN GOD
In ons leven, op onze zoektocht
DE LIEFDE VAN GOD
Bij het einde, nieuw begin
**DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN**

Amen

**Benedic, anima mea – Zegen, mijn ziel
na Trinitatis**

:

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 103

zingen: psalm 103: 1 en 2

lezen: Lucas 1: 46 – 55 (NBV) – Maria zei:

⁴⁶Mijn ziel prijst en looft de Heer,

⁴⁷mijn hart juicht om God, mijn redder:

⁴⁸hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaars.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

⁴⁹ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,

heilig is zijn naam.

⁵⁰Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.

⁵¹Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

⁵²heersers stoot hij van hun troon

en wie gering is geeft hij aanzien.

⁵³Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

⁵⁴⁻⁵⁵Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,

zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:

hij herinnert zich zijn barmhartigheid

jegens Abraham en zijn nageslacht,

tot in eeuwigheid.'

moment van stilte

zingen: Lied 103c: 3 en 5

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Bonhoeffer 1943):

Heer, mijn God,
ik dank u, dat u deze dag ten einde hebt gebracht,
ik dank u, dat u een lichaam en ziel tot rust laat komen.

Uw hand lag over mij heen. behoede en bewaarde mij.

Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag
en help dat ik allen van harte vergeef
die mij onrechtvaardig hebben behandeld.

Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen.

Aan u vertrouw ik mijn verwanten toe,
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel.

God, uw heilige naam zij geloofd.

Amen

avondlied: Lied 253

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Exultate Deo – Laat juichen voor God na Trinitatis

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 81

zingen: psalm 81: 1, 7 en 8

lezen: Marcus 1: 9 – 20 (HSV)

⁹En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan.

¹⁰En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen.

¹¹En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

¹²En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in.

¹³En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.

De roeping van de eerste discipelen

¹⁴En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,

¹⁵en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

¹⁶En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.

¹⁷En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.

¹⁸En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.

moment van stilte

zingen: psalm 81: 11 en 14

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U,
omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Amen

avondlied: Lied 868: 1 en 4

zegen(bede) (Iona Abbey Worship Book):

In ons hart en in ons huis–
DE ZEGEN VAN GOD
In ons komen en in ons gaan –
DE VREDE VAN GOD
In ons leven, op onze zoektocht
DE LIEFDE VAN GOD
Bij het einde, nieuw begin
**DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN**

Amen

**Exaltabo te, Domine – U verhoog ik, Ene
na Trinitatis**

. / ∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 30

zingen: psalm 30: 1

lezen: Psalm 30: 4 - 8 (HSV)

¹Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis.

⁴HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald;
U hebt mij in het leven behouden,
zodat ik in de kuil niet ben neergedaald.

⁵Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem!
Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

⁶Want een ogenblik duurt Zijn toorn,
maar een leven lang Zijn goedgunstigheid;
overnacht 's avonds het gewezen,
's morgens is er gejuich.

⁷Ik zei wel in mijn zorgeloze rust:
Ik zal voor eeuwig niet wankelen.

⁸– Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid
had U mijn berg vast doen staan. –
Maar toen U Uw aangezicht verborg,
werd ik door schrik overmand.

moment van stilte

zingen: psalm 30: 4 en 5

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (onbekend 3^e eeuw):

Dat alle ontzagwekkende scheppingen
van deze God, alle tezamen
niet zwijgen in de morgen
en niet verstommen in de avond.
Dat ook de stralende sterren niet zwijgen
en de hoge bergen niet
en niet de afgronden van de zeeën
en de bronnen en de snelle stromen.
Dat wij niet ophouden te zingen
voor de Vader, de Zoon en de Geest
Gij, engelen in de hemelen, antwoordt:

Amen

avondlied: Lied 267

zegen(bede):

Heft naar het heilige uw handen
en zegent
de Ene
Jou zegent de Ene vanuit Sion
de Maker
van hemel en aarde!

**Zo zegene ons de algoede God,
Vader,**

Zoon

en Geest.

Amen

De profundis – Uit de diepte na Trinitatis

:

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 130

zingen: psalm 130: 1 en 2

lezen: Psalm 130 (HSV)

¹Een pelgrimslied.

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

²Heere, hoor naar mijn stem.

Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.

³Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?

⁴Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.

⁵Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.

⁶Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.

⁷Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.

⁸Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

moment van stilte

zingen: psalm 130: 3 en 4

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (onbekend 3^e eeuw):

Dat alle ontzagwekkende scheppingen
van deze God, alle tezamen
niet zwijgen in de morgen
en niet verstommen in de avond.
Dat ook de stralende sterren niet zwijgen
en de hoge bergen niet
en niet de afgronden van de zeeën
en de bronnen en de snelle stromen.
Dat wij niet ophouden te zingen
voor de Vader, de Zoon en de Geest
Gij, engelen in de hemelen, antwoordt:

Amen

avondlied: Lied 267

zegen(bede):

Heft naar het heilige uw handen
en zegent
de Ene
Jou zegent de Ene vanuit Sion
de Maker
van hemel en aarde!

**Zo zegene ons de algoede God,
Vader,**

Zoon

en Geest.

Amen

**Bonum est confiteri – Goed is het
na Trinitatis**

:

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 92

zingen: psalm 92: 1 en 2

lezen: Psalm 92: 9 - 16 (NBV)

¹Een psalm, een lied voor de sabbat.

⁹U, HEER, bent eeuwig verheven,

¹⁰maar uw vijanden, HEER,

uw vijanden gaan te gronde

en wie onrecht doen, worden verstrooid.

¹¹U geeft mij de kracht van een wilde stier,
met pure olie ben ik overgoten.

¹²Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer,
mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers.

¹³De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.

¹⁴Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.

¹⁵Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.

¹⁶Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,
mijn rots, in wie geen onrecht is.

moment van stilte

zingen: psalm 92: 7 en 8

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (onbekend 3^e eeuw):

Dat alle ontzagwekkende scheppingen
van deze God, alle tezamen
niet zwijgen in de morgen
en niet verstommen in de avond.
Dat ook de stralende sterren niet zwijgen
en de hoge bergen niet
en niet de afgronden van de zeeën
en de bronnen en de snelle stromen.
Dat wij niet ophouden te zingen
voor de Vader, de Zoon en de Geest
Gij, engelen in de hemelen, antwoordt:

Amen

avondlied: Lied 268

zegen(bede):

De Heer die goed is, Hij die uit is op ons heil,
Hij vervulle ons met louter liefde.
Nu, straks en tot in eeuwigheid.

**Zo zegene ons
de algoede God,
Vader,**

Zoon,

Geest.

Amen

Iubilatie Deo – Schalt het uit voor de Ene na Trinitatis

. / ∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 100

zingen: psalm 100: 1 en 2

lezen: Psalm 100 (NB)

¹(Een musiceerstuk ter dankzegging.)

Schalt het uit voor de Ene,

heel de aarde,

²dient de Ene met vreugde,*

komt voor zijn aanschijn

met gejubel!

³Erkent:

de Ene, hij is God, hij heeft ons gemaakt

en niet wij onszelf,*

zijn gemeente,

het wolvee dat hij weidt!

⁴Komt in zijn poorten met een danklied,

in zijn voorhoven met een psalm,*

brenge dank aan hem,

zegge zijn naam!

⁵Want goed is de Ene,

voor eeuwig zijn vriendschap,-*

en tot geslacht na geslacht

is zijn trouw!

moment van stilte

zingen: psalm 100: 3 en 4

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (onbekend 3^e eeuw):

Dat alle ontzagwekkende scheppingen
van deze God, alle tezamen
niet zwijgen in de morgen
en niet verstommen in de avond.
Dat ook de stralende sterren niet zwijgen
en de hoge bergen niet
en niet de afgronden van de zeeën
en de bronnen en de snelle stromen.
Dat wij niet ophouden te zingen
voor de Vader, de Zoon en de Geest
Gij, engelen in de hemelen, antwoordt:

Amen

avondlied: Lied 268

zegen(bede):

De Heer die goed is, Hij die uit is op ons heil,
Hij vervulle ons met louter liefde.
Nu, straks en tot in eeuwigheid.

**Zo zegene ons
de algoede God,
Vader,**

Zoon,

Geest.

Amen

**na trinitatis
zomer
juni / juli**

Deus, Deus meus – Mijn God, mijn God
Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 22

zingen: psalm 22: 9

lezen: Lucas 16: 19 - 24 (NB)

¹⁹Maar er is zomaar een mens geweest, een rijke;
hij ging gekleed in purper en lijnwaad
en vierde iedere dag schitterend feest.

²⁰Maar zomaar een arme, met de naam Lazarus,
was neergeworpen bij zijn poort,
ónder de zweren,

²¹vol verlangen om verzadigd te worden
met wat omlaag viel van de tafel van de rijke;
echter, ook de honden kwamen
en hebben zijn zweren afgelikt.

²²Maar het geschiedt: de arme sterft
en hij wordt door de engelen weggedragen
naar de schoot van Abraham;
ook de rijke sterft
en wordt begraven;

²³in het schimmenrijk slaat hij zijn ogen op
terwijl hij folteringën ondergaat,
en ziet van verre Abraham,
en Lazarus bij hem op schoot!

²⁴Hij roept en zegt: vader Abraham,
ontferm je over mij en stuur Lazarus,
dat die het topje van zijn vinger in water doopt
en mijn tong verkoeling brengt,-
omdat ik word gekweld in deze vlam!

moment van stilte

zingen: psalm 22: 13

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

In uw handen, barmhartige God
bevelen wij onszelf vandaag;
laat ons, van begin tot einde,
bewust zijn van uw aanwezigheid;
herinner ons eraan dat wij
in alle goeds dat we doen, U dienen;
maak ons attent en waakzaam,
zodat we in alles uw wil onderscheiden,
die ook vreugdevol vervullen,
tot eer en glorie van uw Naam,

Amen

avondlied: Lied 268

zegen(bede):

Heft naar het heilige uw handen
en zegent
de Ene
Jou zegent de Ene vanuit Sion
de Maker
van hemel en aarde!

**Zo zegene ons de algoede God,
Vader,**

Zoon

en Geest.

Amen

**Conserva me, Domine – Waak over mij, God
Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U**

. / ∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 16

zingen: psalm 16: 1 en 3

lezen: Psalm 16: 2 - 9 (NBV)

Behoed mij, God, ik schuil bij u.

²Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.'

³Maar tot de goden in dit land,
de machten die ik vereerd heb, zeg ik:

⁴'Wie u volgt, wacht veel verdriet.'

Ik pleng voor hen geen bloed meer,
niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

⁵HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
u houdt mijn lot in handen.

⁶Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

⁷Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

⁸Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

⁹Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

moment van stilte

zingen: Lied 704: 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Franciscus van Assisi):

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
laat mij vergeving brengen waar schuld is,
laat mij eenheid brengen waar tweedracht is,
laat mij waarheid brengen waar dwaling is,
laat mij geloof brengen waar twijfel is,
laat mij hoop brengen waar wanhoop is,
laat mij licht brengen waar het duister is,
laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Laat mij zoeken
niet dat ik getroost word, maar te troosten,
niet dat ik begrepen word, maar te begrijpen,
niet dat ik geliefd word, maar lief te hebben.

Want wie geeft, ontvangt
wie verliest, vindt
wie vergeeft, wordt vergeven
en wie sterft, verrijst tot eeuwige leven

Amen

avondlied: Lied 247

zegen(bede):

U die weet wat deze dagen waard zijn,
wat wij hebben gedaan en nagelaten,
U die weet wat wij te vergeven hebben,
en wat ons vergeven moet worden,
U die de vruchten kent van de oogst
die deze dagen in ons zijn gegroeid,
laat uw zegen dalen over ons.

Amen

**Exaltabo te, Domine – U verhoog ik, Ene
Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U**

:

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 30

zingen: psalm 30: 1

lezen: Psalm 30: 4 - 8 (HSV)

¹Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis.

⁴HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald;
U hebt mij in het leven behouden,
zodat ik in de kuil niet ben neergedaald.

⁵Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem!
Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

⁶Want een ogenblik duurt Zijn toorn,
maar een leven lang Zijn goedgunstigheid;
overnacht 's avonds het geweent,
's morgens is er gejuich.

⁷Ik zei wel in mijn zorgeloze rust:
Ik zal voor eeuwig niet wankelen.

⁸– Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid
had U mijn berg vast doen staan. –
Maar toen U Uw aangezicht verborg,
werd ik door schrik overmand.

moment van stilte

zingen: psalm 30: 4 en 5

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Franciscus van Assisi):

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
laat mij vergeving brengen waar schuld is,
laat mij eenheid brengen waar tweedracht is,
laat mij waarheid brengen waar dwaling is,
laat mij geloof brengen waar twijfel is,
laat mij hoop brengen waar wanhoop is,
laat mij licht brengen waar het duister is,
laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Laat mij zoeken
niet dat ik getroost word, maar te troosten,
niet dat ik begrepen word, maar te begrijpen,
niet dat ik geliefd word, maar lief te hebben.

Want wie geeft, ontvangt
wie verliest, vindt
wie vergeeft, wordt vergeven
en wie sterft, verrijst tot eeuwige leven

Amen

avondlied: Lied 247

zegen(bede):

U die weet wat deze dagen waard zijn,
wat wij hebben gedaan en nagelaten,
U die weet wat wij te vergeven hebben,
en wat ons vergeven moet worden,
U die de vruchten kent van de oogst
die deze dagen in ons zijn gegroeid,
laat uw zegen dalen over ons.

Amen

**Jubilate Deo- Laat het schallen voor God
Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U**

: / ∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 66

zingen: psalm 66: 1, 2 en 3

lezen: Psalm 66: 2 – 7 (NB)

²musiceert de glorie van zijn naam,*

zet in: de glorie

van zijn lof!

³Zegt tot God:

‘hoe ontzagwekkend uw daden!-*

zo groot uw kracht

dat uw vijanden voor u kruipen!-

⁴allen op aarde zullen voor u buigen,

voor u musiceren,*

bemusiceren uw naam!’

sela

⁵Gaat mee, ziet de werken van God,*

ontzagwekkend in handelen

bij de zonen van Adam.

⁶Hij veranderde een zee in droogte,

te voet trokken zij door de rivier,*

daar

is hij onze vreugde gebleken!

⁷Hij beheerst met zijn heldenmoed

de wereldtijd,

zijn ogen gaan spiedend over de volken;*

moment van stilte

zingen: psalm 66: 6 en 7

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Eeuwige,
die het licht heeft geschapen
en het duister heeft overwonnen

Eeuwige,
die deze dag genadig bewaart
en met ontferming waakt over de nacht

Eeuwige,
keer ons om naar U toe
en laat ons niet vallen uit Uw hand

Sterk onze zwakheid,
zodat wij geborgen zijn in Uw genade
en gekend zijn bij U

Amen

avondlied: Lied 801

zegen(bede):

U die weet wat deze dag waard was,
wat wij hebben gedaan en nagelaten –

Heer ontferm U

U die weet wat wij te vergeven hebben
en wat ons vergeven moet worden –

Christus ontferm U

U die de vruchten kent van de oogst
die deze dag in ons is gegroeid –
laat uw zegen dalen op ons.

Heer ontferm U

Amen

**Exaltabo te, Deus – Als hoogste zal ik u, mijn God
Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 145

zingen: psalm 145: 1 en 2

lezen: Psalm 145: 8 – 18 (NBV)

⁸Genadig en liefdevol is de HEER,

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

⁹Goed is de HEER voor alles en allen,

hij ontfermt zich over heel zijn schepping.'

¹⁰Laten al uw schepselen u loven, HEER,

en uw getrouwen u prijzen.

¹¹Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken,

¹²aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap:

¹³'Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.'

¹⁴'Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt hij op.

¹⁵Allen zien hoopvol naar u uit,
u geeft voedsel, op de juiste tijd.

¹⁶Gul is uw hand geopend,
u vervult het verlangen van alles wat leeft.

¹⁷Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet,
zijn schepselen blijft hij trouw.

¹⁸Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen.

moment van stilte - zingen: psalm 145 : 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Eeuwige,
die het licht heeft geschapen
en het duister heeft overwonnen

Eeuwige,
die deze dag genadig bewaart
en met ontferming waakt over de nacht

Eeuwige,
keer ons om naar U toe
en laat ons niet vallen uit Uw hand

Sterk onze zwakheid,
zodat wij geborgen zijn in Uw genade
en gekend zijn bij U

Amen

avondlied: Lied 801

zegen(bede):

U die weet wat deze dag waard was,
wat wij hebben gedaan en nagelaten –
Heer ontferm U

U die weet wat wij te vergeven hebben
en wat ons vergeven moet worden –
Christus ontferm U

U die de vruchten kent van de oogst
die deze dag in ons is gegroeid –
laat uw zegen dalen op ons.

Heer ontferm U

Amen

Ad te, Domine, levavi – Aan u, o Ene
Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U

∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.

psalmgebed: Psalm 25

zingen: psalm 25: 1 en 4

lezen: Psalm 25: 1 – 6 (NB)

Aan u, o Ene,*

geef ik mijn zaligheid-en-ziel!

²Bij u, mijn God,

wist ik mij veilig:

maak mij niet beschaamd,*

laten mijn vijanden niet over mij lachen!

³Dat ook al wie hopen op u

niet worden beschaamd,*

beschaamd worden die achteloos

ontrouw zijn.

⁴En Ene, maak mij

bekend met uw wegen,*

uw paden, wil mij die leren!

⁵Voer mij over mijn weg

in trouw aan u en leer mij,

want gij zijt de God die mij redt,*

op u ben ik blijven hopen

heel de dag!

⁶Gedenk, Ene, uw ontferming

en uw vriendschap,*

want die zijn er van eeuwig!

moment van stilte

zingen: psalm 25: 10

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Patrick):

Ik roep de Drie-eenheid aan
En ik getuig van de Schepper van de schepping.
De kracht van God die eeuwig mijn gids is:
Gods wijsheid die mij leidt,
Gods oog dat naar mij uit ziet,
Gods oor om mij te horen,
Gods woord om tot mij te spreken,
Gods hand om mij te beschermen,
Gods schild dat mij dekt,
Gods liefde die mij redt
Christus troont boven mij,
Christus als ik mij neerleg,
Christus als ik opsta.
Christus als ik ga zitten,
Christus in het hart van ieder die aan mij denkt,
Christus in de mond van ieder die over mij spreekt,
Christus in het oog van elk die mij ziet,
Christus in het oor van elk die mij hoort.
Christus in de lengte.
Christus in de breedte.
Christus in de hoogte.
Christus in de diepte.

Amen

avondlied: Lied 243

zegen(bede):

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Amen

**Te decet hymnus – U komt toe stilheid, een lofzang
Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 65

zingen: psalm 65: 1

lezen: Psalm 65: 5 – 9 (NB)

⁵Zalig wie gij verkiest en nabijbrengt,

hij mag in uw voorhoven wonen:

wij zijn verzadigd

met het goede van uw huis,*

de heiligheid

van uw tempel!

⁶Gij antwoordt ons in goed recht

ontzaglijke dingen, o God die ons redt!-*

o veiligheid van alle einden der aarde

en eilanden verre!-

⁷die bergen grondvest door zijn kracht,*

met heldenmoed

omgord!

⁸Die doet bedaren het gedruis van zeeën,

het gedruis van hun golven,*

van naties het rumoer!

⁹Ontzag vervult de ingezetenen der einden

voor alle tekenen van u;*

de uitgangen van ochtend

en avond brengt gij tot gejuich.

moment van stilte

zingen: psalm 65: 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Patrick):

Ik roep de Drie-eenheid aan
En ik getuig van de Schepper van de schepping.
De kracht van God die eeuwig mijn gids is:
Gods wijsheid die mij leidt,
Gods oog dat naar mij uit ziet,
Gods oor om mij te horen,
Gods woord om tot mij te spreken,
Gods hand om mij te beschermen,
Gods schild dat mij dekt,
Gods liefde die mij redt
Christus troont boven mij,
Christus als ik mij neerleg,
Christus als ik opsta.
Christus als ik ga zitten,
Christus in het hart van ieder die aan mij denkt,
Christus in de mond van ieder die over mij spreekt,
Christus in het oog van elk die mij ziet,
Christus in het oor van elk die mij hoort.
Christus in de lengte.
Christus in de breedte.
Christus in de hoogte.
Christus in de diepte.

Amen

avondlied: Lied 243

zegen(bede):

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Amen

**Benedixisti, Domine – Gij hebt, Ene
Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U**

:

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 85

zingen: psalm 85: 1

lezen: Psalm 85: 7 – 14 (NBV)

⁷Breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in u verheugen.

⁸Toon ons uw trouw, HEER,
en geef ons uw hulp.

⁹Ik wil horen wat God ons zegt.

De HEER spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn getrouwen.

Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

¹⁰Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,

¹¹trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,

¹²uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe.

¹³De HEER geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven.

¹⁴Het recht gaat voor God uit
en baant voor hem de weg.

moment van stilte

zingen: psalm 85 : 3 en 4

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Patrick):

Ik roep de Drie-eenheid aan
En ik getuig van de Schepper van de schepping.
De kracht van God die eeuwig mijn gids is:
Gods wijsheid die mij leidt,
Gods oog dat naar mij uit ziet,
Gods oor om mij te horen,
Gods woord om tot mij te spreken,
Gods hand om mij te beschermen,
Gods schild dat mij dekt,
Gods liefde die mij redt
Christus troont boven mij,
Christus als ik mij neerleg,
Christus als ik opsta.
Christus als ik ga zitten,
Christus in het hart van ieder die aan mij denkt,
Christus in de mond van ieder die over mij spreekt,
Christus in het oog van elk die mij ziet,
Christus in het oor van elk die mij hoort.
Christus in de lengte.
Christus in de breedte.
Christus in de hoogte.
Christus in de diepte.

Amen

avondlied: Lied 243

zegen(bede):

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Amen

Domine, quis habitabit – Ene, wie zal te gast zijn ∴
Rechtvaardigen groeien als palmen, in het huis van de Levende geplant

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 15

zingen: psalm 15: 1 en 4

lezen: 1 Samuël 1: 10 - 20 (NBV)

¹⁰Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen ¹¹legde ze een gelofte af: 'HEER van de hemelse machten, ik smeed u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.'
¹²Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. ¹³Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. ¹⁴Hij sprak haar aan en vroeg: 'Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!' ¹⁵'U vergist u, heer,' antwoordde Hanna. 'Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. ¹⁶Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.' ¹⁷'Ga dan in vrede,' antwoordde Eli. 'De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.' ¹⁸'Ik dank u voor uw vriendelijkheid,' zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. ¹⁹De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de HEER, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en de HEER verhoorde haar. ²⁰Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuël, 'want,' verklaarde ze, 'ik heb hem aan de HEER gevraagd.'

moment van stilte

zingen: Lied 152: 1, 2 en 9

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Augustinus):

Op de plaats waar ik was
wanneer zocht ik U daar?
En U stond gewoon vóór me!
Maar ik was ook van mijzelf weggelopen
en kon mezelf niet meer vinden,
laat staan U!

Amen

avondlied: Lied 834

zegen(bede):

Gezegend onze vingers

dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.

Gezegend onze oren

dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.

Gezegend onze ogen

dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.

Gezegend onze schouders

dat zij tot steun mogen zijn.

Gezegend onze lippen

dat zij troost mogen spreken.

Gezegend onze handen

dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.

Gezegend onze voeten

dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.

Zo zegene ons
de Vader,
het Woord,
de Heilige Geest.

Amen

**Dominus regit me – De Ene is mijn herder :
Rechtvaardigen groeien als palmen, in het huis van de Levende geplant**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 23

zingen: Lied 23c: 1, 2 en 3

lezen: 1 Samuël 1: 10 - 20 (NBV)

¹⁰Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen ¹¹legde ze een gelofte af: 'HEER van de hemelse machten, ik smeed u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.'
¹²Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. ¹³Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. ¹⁴Hij sprak haar aan en vroeg: 'Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!' ¹⁵'U vergist u, heer,' antwoordde Hanna. 'Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. ¹⁶Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.' ¹⁷'Ga dan in vrede,' antwoordde Eli. 'De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.' ¹⁸'Ik dank u voor uw vriendelijkheid,' zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. ¹⁹De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de HEER, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en de HEER verhoorde haar. ²⁰Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuël, 'want,' verklaarde ze, 'ik heb hem aan de HEER gevraagd.'

moment van stilte

zingen: Lied 23c: 4 en 5

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Augustinus):

Op de plaats waar ik was
wanneer zocht ik U daar?
En U stond gewoon vóór me!
Maar ik was ook van mijzelf weggelopen
en kon mezelf niet meer vinden,
laat staan U!

Amen

avondlied: Lied 834

zegen(bede):

Gezegend onze vingers

dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.

Gezegend onze oren

dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.

Gezegend onze ogen

dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.

Gezegend onze schouders

dat zij tot steun mogen zijn.

Gezegend onze lippen

dat zij troost mogen spreken.

Gezegend onze handen

dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.

Gezegend onze voeten

dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.

Zo zegene ons
de Vader,
het Woord,
de Heilige Geest.

Amen

**Inclina, Domine – Neig, Ene, uw oor
Rechtvaardigen groeien als palmen, in het huis van de Levende geplant**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 86

zingen: psalm 86: 1 en 4

lezen: 1 Samuël 1: 10 - 20 (NBV)

¹⁰Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen ¹¹legde ze een gelofte af: 'HEER van de hemelse machten, ik smeed u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.'
¹²Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. ¹³Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. ¹⁴Hij sprak haar aan en vroeg: 'Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!' ¹⁵'U vergist u, heer,' antwoordde Hanna. 'Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. ¹⁶Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.' ¹⁷'Ga dan in vrede,' antwoordde Eli. 'De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.' ¹⁸'Ik dank u voor uw vriendelijkheid,' zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. ¹⁹De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de HEER, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en de HEER verhoorde haar. ²⁰Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuël, 'want,' verklaarde ze, 'ik heb hem aan de HEER gevraagd.'

moment van stilte

zingen: psalm 86: 7

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Augustinus):

Op de plaats waar ik was
wanneer zocht ik U daar?
En U stond gewoon vóór me!
Maar ik was ook van mijzelf weggelopen
en kon mezelf niet meer vinden,
laat staan U!

Amen

avondlied: Lied 834

zegen(bede):

Gezegend onze vingers

dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.

Gezegend onze oren

dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.

Gezegend onze ogen

dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.

Gezegend onze schouders

dat zij tot steun mogen zijn.

Gezegend onze lippen

dat zij troost mogen spreken.

Gezegend onze handen

dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.

Gezegend onze voeten

dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.

Zo zegene ons
de Vader,
het Woord,
de Heilige Geest.

Amen

Confitebor tibi – Ik zal U danken
Rechtvaardigen groeien als palmen, in het huis van de Levende geplant

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.

psalmgebed: Psalm 138

zingen: psalm 138: 1

lezen: Lucas 11: 1 - 13 (NBV)

¹Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.' ²Hij zei tegen hen: 'Wanneer jullie bidden, zeg dan: "Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.

³Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. ⁴Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving."

⁵Daarna zei hij tegen hen: 'Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: "Wil je mij drie broden lenen, ⁶want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten." ⁷En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: "Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt." ⁸Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. ⁹Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan.

¹⁰Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. ¹¹Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? ¹²Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?

¹³Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.'

moment van stilte - zingen: psalm 138: 4

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Amen

avondlied: Lied 871

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

**na trinitatis
zomer
augustus**

**Domine, quis habitabit – Ene, wie zal te gast zijn :
Rechtvaardigen groeien als palmen, in het huis van de Levende geplaat**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 15

zingen: psalm 15: 1 en 2

lezen: Psalm 15 (NBV)

HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?

²Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.

³Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

⁴Hij veracht wie geen achting waard is,
maar eert wie ontzag heeft voor de HEER.
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,

⁵voor een lening vraagt hij geen rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor geld.
Wie zo doet, komt nooit ten val.

moment van stilte

zingen: psalm 15: 4

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Augustinus):

Fluister het mij in, heilige Geest
ik zal het goede denken

Spoor mij aan, heilige Geest
ik zal het goede doen

Verlok mij, heilige Geest
ik zal het goede zoeken

Geef me kracht heilige Geest
ik zal het goede vasthouden

Bescherm me, heilige Geest
ik zal het goede nooit verliezen

Amen

avondlied: Lied 236: 1, 3, 4 en 5

zegen(bede) (Pickard):

God, luisterende God,
we danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal
De stilte tussen de tonen van de muziek.
De stilte tussen vrienden.

Amen

Attendite, popule – Neem, mijn gemeente . / ∴
Rechtvaardigen groeien als palmen, in het huis van de Levende geplant

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 78

zingen: psalm 78: 1 en 2

lezen: Psalm 78: 67 - 72 (NBV)

⁶⁷Hij verwierp de tent die bij Jozef stond,
de stam Efraim koos hij niet,
⁶⁸nee, de stam Juda koos hij,
de Sionsberg heeft hij lief.
⁶⁹Hij bouwde zijn heiligdom, hoog als de hemel,
en zette het vast als de aarde, voor eeuwig.

⁷⁰Zijn keuze viel op David, zijn dienaar,
hij riep hem weg bij de schapen,
⁷¹haalde hem achter de zogende oaien vandaan
en maakte hem herder van Jakob, zijn volk,
van Israël, zijn eigen bezit.
⁷²Hij was een herder met een zuiver hart,
met vaste hand heeft hij hen geleid.

moment van stilte

zingen: psalm 78: 25

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Augustinus):

Fluister het mij in, heilige Geest
ik zal het goede denken

Spoor mij aan, heilige Geest
ik zal het goede doen

Verlok mij, heilige Geest
ik zal het goede zoeken

Geef me kracht heilige Geest
ik zal het goede vasthouden

Bescherm me, heilige Geest
ik zal het goede nooit verliezen

Amen

avondlied: Lied 236: 1, 3, 4 en 5

zegen(bede) (Pickard):

God, luisterende God,
we danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal
De stilte tussen de tonen van de muziek.
De stilte tussen vrienden.

Amen

Exultate, isusti – Rechtvaardigen jubelt

. / ∴

Rechtvaardigen groeien als palmen, in het huis van de Levende geplant

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 33

zingen: psalm 33: 1, 2 en 3

lezen: Psalm 33: 12 - 22 (HSV)

¹²Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft,
het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.

¹³De HEERE schouwt uit de hemel
en ziet alle mensenkinderen.

¹⁴Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij
alle bewoners van de aarde.

¹⁵Hij vormt hun aller hart;
Hij let op al hun daden.

¹⁶Een koning wordt niet verlost door een groot leger,
een held wordt niet gered door grote kracht.

¹⁷Het paard geeft valse hoop op de overwinning
en bevrijdt niet door zijn grote kracht.

¹⁸Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen,
op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,

¹⁹om hun ziel te redden van de dood
en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.

²⁰Onze ziel verwacht de HEERE,
Hij is onze hulp en ons schild.

²¹Want ons hart is in Hem verblijd,
omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.

²²Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE,
zoals wij op U hopen.

moment van stilte

zingen: psalm 33: 8

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Franciscus van Assisi):

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
laat mij vergeving brengen waar schuld is,
laat mij eenheid brengen waar tweedracht is,
laat mij waarheid brengen waar dwaling is,
laat mij geloof brengen waar twijfel is,
laat mij hoop brengen waar wanhoop is,
laat mij licht brengen waar het duister is,
laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Laat mij zoeken
niet dat ik getroost word, maar te troosten,
niet dat ik begrepen word, maar te begrijpen,
niet dat ik geliefd word, maar lief te hebben.

Want wie geeft, ontvangt
wie verliest, vindt
wie vergeeft, wordt vergeven
en wie sterft, verrijst tot eeuwige leven

Amen

avondlied: Lied 239: 1, 2, 3 en 7

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

**Deus misereatur – God zij ons genadig :
Rechtvaardigen groeien als palmen, in het huis van de Levende geplaat**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 34

zingen: psalm 34: 1 en 2

lezen: Psalm 34: 4 - 9 (NBV)

¹Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg.

⁴Roem met mij de grootheid van de HEER,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.

⁵Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.

⁶Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.

⁷In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

⁸De engel van de HEER waakt
over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.

⁹Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

moment van stilte

zingen: psalm 34: 5, 8 en 9

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Franciscus van Assisi):

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
laat mij vergeving brengen waar schuld is,
laat mij eenheid brengen waar tweedracht is,
laat mij waarheid brengen waar dwaling is,
laat mij geloof brengen waar twijfel is,
laat mij hoop brengen waar wanhoop is,
laat mij licht brengen waar het duister is,
laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Laat mij zoeken
niet dat ik getroost word, maar te troosten,
niet dat ik begrepen word, maar te begrijpen,
niet dat ik geliefd word, maar lief te hebben.

Want wie geeft, ontvangt
wie verliest, vindt
wie vergeeft, wordt vergeven
en wie sterft, verrijst tot eeuwige leven

Amen

avondlied: Lied 239: 1, 2, 3 en 7

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Deus misereatur – God zij ons genadig
Doorgrond mij, ken mijn hart, God, leid mij op uw weg

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.

psalmgebed: Psalm 67

zingen: psalm 67: 1, 2 en 3

lezen: Psalm 67: 2 - 8 (NBV)

²God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela
³dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

⁴Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

⁵Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde. sela

⁶Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

⁷De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.

⁸Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.

moment van stilte

zingen: Lied 912

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Westminster Abbey):

Hoor ons, Heer,
ontferm U over ons

Tot u, Heer,
op uw troon van heerlijkheid:
heffen wij onze ogen,
in heilige bescherming, op:
Heer, hoor ons gebed,
ontferm U over ons.

Christus, Hoeksteen, rechterhand van de Vader
Eeuwige Verlosser en Hulp.
Christus, hoor ons bidden,
ontferm U over ons.

Wij smeken U,
neig uw oor en hoor ons,
Wees barmhartig over wat wij verkeerd deden
Heer, hoor ons gebed,
ontferm U over ons

Amen

avondlied: Lied 753

zegen(bede) (abdij Maria Toevlucht Zundert):

Thans zegent de Heer
alle gij knechten des Heren
die staat in zijn huis als de nacht valt
heft uw handen in heiliging
zegent de Heer
en Hij zegene u uit Sion
de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde

Amen

Deus stetit – God staat

Doorgrond mij, ken mijn hart, God, leid mij op uw weg

∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 82

zingen: psalm 82: 1

lezen: Psalm 82 (NBV)

¹God staat op in de hemelse raad,
hij spreekt recht in de kring van de goden:

²Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig
en kiest u partij voor wie kwaad doen?

³Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
⁴bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.

⁵U toont geen inzicht, geen begrip,
en doolt in duisternis rond,
de aarde wankelt op haar grondvesten.

⁶Ooit heb ik gezegd: "U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal."

⁷Toch zult u sterven als mensen,
ten val komen als aardse vorsten.'

⁸Verhef u, God, spreek recht op aarde,
alle volken behoren u toe.

moment van stilte

zingen: psalm 82: 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Westminster Abbey):

Hoor ons, Heer,
ontferm U over ons

Tot u, Heer,
op uw troon van heerlijkheid:
heffen wij onze ogen,
in heilige bescherming, op:
Heer, hoor ons gebed,
ontferm U over ons.

Christus, Hoeksteen, rechterhand van de Vader
Eeuwige Verlosser en Hulp.
Christus, hoor ons bidden,
ontferm U over ons.

Wij smeken U,
neig uw oor en hoor ons,
Wees barmhartig over wat wij verkeerd deden
Heer, hoor ons gebed,
ontferm U over ons

Amen

avondlied: Lied 753

zegen(bede) (abdij Maria Toevlucht Zundert):

Thans zegent de Heer
alle gij knechten des Heren
die staat in zijn huis als de nacht valt
heft uw handen in heiliging
zegent de Heer
en Hij zegene u uit Sion
de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde

Amen

Domine, probasti – Ene, Gij hebt :
Doorgrond mij, ken mijn hart, God, leid mij op uw weg

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 146

zingen: Lied 146a: 1, 3 en 4

lezen: Psalm 146: 5 - 9 (NBV)

⁵Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,

⁶die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
hij die trouw is tot in eeuwigheid,

⁷recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,

⁸de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,

⁹de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

moment van stilte

zingen: Lied 146c: 1 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Westminster Abbey):

Hoor ons, Heer,
ontferm U over ons

Tot u, Heer,
op uw troon van heerlijkheid:
heffen wij onze ogen,
in heilige bescherming, op:
Heer, hoor ons gebed,
ontferm U over ons.

Christus, Hoeksteen, rechterhand van de Vader
Eeuwige Verlosser en Hulp.
Christus, hoor ons bidden,
ontferm U over ons.

Wij smeken U,
neig uw oor en hoor ons,
Wees barmhartig over wat wij verkeerd deden
Heer, hoor ons gebed,
ontferm U over ons

Amen

avondlied: Lied 753

zegen(bede) (abdij Maria Toevlucht Zundert):

Thans zegent de Heer
alle gij knechten des Heren
die staat in zijn huis als de nacht valt
heft uw handen in heiliging
zegent de Heer
en Hij zegene u uit Sion
de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde

Amen

Attendite, popule – Neem, mijn gemeente
Doorgrond mij, ken mijn hart, God, leid mij op uw weg

:

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 78

zingen: psalm 78: 1 en 2

lezen: Psalm 78: 48 - 54 (NB)

⁴⁸hij leverde aan de hagen hun vee uit, *

hun kudde

aan de bliksems;

⁴⁹zond over hen de gloed van zijn toorn,
verbolgenheid, gramschap, benauwing, *

een zending

engelen van allerlei kwaad!

⁵⁰Zijn toorn

liet hij de vrije loop,

hij onthield hun ziel niet aan de dood, *

hij gaf hun leven

prijs aan de pest;

⁵¹elke eersteling in Egypte sloeg hij, *

het puik van potentie

in de tenten van Cham!

⁵²Zijn gemeente liet hij opbreken

als het wolvee, *

dreef hen voort als de kudde

in de woestijn;

⁵³hij leidde hen veilig,
zij kenden geen verschrikking: *
de zee had
hun vijanden overdekt.
⁵⁴Hij deed hen komen bij zijn heilig gebied, - *
de berg die
zijn rechterhand had verworven;

moment van stilte

zingen: psalm 78: 24 en 25

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Bernardus van Clairvaux):

Kom, heilige Geest
spreek altijd tot mijn hart
En als Gij toch zwijgt
laat dan uw zwijgen tot mij spreken
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt

Amen

avondlied: Lied 236: 1, 3, 4 en 5

zegen(bede):

U die weet wat deze dag waard was,
wat wij hebben gedaan en nagelaten –

Heer ontferm U

U die weet wat wij te vergeven hebben
en wat ons vergeven moet worden –

Christus ontferm U

U die de vruchten kent van de oogst
die deze dag in ons is gegroeid –
laat uw zegen dalen op ons.

Heer ontferm U

Amen

Confitebor tibi – U zal ik danken
Doorgrond mij, ken mijn hart, God, leid mij op uw weg

. / ∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 138

zingen: psalm 138: 1 en 2

lezen: Psalm 138 (NBV)

¹Van David.

Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
²mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.

³Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

⁴Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.

⁵Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
'Groot is de majesteit van de HEER.

⁶De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.'

⁷Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.

⁸De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

moment van stilte

zingen: psalm 138: 3 en 4

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Bernardus van Clairvaux):

Kom, heilige Geest
spreek altijd tot mijn hart
En als Gij toch zwijgt
laat dan uw zwijgen tot mij spreken
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt

Amen

avondlied: Lied 236: 1, 3, 4 en 5

zegen(bede):

Nu hier de avond valt
- Laat uw licht ons leiden,
wees onze vrede! -
en wij deze nacht ingaan, maar leven in het licht,
- Wees onze vrede! -
laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,
- Wees onze vrede! -
zegen ons en wie ons na-staan
met het licht van uw ogen!
Laat uw licht ons leiden,
wees onze vrede

Amen

**na trinitatis
zomer
september**

**Laudate, pueri – looft,
Doorgrond mij, ken mijn hart, God, leid mij op uw weg**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 113

zingen: psalm 113: 1

lezen: Deuteronomium 24: 17 - 22 (NBV)

¹⁷U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen. ¹⁸Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen.

¹⁹Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. ²⁰En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. ²¹En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen.

²²Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.

moment van stilte

zingen: psalm 113: 2

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (abdij Maria Toevlucht Zundert):

Heer, de Eeuwige,
die Uw woord zaait op aarde
en het vrucht laat dragen op zijn tijd
Heer, de Eeuwige
maakt ons ontvankelijk voor Uw levenskracht
en geef ons geduld en vertrouwen
dat U alles goed maakt
vandaag en alle dagen

Amen

avondlied: Lied 718

zegen(bede):

Moge God ons zegenen met onrust
Over gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden en oppervlakkige relaties
Zodat er diepgang moge zijn in onze harten

Moge God ons zegenen met boosheid
Over onrechtvaardigheid, onderdrukking
en de uitbuiting van mensen
Zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede

Moge God ons zegenen met tranen
Te plengen voor hen die lijden
door pijn, verstoting, honger en oorlog
Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost

En moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid
Om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk
is

Amen

Beatus vir – Zalig is de man
Doorgrond mij, ken mijn hart, God, leid mij op uw weg

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 1

zingen: psalm 1: 1

lezen: 1 Samuël 16: 1 - 11 (NBV)

¹De HEER vroeg aan Samuël: 'Hoe lang blij je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.'
²'Hoe kan ik dat nu doen?' wierp Samuël tegen. 'Saul zal me vermoorden als hij het hoort.' De HEER antwoordde: 'Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen.'
³Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven.'
⁴Samuël deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: 'Uw komst is toch geen slecht teken?'
⁵'Wees gerust,' antwoordde Samuël. 'Ik ben gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.' Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging.
⁶Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven.
⁷Maar de HEER zei tegen Samuël: 'Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.'
⁸Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuël voor, maar die zei: 'Ook hem heeft de HEER niet gekozen.'
⁹Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuël: 'Ook hem heeft de HEER niet gekozen.'
¹⁰Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuël voor, maar telkens zei Samuël dat dit niet degene was die de HEER gekozen had.

moment van stilte

zingen: psalm 1: 2

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, nu de avond valt
komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan
van ons af
en bewaar ons wat goed was.
Mogen Uw ogen
over ons geopend zijn,
wanneer wij de ogen sluiten.

Amen

avondlied: Lied 268

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Benedic, anima mea – Zegen, mijn ziel
Doorgrond mij, ken mijn hart, God, leid mij op uw weg

. / ∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 103

zingen: psalm 103: 1

lezen: 1 Samuël 17: 41 – 50; 54 (NBV)

⁴¹Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. ⁴²Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op ⁴³en zei: 'Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me af komt?' En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. ⁴⁴'Kom maar op,' zei hij, 'dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's.' ⁴⁵'Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,' antwoordde David, 'maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. ⁴⁶Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouden, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. ⁴⁷Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren. ⁴⁸' Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, ⁴⁹stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. ⁵⁰Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had.

⁵⁴David nam het hoofd van de Filistijn mee om het naar Jeruzalem te brengen; de wapens die hij hem had afgenomen legde hij in zijn tent.

moment van stilte

zingen: Lied 103c: 1, 2 en 5

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Westminster Abbey):

Laat ons bidden
- **moment van stilte** –
God Onze Heer
U hebt ons vernieuwd met het Levende brood
uit de hemel
waarmee U ons geloof voedt,
onze hoop vermeerderd
onze liefde versterkt:
leer ons steeds te verlangen naar Hem
die het Ware brood is
die het Levend brood is.
Laat ons leven van ieder woord
dat uit U komt

Amen

avondlied: Lied 103e (EN)

zegen(bede):

Heft naar het heilige uw handen
en zegent
de Ene
Jou zegent de Ene vanuit Sion
de Maker
van hemel en aarde!

Zo zegene ons de algoede God,

Vader,

Zoon,

Geest.

Amen

Dilexi, quoniam (& Credidi) – Ik heb lief (& Ik heb geloofd) :
Doorgrond mij, ken mijn hart, God, leid mij op uw weg

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 116

zingen: psalm 116: 1, 4 en 5

lezen: 1 Samuël 17: 41 – 50; 54 (NBV)

⁴¹Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. ⁴²Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op ⁴³en zei: 'Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me af komt?' En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. ⁴⁴'Kom maar op,' zei hij, 'dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's.' ⁴⁵'Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,' antwoordde David, 'maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. ⁴⁶Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouden, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. ⁴⁷Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren. ⁴⁸' Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, ⁴⁹stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. ⁵⁰Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had.

⁵⁴David nam het hoofd van de Filistijn mee om het naar Jeruzalem te brengen; de wapens die hij hem had afgenomen legde hij in zijn tent.

moment van stilte

zingen: psalm 116: 6, 7 en 8

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Westminster Abbey):

Laat ons bidden
- **moment van stilte** –
God Onze Heer
U hebt ons vernieuwd met het Levende brood
uit de hemel
waarmee U ons geloof voedt,
onze hoop vermeerderd
onze liefde versterkt:
leer ons steeds te verlangen naar Hem
die het Ware brood is
die het Levend brood is.
Laat ons leven van ieder woord
dat uit U komt

Amen

avondlied: Lied 248

zegen(bede):

Heft naar het heilige uw handen
en zegent
de Ene
Jou zegent de Ene vanuit Sion
de Maker
van hemel en aarde!

Zo zegene ons de algoede God,

Vader,

Zoon,

Geest.

Amen

**na trinitatis
herfst
september**

Domine, probasti – Ene, gij hebt

:/ ∴

**De Levende waakt over je gaan en je komen, van nu aan tot in
eeuwigheid**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 139

zingen: psalm 139: 1, 6 en 7

lezen: 1 Samuël 19: 10 - 17 (NBV)

David vluchtte weg en zocht nog diezelfde nacht een veilig heenkomen. ¹¹Saul stuurde mannen naar Davids huis, die hem de volgende ochtend moesten opwachten en doden. Maar Davids vrouw Michal waarschuwde hem: 'Breng je vannacht nog in veiligheid, anders is het morgen met je gedaan.' ¹²Ze hielp hem uit het venster naar beneden, en hij maakte zich uit de voeten en wist te ontkomen. ¹³Toen nam Michal het beeld van de huisgod en legde dat in het bed. Om de kop vlocht ze wat geitenhaar en ze dekte het beeld toe met een deken. ¹⁴Saul stuurde mannen om David gevangen te nemen, maar Michal zei dat hij ziek was. ¹⁵Toen stuurde Saul hen opnieuw naar Davids huis om zich er met eigen ogen van te overtuigen dat David er was en droeg hun op: 'Breng hem hier, desnoods met bed en al, zodat hij ter dood kan worden gebracht.' ¹⁶Toen de mannen binnenkwamen, zagen ze dat er een beeld in bed lag, met een pluk geitenhaar om zijn kop. ¹⁷'Waarom heb je mij zo bedrogen?' vroeg Saul aan Michal. 'Je hebt mijn aartsvijand helpen ontsnappen!' 'Ik moest wel,' antwoordde Michal. 'Hij zei tegen me: "Help me ontsnappen, of moet ik je soms doden?"'

moment van stilte

zingen: Lied 886 (NL - EN)

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Westminster Abbey):

Heer, onze God

Uw Zoon Jezus Christus vastte veertig dagen in de woestijn
en zondigde niet:
wees ons genadig als wij gehoor geven aan Uw wijsheid;
met onze wegen bent U bekend,

Uw hand leidt ons,
op weg naar eeuwigheid;
door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer
die leeft en regeert met U,
in eenheid met de Heilige Geest

Eén God, voor nu en altijd

Amen

avondlied: Lied 713

zegen(bede):

Moge onze Heer, Jezus Christus zelf,
en God onze Vader,
die ons liefgehad heeft
en eeuwige bemoediging heeft gegeven
en goede hoop,
in genade uw harten bemoedigen en versterken
in alle werk en woord dat goed is!

Amen

**Exaltabo te, Deus – Als hoogste zal ik u, mijn God
De Levende waakt over je gaan en je komen, van nu aan tot in
eeuwigheid**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 145

zingen: psalm 145: 1, 2 en 3

lezen: 1 Samuël 19: 10 - 17 (NBV)

David vluchtte weg en zocht nog diezelfde nacht een veilig heenkomen. ¹⁴Saul stuurde mannen naar Davids huis, die hem de volgende ochtend moesten opwachten en doden. Maar Davids vrouw Michal waarschuwde hem: 'Breng je vannacht nog in veiligheid, anders is het morgen met je gedaan.' ¹²Ze hielp hem uit het venster naar beneden, en hij maakte zich uit de voeten en wist te ontkomen. ¹³Toen nam Michal het beeld van de huisgod en legde dat in het bed. Om de kop vlocht ze wat geitenhaar en ze dekte het beeld toe met een deken. ¹⁴Saul stuurde mannen om David gevangen te nemen, maar Michal zei dat hij ziek was. ¹⁵Toen stuurde Saul hen opnieuw naar Davids huis om zich er met eigen ogen van te overtuigen dat David er was en droeg hun op: 'Breng hem hier, desnoods met bed en al, zodat hij ter dood kan worden gebracht.' ¹⁶Toen de mannen binnenkwamen, zagen ze dat er een beeld in bed lag, met een pluk geitenhaar om zijn kop. ¹⁷'Waarom heb je mij zo bedrogen?' vroeg Saul aan Michal. 'Je hebt mijn aartsvijand helpen ontsnappen!' 'Ik moest wel,' antwoordde Michal. 'Hij zei tegen me: "Help me ontsnappen, of moet ik je soms doden?"'

moment van stilte

zingen: Lied 886 (NL - EN)

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Westminster Abbey):

Heer, onze God

Uw Zoon Jezus Christus vastte veertig dagen in de woestijn
en zondigde niet:
wees ons genadig als wij gehoor geven aan Uw wijsheid;
met onze wegen bent U bekend,

Uw hand leidt ons,
op weg naar eeuwigheid;
door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer
die leeft en regeert met U,
in eenheid met de Heilige Geest

Eén God, voor nu en altijd

Amen

avondlied: Lied 713

zegen(bede):

Moge onze Heer, Jezus Christus zelf,
en God onze Vader,
die ons liefgehad heeft
en eeuwige bemoediging heeft gegeven
en goede hoop,
in genade uw harten bemoedigen en versterken
in alle werk en woord dat goed is!

Amen

Coeli enarrant – Zoals de hemelen verhalen :
De Levende waakt over je gaan en je komen, van nu aan tot in eeuwigheid

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 19

zingen: psalm 19: 1

lezen: 1 Samuël 21: 2 - 10 (NBV)

²David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem ongerust tegemoet en vroeg: 'Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?' ³'Orders van de koning,' antwoordde David. 'De koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. Mijn mannen wachten op me op een afgesproken plek. ⁴Maar nu terzake: wat hebt u in voorraad? Geef me vijf broden, of wat u anders in huis hebt.' ⁵'Gewoon brood heb ik niet,' antwoordde de priester. 'Ik kan u wel gewijd brood geven, maar alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad.' ⁶'Wij hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te onthouden,' antwoordde David. 'Altijd als ik er met mijn mannen op uittrek zijn wij en alles wat we bij ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone onderneming betreft. Dus vandaag zijn we zeker gewijd.' ⁷Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververst.

⁸Er bevond zich daar op die dag ook een dienaar van Saul, een zekere Doëg uit Edom, de opzichter van Sauls herders. Hij was daar vanwege een of andere verplichting aan de HEER.

⁹'Hebt u hier misschien ook een lans of een zwaard?' vroeg David aan Achimelech. 'Ik heb niet eens mijn zwaard en mijn andere wapens kunnen meenemen, zoveel haast was er bij de opdracht van de koning.' ¹⁰'Ik heb hier het zwaard van de Filistijn Goliath, die u in de Terebintenvallei verslagen hebt,' antwoordde de priester.

moment van stilte

zingen: psalm 19 : 5

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Genadige en heilige God en Vader

geef ons wijsheid om U te ontdekken
volharding om U te zoeken
geduld om op U te wachten
ogen om U te zien
een hart dat zich in stilte op U richt
een leven dat U verkondigt

door de kracht van de Geest
van Jezus Christus
onze Heer.

Amen

avondlied: Lied 256 (NL)

zegen(bede):

De Heer die goed is,
Hij die uit is op ons heil,
Hij vervulle ons met louter liefde.
Nu,
straks en
tot in eeuwigheid.

Zo zegene ons de algoede God,

Vader,

Zoon,

Geest.

Amen

**Ad te, Domine, levavi – Aan u, o Ene
De Levende waakt over je gaan en je komen, van nu aan tot in
eeuwigheid**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 25

zingen: psalm 25: 1 en 4

lezen: 1 Samuël 21: 2 - 10 (NBV)

²David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem ongerust tegemoet en vroeg: 'Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?' ³'Orders van de koning,' antwoordde David. 'De koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. Mijn mannen wachten op me op een afgesproken plek. ⁴Maar nu terzake: wat hebt u in voorraad? Geef me vijf broden, of wat u anders in huis hebt.' ⁵'Gewoon brood heb ik niet,' antwoordde de priester. 'Ik kan u wel gewijd brood geven, maar alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad.' ⁶'Wij hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te onthouden,' antwoordde David. 'Altijd als ik er met mijn mannen op uittrek zijn wij en alles wat we bij ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone onderneming betreft. Dus vandaag zijn we zeker gewijd.' ⁷Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververst.

⁸Er bevond zich daar op die dag ook een dienaar van Saul, een zekere Doëg uit Edom, de opzichter van Sauls herders. Hij was daar vanwege een of andere verplichting aan de HEER.

⁹'Hebt u hier misschien ook een lans of een zwaard?' vroeg David aan Achimelech. 'Ik heb niet eens mijn zwaard en mijn andere wapens kunnen meenemen, zoveel haast was er bij de opdracht van de koning.' ¹⁰'Ik heb hier het zwaard van de Filistijn Goliath, die u in de Terebintenvallei verslagen hebt,' antwoordde de priester.

moment van stilte

zingen: psalm 25: 10

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Patrick):

Ik roep de Drie-eenheid aan
En ik getuig van de Schepper van de schepping.
De kracht van God die eeuwig mijn gids is:
Gods wijsheid die mij leidt,
Gods oog dat naar mij uit ziet,
Gods oor om mij te horen,
Gods woord om tot mij te spreken,
Gods hand om mij te beschermen,
Gods schild dat mij dekt,
Gods liefde die mij redt
Christus troont boven mij,
Christus als ik mij neerleg,
Christus als ik opsta.
Christus als ik ga zitten,
Christus in het hart van ieder die aan mij denkt,
Christus in de mond van ieder die over mij spreekt,
Christus in het oog van elk die mij ziet,
Christus in het oor van elk die mij hoort.
Christus in de lengte.
Christus in de breedte.
Christus in de hoogte.
Christus in de diepte.

Amen

avondlied: Lied 253

zegen(bede):

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Amen

Domine, probasti – Ene, Gij hebt

**De Levende waakt over je gaan en je komen, van nu aan tot in
eeuwigheid**

∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 146

zingen: Lied 146a: 1 en 3

lezen: 1 Samuël 21: 2 - 10 (NBV)

²David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem ongerust tegemoet en vroeg: 'Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?' ³'Orders van de koning,' antwoordde David. 'De koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. Mijn mannen wachten op me op een afgesproken plek. ⁴Maar nu terzake: wat hebt u in voorraad? Geef me vijf broden, of wat u anders in huis hebt.' ⁵'Gewoon brood heb ik niet,' antwoordde de priester. 'Ik kan u wel gewijd brood geven, maar alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad.' ⁶'Wij hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te onthouden,' antwoordde David. 'Altijd als ik er met mijn mannen op uittrek zijn wij en alles wat we bij ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone onderneming betreft. Dus vandaag zijn we zeker gewijd.' ⁷Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververst.

⁸Er bevond zich daar op die dag ook een dienaar van Saul, een zekere Doëg uit Edom, de opzichter van Sauls herders. Hij was daar vanwege een of andere verplichting aan de HEER.

⁹'Hebt u hier misschien ook een lans of een zwaard?' vroeg David aan Achimelech. 'Ik heb niet eens mijn zwaard en mijn andere wapens kunnen meenemen, zoveel haast was er bij de opdracht van de koning.' ¹⁰'Ik heb hier het zwaard van de Filistijn Goliath, die u in de Terebintenvallei verslagen hebt,' antwoordde de priester.

moment van stilte

zingen: Lied 146c: 1 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Patrick):

Ik roep de Drie-eenheid aan
En ik getuig van de Schepper van de schepping.
De kracht van God die eeuwig mijn gids is:
Gods wijsheid die mij leidt,
Gods oog dat naar mij uit ziet,
Gods oor om mij te horen,
Gods woord om tot mij te spreken,
Gods hand om mij te beschermen,
Gods schild dat mij dekt,
Gods liefde die mij redt
Christus troont boven mij,
Christus als ik mij neerleg,
Christus als ik opsta.
Christus als ik ga zitten,
Christus in het hart van ieder die aan mij denkt,
Christus in de mond van ieder die over mij spreekt,
Christus in het oog van elk die mij ziet,
Christus in het oor van elk die mij hoort.
Christus in de lengte.
Christus in de breedte.
Christus in de hoogte.
Christus in de diepte.

Amen

avondlied: Lied 247

zegen(bede):

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Amen

rosj hasjana

Domine, refugium – Heer, schuilplaats
Rosj Hasjana - ראש השנה ('hoofd van het jaar)

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.

psalmgebed: Psalm 90

zingen: Lied 90a: 1, 2, 4 en 6

lezen: Ezechiël 40: 1 (NB)

¹In het vijftiende jaar
van onze ballingschap,
in Rosj Hasjanah, de kop van het jaar,
op de tiende na nieuwemaan,
in het veertiende jaar
nadat
de stad verslagen werd, -
op deze eigenste dag
is de hand van de Ene over mij gevallen
en bracht hij mij daarheen.

Leveticus 23: 23 – 24; 26 -27; 33 - 34 (NBV)

²³De HEER zei tegen Mozes: ²⁴Zeg tegen de Israëlieten: "De eerste dag van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren."

²⁶De HEER zei tegen Mozes: ²⁷Neem dit in acht: De tiende dag van de zevende maand is het Grote verzoendag, een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren.

³³De HEER zei tegen Mozes: ³⁴Zeg tegen de Israëlieten: "Op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de HEER het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt.

moment van stilte

zingen: Lied 769: 1, 5 en 6

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (gedeeltelijk uit Avinoe Malkenoë):

Onze Vader, onze Koning, wij schoten tekort voor uw aangezicht.

Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen
die ons regeert dan u.

Onze Vader, onze Koning, vergeef ons
en scheld ons kwijt wat wij verkeerd deden.

Onze Vader, onze Koning, laat wat wij goed deden voor ons
opgetekend blijven.

Onze Vader, onze Koning, geef Israël Uw volk zijn glorie.

Onze Vader, onze Koning, aanvaard ons gebed in liefde
en laten de woorden van ons gebed Uw wil zijn.

Onze Vader, onze Koning, open de poorten van de hemel,
opdat ons gebed er moge doordringen.

Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig, verhoor ons,
wij hebben geen daden waarop wij ons beroepen kunnen,
maar toch, laat Uw recht, dat Gij spreekt over ons,
de mildheid kennen van Uw trouw,
ja, wil ons helpen.

Amen

avondlied: Lied 513

zegen(bede):

Moge de HEER ons zegenen
en beschermen.

Moge de HEER Zijn gezicht naar ons laten schijnen
en ons begunstigen.

Moge de HEER Zijn gezicht naar ons opheffen
en ons sjalom geven.

Amen

**na trinitatis
herfst
oktober**

Beati omnes – Zalig al wie

De Levende waakt over je gaan en je komen, van nu aan tot in eeuwigheid

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 128

zingen: psalm 128: 1

lezen: 1 Samuël 24: 9 - 11 (NB)

⁹Daarna staat David op:

hij komt uit de spelonk naar buiten,

roept Saul achterna en zegt:

mijn heer!, o koning!

Saul kijkt achterom

en David knielt

met de neusgaten ter aarde

en onderwerpt zich.

¹⁰Dan zegt David tot Saul:

waarom hoor jij mensenwoorden aan

die zeggen

'zie, David

is op zoek naar kwaad voor jou!'-

¹¹zie, op deze dag hebben je ogen gezien

hoe de Ene

je heden in mijn hand heeft gegeven

in de spelonk!-

iemand zei dat ik je moest ombrengen,

maar (mijn hand), zij heeft je ontzien;

ik zei:

ik steek mijn hand niet uit tegen mijn heer,

want hij is de gezalfde van de Ene!-

moment van stilte

zingen: psalm 128: 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Zegen ons met uw stilte
dat de drukte in ons zwijgt
geef ons vrede met wat onaf is,
en plezier in wat geklaard is;
bewaars het licht van de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.

Amen

avondlied: Lied 248

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestijnen,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

**Dominus regit me – De Ene is mijn herder
Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters naar de morgen**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 23

zingen: Lied 23c: 1, 2 en 3

lezen: 2 Samuël 1: 2 - 11 (HSV)

²op de derde dag gebeurde het dat, zie, er een man uit het legerkamp kwam, bij Saul vandaan. Zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En het gebeurde, toen hij bij David kwam, dat hij zich ter aarde wierp en zich neerboog. ³David zei tegen hem: Waar komt u vandaan? En hij zei tegen hem: Ik ben ontkomen uit het kamp van Israël. ⁴Verder zei David tegen hem: Wat is er gebeurd? Vertel het mij toch. En hij zei dat het volk uit de strijd was weggevlucht, dat er ook velen van het volk waren gevallen en gestorven, en dat ook Saul en zijn zoon Jonathan dood waren. ⁵David zei tegen de jongeman die hem de boodschap bracht: Hoe weet u dat Saul dood is, en ook zijn zoon Jonathan?

⁶Toen zei de jongeman die hem de boodschap gebracht had: Ik kwam toevallig op het gebergte Gilboa, en zie, Saul leunde op zijn speer; en zie, de wagens en wagenmenners hielden dicht op hem aan. ⁷Hij keek achter zich, zag mij en riep mij. En ik zei: Zie, hier ben ik. ⁸Hij zei tegen mij: Wie bent u? En ik zei tegen hem: Ik ben een Amalekiet. ⁹Toen zei hij tegen mij: Kom toch bij mij staan en dood mij, want benauwdheid heeft mij bevangen, hoewel mijn leven nog helemaal in mij is. ¹⁰Toen ging ik bij hem staan en doodde hem, want ik wist dat hij na zijn val niet leven zou. Ik nam de diadeem die hij op zijn hoofd had en de armband die om zijn arm zat, en heb die hier bij mijn heer gebracht.

¹¹Toen greep David zijn kleren en scheurde ze, en al de mannen die bij hem waren, deden dat ook.

moment van stilte

zingen: Lied 23c: 4 en 5

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, kom en dek mij toe met de nacht.
Spreid uw genade over ons uit,
zoals U het beloofd hebt.
Uw beloften zijn meer
dan alle sterren aan de hemel,
uw genade is dieper dan de nacht.
Heer, het wordt koud.
De nacht van deze aarde komt
met een adem van de dood.
De nacht komt,
het einde komt,
maar Jezus Christus komt ook.
Heer, op Hem wachten wij,
dag en nacht.

Amen

avondlied: Lied 650

zegen(bede) (abdij Maria Toevlucht Zundert):

Thans zegent de Heer
alle gij knechten des Heren
die staat in zijn huis als de nacht valt
heft uw handen in heiliging
zegt de Heer
en Hij zegene u uit Sion
de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde

Amen

Confitebor tibi – Ik dank de Ene :
Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters naar de morgen

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 111

zingen: psalm 111: 1 en 2

lezen: 2 Samuël 1: 2 - 11 (HSV)

²op de derde dag gebeurde het dat, zie, er een man uit het legerkamp kwam, bij Saul vandaan. Zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En het gebeurde, toen hij bij David kwam, dat hij zich ter aarde wierp en zich neerboog. ³David zei tegen hem: Waar komt u vandaan? En hij zei tegen hem: Ik ben ontkomen uit het kamp van Israël. ⁴Verder zei David tegen hem: Wat is er gebeurd? Vertel het mij toch. En hij zei dat het volk uit de strijd was weggevlucht, dat er ook velen van het volk waren gevallen en gestorven, en dat ook Saul en zijn zoon Jonathan dood waren. ⁵David zei tegen de jongeman die hem de boodschap bracht: Hoe weet u dat Saul dood is, en ook zijn zoon Jonathan?

⁶Toen zei de jongeman die hem de boodschap gebracht had: Ik kwam toevallig op het gebergte Gilboa, en zie, Saul leunde op zijn speer; en zie, de wagens en wagenmenners hielden dicht op hem aan. ⁷Hij keek achter zich, zag mij en riep mij. En ik zei: Zie, hier ben ik. ⁸Hij zei tegen mij: Wie bent u? En ik zei tegen hem: Ik ben een Amalekiet. ⁹Toen zei hij tegen mij: Kom toch bij mij staan en dood mij, want benauwdheid heeft mij bevangen, hoewel mijn leven nog helemaal in mij is. ¹⁰Toen ging ik bij hem staan en doodde hem, want ik wist dat hij na zijn val niet leven zou. Ik nam de diadeem die hij op zijn hoofd had en de armband die om zijn arm zat, en heb die hier bij mijn heer gebracht.

¹¹Toen greep David zijn kleren en scheurde ze, en al de mannen die bij hem waren, deden dat ook.

moment van stilte

zingen: psalm 111: 6

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Zegen ons met uw stilte
dat de drukte in ons zwijgt
geef ons vrede met wat onaf is,
en plezier in wat geklaard is;
bewaar het licht van de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.

Amen

avondlied: Lied 266

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestijnen,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

**Laudate, pueri – looft,
Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters naar de morgen**

∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 113

zingen: psalm 113: 1

lezen: 2 Samuël 1: 2 - 11 (HSV)

²Op de derde dag gebeurde het dat, zie, er een man uit het legerkamp kwam, bij Saul vandaan. Zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En het gebeurde, toen hij bij David kwam, dat hij zich ter aarde wierp en zich neerboog. ³David zei tegen hem: Waar komt u vandaan? En hij zei tegen hem: Ik ben ontkomen uit het kamp van Israël. ⁴Verder zei David tegen hem: Wat is er gebeurd? Vertel het mij toch. En hij zei dat het volk uit de strijd was weggevlucht, dat er ook velen van het volk waren gevallen en gestorven, en dat ook Saul en zijn zoon Jonathan dood waren. ⁵David zei tegen de jongeman die hem de boodschap bracht: Hoe weet u dat Saul dood is, en ook zijn zoon Jonathan?

⁶Toen zei de jongeman die hem de boodschap gebracht had: Ik kwam toevallig op het gebergte Gilboa, en zie, Saul leunde op zijn speer; en zie, de wagens en wagenmenners hielden dicht op hem aan. ⁷Hij keek achter zich, zag mij en riep mij. En ik zei: Zie, hier ben ik. ⁸Hij zei tegen mij: Wie bent u? En ik zei tegen hem: Ik ben een Amalekiet. ⁹Toen zei hij tegen mij: Kom toch bij mij staan en dood mij, want benauwdheid heeft mij bevangen, hoewel mijn leven nog helemaal in mij is. ¹⁰Toen ging ik bij hem staan en doodde hem, want ik wist dat hij na zijn val niet leven zou. Ik nam de diadeem die hij op zijn hoofd had en de armband die om zijn arm zat, en heb die hier bij mijn heer gebracht.

¹¹Toen greep David zijn kleren en scheurde ze, en al de mannen die bij hem waren, deden dat ook.

moment van stilte

zingen: psalm 113: 2

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Zegen ons met uw stilte
dat de drukte in ons zwijgt
geef ons vrede met wat onaf is,
en plezier in wat geklaard is;
bewaar het licht van de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.

Amen

avondlied: Lied 718

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestijnen,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Cantate Domino – Zingt voor de Ene Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters naar de morgen

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 96

zingen: Lied 96a: 1 en 4

lezen: 2 Samuël 5: 4 - 10 (HSV)

⁴Dertig jaar oud was David toen hij koning werd; veertig jaar heeft hij geregeerd. ⁵Te Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda, en in Jeruzalem regeerde hij drieëndertig jaar over heel Israël en Juda.

⁶De koning trok met zijn mannen op naar Jeruzalem, tegen de Jebusieten, die in dat land woonden. Zij zeiden tegen David: U komt hier niet binnen, want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Dat wil zeggen: David komt hier niet binnen. ⁷David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in. ⁸David zei namelijk op die dag: Ieder die de Jebusieten wil verslaan, moet de watergang *zien te* bereiken. En wat die kreupelen en die blinden betreft, David haat ze met heel zijn ziel. Daarom zegt men wel: Een blinde of kreupele zal niet in het huis komen.

⁹Zo ging David in de vesting wonen en hij noemde die: Stad van David. David bouwde rondom *een muur*, vanaf de Millo naar de binnenzijde. ¹⁰David nam gaandeweg toe in aanzien, want de HEERE, de God van de legermachten, was met hem.

moment van stilte

zingen: Lied 236

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (abdij Maria Toevlucht Zundert):

Heer, de Eeuwige,
die Uw woord zaait op aarde
en het vrucht laat dragen op zijn tijd
Heer, de Eeuwige
maakt ons ontvankelijk voor Uw levenskracht
en geef ons geduld en vertrouwen
dat U alles goed maakt
vandaag en alle dagen

Amen

avondlied: Lied 263

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Levavi oculos – Ik hef mijn ogen
Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters naar de morgen

∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 121

zingen: psalm 121: 1, 3 en 4

lezen: 2 Samuël 5: 4 - 10 (HSV)

⁴Dertig jaar oud was David toen hij koning werd; veertig jaar heeft hij geregeerd. ⁵Te Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda, en in Jeruzalem regeerde hij drieëndertig jaar over heel Israël en Juda.

⁶De koning trok met zijn mannen op naar Jeruzalem, tegen de Jebusieten, die in dat land woonden. Zij zeiden tegen David: U komt hier niet binnen, want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Dat wil zeggen: David komt hier niet binnen. ⁷David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in. ⁸David zei namelijk op die dag: Ieder die de Jebusieten wil verslaan, moet de watergang *zien te* bereiken. En wat die kreupelen en die blinden betreft, David haat ze met heel zijn ziel. Daarom zegt men wel: Een blinde of kreupele zal niet in het huis komen.

⁹Zo ging David in de vesting wonen en hij noemde die: Stad van David. David bouwde rondom *een muur*, vanaf de Millo naar de binnenzijde. ¹⁰David nam gaandeweg toe in aanzien, want de HEERE, de God van de legermachten, was met hem.

moment van stilte

zingen: Lied 236

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

God, waar bent u?

Onmogelijk, die mogelijkheid,
dat u er niet zou zijn,
dat u niet wakker zou liggen van mij,
onafscheidelijk van mij als m'n eigen schaduw.

Onmogelijk dat u niet mee zou gaan,
als ik op weg ben
en naar huis kom.

Onmogelijk
dat ik niet thuiskom
met u.

Amen

avondlied: Lied 263

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Nisi quia Dominus- Was niet voor ons geweest de Ene :
Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters naar de morgen

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 124

zingen: psalm 124: 1 en 3

lezen: 2 Samuël 5: 4 - 10 (HSV)

⁴Dertig jaar oud was David toen hij koning werd; veertig jaar heeft hij geregeerd. ⁵Te Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda, en in Jeruzalem regeerde hij drieëndertig jaar over heel Israël en Juda.

⁶De koning trok met zijn mannen op naar Jeruzalem, tegen de Jebusieten, die in dat land woonden. Zij zeiden tegen David: U komt hier niet binnen, want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Dat wil zeggen: David komt hier niet binnen. ⁷David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in. ⁸David zei namelijk op die dag: Ieder die de Jebusieten wil verslaan, moet de watergang *zien te* bereiken. En wat die kreupelen en die blinden betreft, David haat ze met heel zijn ziel. Daarom zegt men wel: Een blinde of kreupele zal niet in het huis komen.

⁹Zo ging David in de vesting wonen en hij noemde die: Stad van David. David bouwde rondom *een muur*, vanaf de Millo naar de binnenzijde. ¹⁰David nam gaandeweg toe in aanzien, want de HEERE, de God van de legermachten, was met hem.

moment van stilte

zingen: Lied 236

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Zegen ons met uw stilte
dat de drukte in ons zwijgt
geef ons vrede met wat onaf is,
en plezier in wat geklaard is;
bewaars het licht van de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.

Amen

avondlied: Lied 263

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Beatus vir – Zalig is de man
Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters naar de morgen

. / :

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 1

zingen: psalm 1: 1

lezen: Psalm 1 (NBV)

¹Gelukkig de mens

die niet meegaat met wie kwaad doen,

die de weg van zondaars niet betreedt,

bij spotters niet aan tafel zit,

²maar vreugde vindt in de wet van de HEER

en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

³Hij zal zijn als een boom,

geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht,

zijn bladeren verdorren niet.

Alles wat hij doet komt tot bloei.

⁴Zo niet de wettelozen!

Zij zijn als kaf

dat verwaait in de wind.

⁵Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,

zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.

⁶De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,

de weg van de wettelozen loopt dood.

moment van stilte

zingen: psalm 1: 2

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Genadige en heilige God en Vader

geef ons wijsheid om U te ontdekken
volharding om U te zoeken
geduld om op U te wachten
ogen om U te zien
een hart dat zich in stilte op U richt
een leven dat U verkondigt

door de kracht van de Geest
van Jezus Christus
onze Heer.

Amen

avondlied: Lied 256 (DE)

zegen(bede):

U die weet wat deze dagen waard zijn,
wat wij hebben gedaan en nagelaten,
U die weet wat wij te vergeven hebben,
en wat ons vergeven moet worden,
U die de vruchten kent van de oogst
die deze dagen in ons zijn gegroeid,
laat uw zegen dalen over ons.

Amen

**Quam dilecta – Hoe verrukkelijk
Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters naar de morgen**

∴

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 84

zingen: psalm 84: 1

lezen: Psalm 84: 4 - 8 (HSV)

⁴Zelfs vindt de mus een huis

en de zwaluw haar nest,

waarin zij haar jongen legt:

bij Uw altaren,

HEERE van de legermachten,

mijn Koning en mijn God.

⁵Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen,

zij loven U voortdurend.

Sela

⁶Welzalig de mens van wie de kracht in U is

– in hun hart zijn de gebaande wegen.

⁷Gaan zij door het dal van de moerbeibomen,

dan maken zij God tot hun bron;

ook zal de regen hen overvloedig bedekken.

⁸Zij gaan voort van kracht tot kracht,

zij zullen verschijnen voor God in Sion.

zingen: psalm 84: 3

moment van stilte

zingen: Lied 239

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (Bonhoeffer 1943):

Heer, mijn God,
ik dank u, dat u deze dag ten einde hebt gebracht,
ik dank u, dat u een lichaam en ziel tot rust laat komen.

Uw hand lag over mij heen. behoede en bewaarde mij.

Vergeef alle kleingelovigheid en al het onrecht van deze dag
en help dat ik allen van harte vergeef
die mij onrechtvaardig hebben behandeld.

Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen.

Aan u vertrouw ik mijn verwanten toe,
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel.

God, uw heilige naam zij geloofd.

Amen

avondlied: Lied 248

zegen(bede):

U die weet wat deze dagen waard zijn,
wat wij hebben gedaan en nagelaten,
U die weet wat wij te vergeven hebben,
en wat ons vergeven moet worden,
U die de vruchten kent van de oogst
die deze dagen in ons zijn gegroeid,
laat uw zegen dalen over ons.

Amen

Judica me, Deus – Doe mij recht, o God
Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters naar de morgen

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 43

zingen: psalm 43: 1 en 2

lezen: Psalm 43 (NBV)

¹Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak.

Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk, vol list en bedrog.

²U bent toch mijn God, mijn toevlucht,
waarom wijst u mij af,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?

³Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg,
naar de plaats waar u woont.

⁴Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
Dan zal ik u loven bij de lier,
God, mijn God.

⁵Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

moment van stilte

zingen: psalm 42: 3 en 7

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 887

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

**hervormingsdag
reformatie-
zondag**

**Deus noster refugium – God is ons een toevlucht
Hervormingsdag (31 oktober) – Reformatiezondag**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 46

zingen: psalm 46: 1

lezen: Mattheüs 5: 1 - 12 (HSV)

¹Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.

²En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:

³Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

⁴Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

⁵Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

⁶Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

⁷Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

⁸Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

⁹Zalig zijn de vreedstichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

¹⁰Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

¹¹Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.

¹²Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

moment van stilte

zingen: psalm 46: 2

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 413

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

na trinitatis voleinding

n. Beati immaculati – Al wie gaaf op weg zijn
1^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 1 - 3

lezen: Psalm 119: 1 - 8 (NB - aleph)

¹**Al** wie gaaf van weg zijn: zalig!,*

die wandelen

volgens het onderricht van de Ene!

²**Al** wie houden zijn overeenkomsten:

zalig!-*

met heel het hart hem zoeken!

³**Ach** nee, valsheid begaan zij niet,*

zij wandelen op zijn wegen.

⁴**Al** uw verordeningen hebt gij geboden*

om ten zeerste te bewaken.

⁵**Ach**, waren mijn wegen vast genoeg*

om uw inzettingen te bewaken.

⁶**Aan** schaamte zou ik voorbij zijn*

als ik acht sloeg

op al uw geboden.

⁷**Aan** u breng ik dank

in oprechtheid van hart,*

nu ik leer

uw gerechte regels.

⁸**Al** uw inzettingen zal ik bewaken,*

verlaat mij niet te zeer!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 751

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

1. In quo corrigit. – Bij wat houdt wat jong is
1^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 4 - 6

lezen: Psalm 119: 9 - 16 (NB - beth)

⁹Bij wat houdt wie jong is
zijn pad schoon?-*

door het te bewaken
volgens uw woord!

¹⁰Ben ik niet met heel mijn hart
u gaan zoeken?-*

laat niet toe dat ik afdwaal
van uw geboden!

¹¹Berg ik wat gij zegt niet in mijn hart?-*
opdat ik

niet zondig tegen u!

¹²Begroeten mag ik u, Ene: gezegend!-*
wil uw inzetten aan mij leren!

¹³Breeduit vertelden mijn lippen*
alle

rechtsregels van uw mond.

¹⁴Blij ben ik

op de weg van uw overeenkomsten,*
als was ik onmetelijk rijk!

¹⁵Bepeinzen zal ik wat gij verordent,*
ik zal acht slaan
op uw paden.

¹⁶**B**ij uw inzetten zoek ik verkwikking,*
ik zal uw woord nooit vergeten!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 753

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

λ. Retribue servo tuo – Gun het uw dienaar
1^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 7 - 9

lezen: Psalm 119: 17 - 24 (NB - gimel)

¹⁷**G**un het uw dienaar dat ik mag leven,*
en zal waken over uw woord.
¹⁸**G**eef zicht aan mijn ogen, dat ik acht sla*
op de wonderen
uit uw Wet!
¹⁹**G**ast-en-zwerver ben ik op de aarde,*
verberg uw geboden
voor mij niet!
²⁰**G**eteisterd wordt mijn ziel
door verlangen*
naar uw rechtsregels, te aller stond.
²¹**G**edreigd met uw vloek
hebt gij verwatenen,-*
die afdwalen van uw geboden.
²²**G**ij, wentel van mij smaad en verachting,*
ik heb uw overeenkomsten toch gehouden?
²³**G**ingen vorsten ook zitten,
voerden ze over mij gesprekken,*
uw dienaar
bepeinst uw inzettingen.

²⁴Geluk vind ik juist in uw overeenkomsten,*
mijn raadslieden, dat zijn zij!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 755

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

7. Adhæsit pavimento – Daar ligt mijn ziel
1^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 10 - 12

lezen: Psalm 119: 25 - 32 (NB - daleth)

²⁵Daar ligt mijn ziel, gekleefd aan het stof,*
doe mij leven,
naar uw woord!

²⁶De wegen die ik ging heb ik verteld,
en gij hebt geantwoord,*
wil mij uw inzettingen leren.

²⁷De weg van uw orders, doe mij verstaan,*
ik wil uw wonderdaden
bepeinzen!

²⁸Droefheid doet mijn ziel vervloeien,*
doe mij opstaan,
naar uw woord!

²⁹De weg van leugen,
houd die van mij verre,*
begenadig mij met uw Wet!

³⁰De weg van waarheid heb ik gekozen,*
uw rechtsregels hield ik mij voor.

³¹Dat ik mij
aan uw overeenkomsten vastklampte,*
Ene,
maak mij daarin niet beschaamd.

³²De weg van uw geboden zal ik rennen,*
ja, gij maakt ruimte voor mijn hart!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 751

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

n. Legem pone mihi – Ene, in de weg
1^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 13 - 15

lezen: Psalm 119: 33 - 40 (NB - he)

³³**E**ne, in de weg van uw inzettingen
onderricht mij,*
die wil ik houden tot het einde.
³⁴**E**n geef mij begrip,
dat ik kan houden uw Wet,*
haar met heel mijn hart bewaren.
³⁵**E**en weg in het spoor van uw geboden,
laat die mij begaan,*
want daarin heb ik behagen.
³⁶**E**nkel uw overeenkomsten,
neig daarheen mijn hart,*
en niet naar eigen voordeel.
³⁷**E**is van mijn ogen
dat ze van het zinloze afzien,*
doe mij leven op uw weg.
³⁸**E**n doe aan uw dienaar
uw toezegging gestand,-*
aan allen
die u vrezen.
³⁹**E**indig mijn versmading, die ik zo ducht:*
zo goed zijn mij uw regels.

⁴⁰Eerlijk, uw ordeningen
heb ik altijd begeerd,*
laat in uw gerechtigheid mij leven!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 753

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

i. Et veniat – Feest!, Ene
1^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 16 - 18

lezen: Psalm 119: 41 - 48 (NB - vav)

⁴¹Feest!, Ene,
als over mij komen uw vriendschap*
en uw redding,
gelijk gij toezegt.
⁴²Flink sta ik mijn smaders te woord,*
want ik weet mij veilig in uw woord.
⁴³Fier heb ik op uw regels gewacht:*
ontneem mijn mond
het woord der waarheid
niet al te zeer!
⁴⁴Ferm zal ik waken bij uw onderricht,
voortdurend,*
voor eeuwig en altijd.
⁴⁵Fris sta ik op, ik wandel in ruimte,*
nu ik uw ordeningen
ben gaan zoeken.
⁴⁶Frank sta ik met uw overeenkomsten
koningen te woord,*
en niet word ik beschaamd.
⁴⁷'n Festijn zijn mij uw geboden,*
mijn liefde zijn zij geworden.

48^t Firmament van uw geboden
-die mijn liefde zijn geworden-
daarheen hef mijn handpalmen ik op,-*
uw inzettingen blijf ik overpeinzen!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 755

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

r. Memor esto – Gedenk het woord
1^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 19 - 21

lezen: Psalm 119: 49 - 56 (NB - zai)

⁴⁹Gedenk het woord tot uw dienaar,*
waarmee ge
bij mij verwachting hebt gewekt.
⁵⁰Getroost heeft dat mij in mijn ellende,*
ja, uw toezegging heeft mij doen herleven.
⁵¹Gesard door ziedende lieden, bovenmate,*
ben ik niet afgeweken
van uw Wet.
⁵²Gedacht heb ik
aan uw rechtsregels van eeuwig, o Ene,*
en zo werd ik getroost!
⁵³Gloed greep mij om boosdoeners aan,*
die loslieten
uw Wet!
⁵⁴Gebleven is mij
de muziek van uw inzetten,*
waar ik in mijn omzwervingen ook huisde.
⁵⁵Gedacht heb ik 's nachts uw naam,
o Ene,*
uw onderricht
bleef ik bewaken!

⁵⁶Geworden is mij dit:*
dat ik uw verordeningen heb onderhouden!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 769

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

n. Portio mea – Het is mijn deel
2^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 22 - 24

lezen: Psalm 119: 57 - 64 (NB - heth)

⁵⁷**H**et is mijn deel, Ene, heb ik gezegd,*
uw woorden te bewaken.

⁵⁸**H**eel mijn hart
zocht naar de zachtheid
van uw aanschijn,*

wees mij genadig,
zoals gij hebt gezegd!

⁵⁹**H**et spoor van mijn wegen
heb ik overdacht,*

ik keer mijn voeten
naar uw overeenkomsten.

⁶⁰**H**aast heb ik gemaakt en niet gedraald,*
om uw geboden
te bewaken.

⁶¹**H**oewel mij strikken van bozen omgaven,*
uw onderricht
was ik niet vergeten.

⁶²**H**alvernacht
sta ik op om u te danken*
voor
de rechtsregels van uw gerechtigheid.

⁶³**H**et gezelschap zoek ik
van al wie u vrezen,*

van wie uw verordeningen
bewaken.

⁶⁴Heel de aarde, Ene,
is vervuld van uw vriendschap,*
uw inzettingen: wil mij die leren!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.
Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 751

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

v. Bonitatem fecisti – 't Is het goede
2^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 25 - 27

lezen: Psalm 119: 65 - 72 (NB - teth)

⁶⁵t Is het goede

dat gij hebt gedaan aan uw dienaar,*

o Ene,

naar uw woord.

⁶⁶Inzicht, goedheid en kennis,

wil mij die leren,*

want in uw geboden heb ik vertrouwen!

⁶⁷Ik dwaalde af totdat ik moest bukken,*

en nu

zal ik bewaken wat gij zegt.

⁶⁸In-goed zijt gij en goeddoende,*

uw inzettingen, wil mij die leren!

⁶⁹Ik

blijf met heel mijn hart

uw ordeningen houden, *

al besmeurden

ziedende lieden mij met leugens.

⁷⁰Ik vond

verkwikking in uw Wet,*

al was hun hart gevoelloos als vet.

⁷¹t Is goed voor mij geweest

dat ik moest bukken,*

het was om

uw inzetten te leren.

⁷²t Is mij goed geweest:

het onderricht uit uw mond,-*

is meer dan duizenden

goud en zilver!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,

geef ons een rustige nacht,

veilig onder uw bescherming.

Wij denken aan hen

die vannacht moeten werken,

aan de mensen die ziek zijn,

aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,

van kracht en bemoediging.

Blijf met uw zegen bij onze wereld

en waak over uw schepping,

deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 753

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan, waar Hij ons ook maar zenden zal. Moge Hij ons geleiden door de woestijn, ons beschermen in de storm. Moge Hij ons thuis brengen, verheugd over de wonderen die Hij ons heeft laten zien.

Moge Hij ons verheugd thuis brengen eens opnieuw in dit huis.

Amen

1. Manus tuæ – Jouw handen
2^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 28 - 30

lezen: Psalm 119: 73 - 80 (NB -ioth)

⁷³Jouw handen hebben mij gemaakt,
hebben mij bevestigd,
schenk mij inzicht,
ik zal leren jouw geboden!
⁷⁴Je vereerders
zullen mij zien en zich verheugen,*
want op jouw woord heb ik gewacht!
⁷⁵Je rechtsregels, Ene, wist ik gerechtigheid,*
en trouw,
ook toen je mij liet bukken.
⁷⁶Jouw vriendschap, laat die er toch zijn
om mij te troosten,*
zoals jij je dienaar hebt gezegd.
⁷⁷Ja, komt jouw ontferming over mij,
dan leef ik op,*
want jouw onderricht
is mijn verkwikking.
⁷⁸Ja, dat beschaamd staan ziedende lieden
die mij hebben gewrongen in leugens,*
en ik
jouw orders mag overpeinzen!

⁷⁹ **Je** vereerders, dat die bij mij terugkeren,*
zij die kennen
jouw overeenkomsten.

⁸⁰ **Jouw** inzettingen,
laat mijn hart volmaakt daarbij zijn,*
opdat ik
niet zal worden beschaamd!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.
Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 755

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan, waar Hij ons ook
maar zenden zal. Moge Hij ons geleiden door de woestijn, ons
beschermen in de storm. Moge Hij ons thuis brengen, verheugd over
de wonderen die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen eens opnieuw in dit huis.

Amen

3. Defecit in salutare – Krank werd mijn ziel
2^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 31 - 33

lezen: Psalm 119: 81 - 88 (NB - caf)

⁸¹Krank werd mijn ziel,
om uw reddende werk,*
op uw woord ben ik blijven wachten.
⁸²Krank werden mijn ogen
om uw toezegging,*
ik moest zeggen:
'wanneer schenkt gij mij troost?'
⁸³Kromp ik ineen als een wijnzak in de rook,*
uw inzettingen
heb ik nooit vergeten.
⁸⁴Knecht van u ben ik,
zijn mij nog dagen beschoren?-*
wanneer houdt ge
over mijn vervolgers gericht?
⁸⁵Kuilen zijn mij gegraven
door onbesuisden,*
die
naar uw onderricht niet leven.
⁸⁶Kom mij helpen:
al uw geboden zijn getrouwheid,-*
zij hebben mij achtervolgd met leugen!

⁸⁷**K**regen ze mij in dit land bijna kapot:*
ik,
ik heb uw orders niet verlaten!
⁸⁸**K**rachtens uw vriendschap: doe mij leven,*
ik zal bewaken
de overeenkomsten van uw mond!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.
Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 751

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan, waar Hij ons ook
maar zenden zal. Moge Hij ons geleiden door de woestenij, ons
beschermen in de storm. Moge Hij ons thuis brengen, verheugd over
de wonderen die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen eens opnieuw in dit huis.

Amen

7. In æternum – Langer dan lang 2^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 34 - 36

lezen: Psalm 119: 89 - 96 (NB - lamed)

⁸⁹Langer dan lang, Ene, voor eeuwig,*
staat uw woord
op zijn post in de hemelen.
⁹⁰'n Lijn van geslacht na geslacht
volgt uw trouw,*
vast als de aarde
blijft zij staande.
⁹¹Leefregels van u,
daarvoor staan zij heden,*
want in alles zijn zij u dienstbaar.
⁹²Lag niet in uw onderricht mijn verkwikking,*
dan
was ik verloren in mijn ellende.
⁹³Levenslang,
ja eeuwig zal ik uw orders niet vergeten,*
want door hen
hebt gij mij doen leven.
⁹⁴'k Lever mij uit aan u: o, red mij!-*
want uw orders heb ik gezocht!
⁹⁵Loerden boosdoeners op mijn teloorgang,*
uw overeenkomsten
wil ik verstaan.

⁹⁶Ligt, zo zag ik,
voor elk geheel er een einde,*
uw gebod is wijdreikend, onbegrensd!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 753

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

n. Quomodo dilexi – Mij is zo lief
2^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 37 - 39

lezen: Psalm 119: 97 - 104 (NB - mem)

⁹⁷Mij is zo lief geworden uw Wet,*
heel de dag
is zij mijn overpeinzing.
⁹⁸Meer dan mijn vijanden zijn,
maakt uw gebod mij wijs,*
want voor eeuwig is het bij mij.
⁹⁹Meer dan al mijn leermeesters
verwierf ik inzicht,*
want uw overeenkomsten
waren mij tot overpeinzing.
¹⁰⁰Meer dan grijsaards
kwam ik tot verstaan,*
omdat ik uw orders heb gehouden.
¹⁰¹Mijn voeten weerde ik
van elk pad van kwaad,*
om
uw woorden te bewaken.
¹⁰²Mijn weg is van uw regels niet geweken,*
want gij
hebt ze mij gewezen.

¹⁰³Mijn gehemelte waren
uw toezeggingen zoeter*
dan honing was voor mijn mond!
¹⁰⁴Mij schonken uw orders verstand,*
daarom ben ik
ieder leugenpad gaan haten.

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 755

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan, waar Hij ons ook
maar zenden zal. Moge Hij ons geleiden door de woestijn, ons
beschermen in de storm. Moge Hij ons thuis brengen, verheugd over
de wonderen die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen eens opnieuw in dit huis.

Amen

**1. Lucerna pedibus meis– Naar waar mijn pad
2^e Voleinding zondag**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 40 - 42

lezen: Psalm 119: 105 - 112 (NB - nun)

¹⁰⁵Naar waar mijn pad voert is uw woord mij
een licht,*

een lamp voor mijn voeten.

¹⁰⁶Nu ik het heb gezworen

zal ik het gestand doen:*

te bewaken

uw regels, zo rechtvaardig.

¹⁰⁷Nu ik ten zeerste ben gebogen,*

Ene,

doe mij leven, naar uw woord.

¹⁰⁸Neem toch, Ene,

de geloften van mijn mond

in welbehagen aan,*

wil mij uw regels leren.

¹⁰⁹Nooit heb ik

uw onderricht vergeten,*

al lag mijn ziel mij voortdurend

los in de hand.

¹¹⁰Nooit ben ik weggedoold

van wat gij hebt verordend,*

al legden boosdoeners mij een strik.

¹¹¹Nu zijn uw overeenkomsten
mijn erfdeel voor eeuwig,*
ja, zij zijn de blijdschap van mijn hart.

¹¹²Neigde ik mijn hart
om uw inzetten te doen,*
voor eeuwig is er loon.

moment van stilte - zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.
Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 769

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

o. Iniquos odio – Onvaste mensen ben ik gaan haten
3^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 43 - 45

lezen: Psalm 119: 113 - 120 (NB - samech)

¹¹³Onvaste mensen ben ik gaan haten,*
uw onderricht kreeg ik lief.
¹¹⁴Op uw woord bleef ik wachten:*
mijn verberging, mijn schild waart gij.
¹¹⁵O kwaadstichters, gaat van mij heen,*
ik wil houden
de geboden van mijn God!
¹¹⁶Ondersteun mij, naar uw toezegging,
en ik zal leven,*
beschaam mij
in mijn verwachting niet!
¹¹⁷Onderstut mij, en ik zal gered zijn,-*
worden verkwikt door uw inzetten
voortdurend.
¹¹⁸Ontduikers van uw inzetten veracht gij:*
niets dan leugen
is hun sluwheid.
¹¹⁹Op alle bozen der aarde zult ge neerkijken
als uitschot,*
eens te meer
kreeg ik uw overeenkomsten lief.

¹²⁰Om schrik voor u sidderde mijn vlees,*
voor uw regels kreeg ik ontzag!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 751

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

v. Feci iudicium – Plichtsgetrouw deed ik
3^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 46 - 48

lezen: Psalm 119: 121 - 128 (NB - ain)

¹²¹**P**lichtsgetrouw deed ik
gerechtigheid en recht, -*

leger mij niet

bij mijn onderdrukkers!

¹²²**P**osteer u voor uw dienaar ten goede,*
dat onbekookten mij niet onderdrukken.

¹²³**P**opelend zagen mijn ogen
uit naar uw reddende werk,*

naar uw gerechtigheid zoals voorzegd.

¹²⁴**P**assend en recht naar uw vriendschap,
doe zo met uw dienaar,*
uw inzettingen, wil mij die leren.

¹²⁵**P**leiten wil ik:
ik dien u, schenk gij mij inzicht,*
dat ik uw overeenkomsten
leer kennen.

¹²⁶**P**recies nu is het tijd, Ene, voor een daad:*
gebroken hebben ze
uw Wet!

¹²⁷Paarlen echter zijn mij uw geboden,*
ik heb ze liever
dan goud en het edelste metaal.

¹²⁸Paden van leugen,
ik ben ze alle gaan haten,*
daarom houd ik al uw orders
alle voor recht!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 753

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan, waar Hij ons ook
maar zenden zal. Moge Hij ons geleiden door de woestijn, ons
beschermen in de storm. Moge Hij ons thuis brengen, verheugd over
de wonderen die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen eens opnieuw in dit huis.

Amen

9. Mirabilia – Ronduit wonderbaar
3^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 49 - 51

lezen: Psalm 119: 129 - 136 (NB - fe)

¹²⁹Ronduit wonderbaar

zijn uw overeenkomsten,*

daarom

is mijn ziel ze gaan houden.

¹³⁰Rondom uw geopende woorden

schijnt licht,*

eenvoudigen schenkt dat inzicht.

¹³¹'n Roofvogel gelijk,

mijn mond opengesperd hijg ik het uit,*

want mijn verlangen is naar uw geboden.

¹³²Richt u tot mij, wees mij genadig,*

zoals het recht is

voor minnaars van uw naam.

¹³³Richt mijn schreden naar wat gij toezegt,*

laat alle onheil niet over mij heersen.

¹³⁴Red mij, koop mij vrij van 's mensen

verdrukking,*

dat ik uw orders

kan bewaken.

¹³⁵Raak met het licht van uw aanschijn

uw dienaar aan,*

uw inzettingen,

wil mij die leren.

¹³⁶Rivieren water daalden neer uit mijn ogen,*

omdat zij

uw onderricht niet hebben bewaakt!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,

geef ons een rustige nacht,

veilig onder uw bescherming.

Wij denken aan hen

die vannacht moeten werken,

aan de mensen die ziek zijn,

aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.

Blijf met uw zegen bij onze wereld

en waak over uw schepping,

deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 755

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan, waar Hij ons ook
maar zenden zal. Moge Hij ons geleiden door de woestijn, ons
beschermen in de storm. Moge Hij ons thuis brengen, verheugd over
de wonderen die Hij ons heeft laten zien.

Moge Hij ons verheugd thuis brengen eens opnieuw in dit huis.

Amen

v. Iustus es – Strikt rechtvaardig zijt
3^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 52 - 54

lezen: Psalm 119: 137 - 144 (NB - sade)

¹³⁷Strikt rechtvaardig zijt gij, o Ene,*

rechtuit

zijn uw regels.

¹³⁸Streng naar gerechtigheid

hebt gij geboden*

uw overeenkomsten, en trouw.

¹³⁹'n Schim maakte van mij mijn ijver,*

daar mijn benauwers uw woorden vergaten.

¹⁴⁰Smeltzuiver is wat gij toezegt,*

het is dat wat uw dienaar zo mint.

¹⁴¹Schoon ik gering ben en geminacht,*

heb ik uw orders

niet vergeten.

¹⁴²Slechts uw rechtvaardiging

is gerechtigheid voor eeuwig,*

getrouw is uw Wet!

¹⁴³Schaadden mij

benauwing en verdrukking:*

mijn verkwikkingen waren

uw geboden.

¹⁴⁴Stand houdt uw gerechtigheid,
uw overeenkomsten, voor eeuwig:*
doe ze mij verstaan, dat ik mag leven!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 751

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

p. Clamavi – Tot u riep ik
3^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 55 - 57

lezen: Psalm 119: 145 - 152 (NB – coph)

¹⁴⁵Tot u riep ik met heel mijn hart:

‘Ene, geef mij antwoord!-*

uw inzettingen zal ik houden!’

¹⁴⁶Tot u heb ik geroepen: ‘red mij!-*

ik zal uw overeenkomsten
bewaken!’

¹⁴⁷Terwijl het nog nacht was

schreeuwde ik om hulp,*

op uw woorden bleef ik wachten.

¹⁴⁸Tussen de waken wachtten mijn ogen*

om uw toezeggingen
te overpeinzen.

¹⁴⁹Toon uw vriendschap: hoor mijn stem!-*

Ene,

gij die recht doet: doe mij leven!

¹⁵⁰Te na zijn gekomen

die jagen op schande,*

van uw onderricht zich verre hebben gezet.

¹⁵¹Toch zijt gij, Ene, veel nader,*

en al uw geboden zijn getrouw.

¹⁵²Thans en vanouds weet ik
uit uw overeenkomsten:*
dat gij ze voor eeuwig hebt gegrondvest.

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 753

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

7. Vide humilitatem meam – Verleen mij vrijheid
3^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 58 - 60

lezen: Psalm 119: 153 - 160 (NB - res)

¹⁵³Verleen mij vrijheid, zie mijn ellende,*
want uw onderricht
heb ik nooit vergeten.
¹⁵⁴Voer mijn geding en verlos mij,*
om uw toezegging: doe mij leven!
¹⁵⁵Ver van bozen is elke redding,*
want uw inzettingen
zochten zij niet.
¹⁵⁶Veelvuldig, Ene, zijn uw ontfermingen;*
naar uw regels: doe mij leven!
¹⁵⁷Vele waren mijn vervolgers,
mijn benauwers,-*
van uw overeenkomsten
ben ik nooit geweken.
¹⁵⁸Vol afschuw zag ik de verraders aan*
die wat gij toezegt
niet hebben bewaakt.
¹⁵⁹Verordeningen van u zijn mijn liefde,
wil dat zien!*

Ene,
toon uw vriendschap, doe mij leven!

¹⁶⁰Van A tot Z is uw woord betrouwbaar,*
voor eeuwig
is al uw rechtspraak rechtvaardig!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 755

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

**ψ. Principes persecuti sunt – Wel vervolgd en mij
3^e Voleinding zondag**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 61 - 63

lezen: Psalm 119: 160 - 168 (NB - sen)

¹⁶¹**Wel** vervolgd en mij vorsten om niets,*
maar mijn hart duchtte slechts
uw woorden.

¹⁶²**Wat** gij toezegt, daarom ben ik vrolijk,*
als een vinder van
roofgoed overvloedig!

¹⁶³**Wie** liegt ben ik gaan haten,
was mij een gruwel,*
uw onderricht heb ik bemind.

¹⁶⁴**Wel** zevenmaal daags heb ik u geloofd*
om
uw gerechte regels.

¹⁶⁵**Wie** minnen uw onderricht,
hun vrede is overvloedig,*
geen struikeling ligt op hun pad!

¹⁶⁶**Wachten** zal ik, o Ene,
op uw reddende werk,*
uw geboden zal ik doen!

¹⁶⁷**Waken** zal mijn ziel
over uw overeenkomsten,*
ik min die bovenmate!

¹⁶⁸Waken zal ik over uw verordeningen
en uw overeenkomsten,*
ja, al mijn wegen liggen voor u bloot!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.

Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 751

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

n. Appropinquet deprecatio – Zij naderen, mijn jammerklacht
3^e Voleinding zondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 119

zingen: psalm 119: 64 - 66

lezen: Psalm 119: 169 - 176 (NB - thav)

¹⁶⁹Zij nadere, mijn jammerklacht,

tot uw aanschijn, Ene;*

schenk mij inzicht, naar uw woord.

¹⁷⁰Zij kome, mijn smeking,

voor uw aanschijn;*

zoals gij hebt toegezegd:

ontruk mij!

¹⁷⁴Zingen zullen mijn lippen

uw lof uitbundig,*

als gij mij uw inzetten leert.

¹⁷²Zo zal mijn tong op uw toezegging

antwoorden,*

want gerechtigheid zijn al uw geboden.

¹⁷³Zij uw hand daar om mij te helpen,*

nu ik voor uw orders heb gekozen.

¹⁷⁴Zeer diep verlang ik, o Ene,

naar uw reddende werk,*

uw onderricht

is mijn verkwikking.

¹⁷⁵Zal mijn ziel leven, zij zal u loven,*

uw rechtsregels zullen mij helpen!

¹⁷⁶**Z**o ik verwaald ben,
als een schaap verloren,
zoek dan uw dienaar,*
want uw geboden
zal ik niet vergeten!

moment van stilte

zingen: Lied 912: 1, 2 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.
Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht en tot in eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 769

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

eeuwigheids zondag

Confitebor tibi – Ik zal U danken
Eeuwigheidszondag

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 138

zingen: psalm 138: 1 en 4

lezen: Psalm 138 (NBV)

¹Van David.

Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
²mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.

³Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

⁴Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.

⁵Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
'Groot is de majesteit van de HEER.

⁶De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.'

⁷Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.

⁸De HEER zal mij altijd beschermen.

HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

moment van stilte

zingen: Lied 886 (NL - EN)

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Amen

avondlied: Lied 413: 1 en 3

zegen(bede):

Die ons gedenkt en van geen
mensenkind de naam vergeet:

Die te vinden is waar wij zoeken.
Ommantel ons, verhult in uw vrede.

Die ons louter met liefde vervult.
Nu, straks en tot in eeuwigheid.

Hecht dan Uw hart
aan wie wij U hier noemen
Erbarm U, Heer

Zo zegene ons de algoede God,

Vader,

Zoon

Geest.

Amen

trinitatis

**Laudate Dominum – looft God
Trinitatis – Zondag van de Drie-eenheid
God heeft barmhartigheid bewezen (Tobit 12: 7)**

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 150

zingen: Lied 150a: 1

lezen: Tobit 12: 1 - 8 (NBV)

¹Toen het bruiloftsfeest voorbij was, zei Tobit tegen zijn zoon Tobias: 'Jongen, betaal je reisgenoot zijn loon uit en geef hem ook een extra bedrag.' ²'Hoeveel moet ik hem betalen?' vroeg Tobias. 'Ik kan hem makkelijk de helft van de bezittingen geven die ik heb meegebracht.' ³Hij heeft me veilig en wel teruggebracht, mijn vrouw van die demon bevrijd, samen met mij voor het geld gezorgd en u genezen. Hoeveel extra zal ik hem geven?' ⁴Tobit antwoordde: 'Het is niet meer dan rechtvaardig dat hij de helft krijgt van alles wat hij heeft meegebracht.' ⁵Tobias liet Rafaël roepen en zei tegen hem: 'Neem als beloning de helft van mijn bezittingen; ik hoop dat het je verder goed gaat.'

⁶Toen nam Rafaël Tobit en Tobias apart, en hij zei tegen hen: 'Prijs God, dank hem ten overstaan van alle mensen voor al het goede dat hij jullie heeft gebracht. Prijs hem, bezing zijn naam. Vertel aan iedereen wat hij heeft gedaan, geef hem de eer en wacht niet om hem te danken.' ⁷De geheimen van een koning kunnen beter verborgen blijven, maar wat God doet moet bekend worden gemaakt en tot zijn eer worden geroemd. Doe het goede, dan zal het kwaad je niet treffen. ⁸Een oprecht gebed vanuit een oprecht gemoed en een gift uit eerlijk verworven bezit zijn beter dan oneerlijk verkregen rijkdom. Het is beter anderen te helpen dan goud op te hopen.

zingen: Lied 150a: 2 en 4

moment van stilte

zingen: Lied 680

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed (abdij Maria Toevlucht Zundert):

de Eeuwige
zaait Zijn woord op aarde
en laat het vrucht dragen op Zijn tijd
de Eeuwige
maakt ons ontvankelijk voor Zijn levenskracht
en geeft ons geduld en vertrouwen
dat Hij alles goed maakt

Amen

avondlied: Lied 705

zegen(bede):

Gezegend onze vingers

dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.

Gezegend onze oren

dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.

Gezegend onze ogen

dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.

Gezegend onze schouders

dat zij tot steun mogen zijn.

Gezegend onze lippen

dat zij troost mogen spreken.

Gezegend onze handen

dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.

Gezegend onze voeten

dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.

Zo zegene ons God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen

**na epifanie
na trinitatis**

Conserva me, Domine – Waak over mij, God

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 16

zingen: psalm 16: 1 en 3

lezen: Psalm 16: 2 - 9 (NBV)

Behoed mij, God, ik schuil bij u.

²Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.'

³Maar tot de goden in dit land,
de machten die ik vereerd heb, zeg ik:

⁴'Wie u volgt, wacht veel verdriet.'

Ik pleng voor hen geen bloed meer,
niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

⁵HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
u houdt mijn lot in handen.

⁶Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

⁷Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

⁸Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

⁹Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

moment van stilte

zingen: Lied 704: 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 598 (NL vertaling)

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Judica me, Deus – Doe mij recht, o God

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 43

zingen: psalm 43: 1 en 2

lezen: Psalm 43 (NBV)

¹Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak.

Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk, vol list en bedrog.

²U bent toch mijn God, mijn toevlucht,
waarom wijst u mij af,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?

³Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg,
naar de plaats waar u woont.

⁴Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
Dan zal ik u loven bij de lier,
God, mijn God.

⁵Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

moment van stilte

zingen: psalm 42: 3 en 7

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 887

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Domine, refugium – Heer, schuilplaats

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 90

zingen: Lied 90a: 1 en 4

lezen: Psalm 90: 1 - 8 (NBV)

¹Een gebed van Mozes, de godsman.

Heer, u bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.

²Nog voor de bergen waren geboren,
voor u aarde en land had gebaard -
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

³U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: 'Keer terug, mensenkind.'

⁴Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

⁵U vaagt ons weg als slaap
in de morgen, als opschietend gras

⁶dat ontkiemt in de morgen en opschiet,
en 's avonds verwelkt en verdort.

⁷Wij komen om door uw toorn,
door uw woede bezwijken wij.

⁸U hebt onze zonden vóór u geleid,
onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat.

moment van stilte

zingen: Lied 90a: 5 en 6

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 887

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Cantate Domino – Zingt voor de Ene

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 98

zingen: psalm 98: 1, 2 en 3

lezen: Psalm 98 (NBV)

¹Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht.

Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht.

²De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

³Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God.

⁴Juich de HEER toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit.

⁵Zing voor de HEER bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken.

⁶Blaas op de ramshoorn en de trompetten, juich als de HEER, uw koning, verschijnt.

⁷Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, laat juichen de wereld met haar bewoners.

⁸Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen

⁹voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde.

Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet.

moment van stilte

zingen: psalm 98: 4

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 598 (NL vertaling)

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

Domine, probasti – Ene, Gij hebt

openingsvers:

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

samen:

**Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.**

psalmgebed: Psalm 146

zingen: Lied 146a: 1, 3 en 4

lezen: Psalm 146: 5 - 9 (NBV)

⁵Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,

⁶die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
hij die trouw is tot in eeuwigheid,

⁷recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,

⁸de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,

⁹de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

moment van stilte

zingen: Lied 146c: 1 en 3

stil gebed - gelegenheid namen te noemen

avondgebed:

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen

avondlied: Lied 598 (NL vertaling)

zegen(bede):

Moge de vrede van Christus de Heer met ons gaan,
waar Hij ons ook maar zenden zal.
Moge Hij ons geleiden door de woestenij,
ons beschermen in de storm.
Moge Hij ons thuis brengen,
verheugd over de wonderen
die Hij ons heeft laten zien.
Moge Hij ons verheugd thuis brengen
eens opnieuw in dit huis.

Amen

VESPERS

Inhoudsopgave

VESPERS.....	- 6 -
OORSPRONG.....	- 6 -
STILTE	- 6 -
PAASKAARS.....	- 6 -
OPENINGSVERS EN KLEIN GLORIA.....	- 7 -
PSALMGEBED	- 8 -
PSALMMELODIE	- 8 -
JAARINDELING MET BIJBEHORENDE PSALM	- 10 -
ADVENT	- 10 -
KERST EN EPIFANIE.....	- 10 -
NA EPIFANIE	- 11 -
3 WEKEN VOOR VEERTIGDAGENTIJD	- 12 -
VEERTIGDAGENTIJD	- 12 -
PASEN	- 12 -
PAASTIJD.....	- 13 -
PINKSTEREN EN TRINITATIS	- 14 -
NA TRINITATIS	- 14 -
NA TRINITATIS – ZOMER.....	- 14 -
NA TRINITATIS – ZOMER / HERFST	- 15 -
ROSJ HASJANA	- 16 -
NA TRINITATIS – HERFST	- 16 -
HERVORMINGSDAG	- 16 -
NA TRINITATIS –VOLEINDING	- 17 -
EEUWIGHEIDSZONDAG	- 17 -
KEUZE PSALMEN NA PASEN.....	- 17 -
KEUZE PSALMEN NA TRINITATIS.....	- 17 -
KERKELIJK JAAR MET BIJBEHORENDE PSALM	- 18 -
PSALMEN-INDELING MET BIJBEHOREND JAARGETIJD.....	- 20 -
LIEDEREN	- 22 -
GEBEDEN	- 24 -
ZEGENBEDEN	- 36 -

GEBED VAN DE NAMEN.....	- 42 -
AVONDGEBED EN ZEGEN	- 42 -
AFSLUITENDE WOORDEN	- 42 -
VESPERS PER PERIODE IN HET KERKELIJK JAAR.....	- 43 -
zo 27/11-3/12 – Advent	- 51 -
zo 4/12-10/12 – Advent	- 53 -
zo 11/12-17/12 – Advent	- 55 -
zo 18/12-24/12 – Advent	- 57 -
26/12 – Stefanus.....	- 61 -
28/12 – Onnozele Kinderen.....	- 63 -
zo 2/1-8/1 – Epifanie	- 65 -
vr 7/1-13/1 – na Epifanie	- 69 -
vr 14/1-20/1 – na Epifanie.....	- 71 -
vr 21/1-27/1 – na Epifanie	- 73 -
vr 21/1-27/1 – na Epifanie	- 75 -
vr 28/1-3/2 – na Epifanie	- 77 -
vr 4/2-10/2 – na Epifanie.....	- 79 -
vr 4/2-10/2 – na Epifanie.....	- 81 -
vr 11/2-17/2 – na Epifanie	- 83 -
vr 18/2-24/2 – na Epifanie	- 85 -
vr 25/2-3/3 (25/2-2/3) – na Epifanie.....	- 87 -
vr 25/2-3/3 (25/2-2/3) – na Epifanie.....	- 89 -
vr 25/2-3/3 (25/2-2/3) – na Epifanie.....	- 91 -
vr 4/3-10/3 (3/3-9/3) – na Epifanie.....	- 93 -
3 ^e zondag voor Veertigdagen.....	- 97 -
2 ^e zondag voor Veertigdagen.....	- 99 -
1 ^e zondag voor Veertigdagen.....	- 101 -
1 ^e zondag van Veertigdagen	- 105 -
2 ^e zondag van Veertigdagen.....	- 107 -
3 ^e zondag van Veertigdagen.....	- 109 -
4 ^e zondag van Veertigdagen.....	- 111 -
4 ^e zondag van Veertigdagen.....	- 113 -
4 ^e zondag van Veertigdagen.....	- 115 -
5 ^e zondag van Veertigdagen.....	- 117 -
6 ^e zondag van Veertigdagen – zondag voor Pasen	- 121 -
3 dagen voor Pasen – Goede Vrijdag.....	- 125 -
1 ^e zondag na Pasen	- 133 -

2 ^e zondag na Pasen.....	- 135 -
2 ^e zondag na Pasen.....	- 137 -
3 ^e zondag na Pasen.....	- 139 -
3 ^e zondag na Pasen.....	- 141 -
4 ^e zondag na Pasen.....	- 143 -
5 ^e zondag na Pasen.....	- 145 -
5 ^e zondag na Pasen.....	- 147 -
5 ^e zondag na Pasen.....	- 149 -
6 ^e zondag na Pasen.....	- 151 -
7 ^e zondag (50 dagen) na Pasen – Pinksteren.....	- 155 -
zondag na Pinksteren – Trinitatis	- 157 -
vr 20/5-26/5 – na Trinitatis	- 161 -
vr 20/5-26/5 – na Trinitatis	- 163 -
vr 20/5-26/5 – na Trinitatis	- 165 -
vr 27/5-2/6 – na Trinitatis.....	- 167 -
vr 3/6-9/6 – na Trinitatis	- 169 -
vr 3/6-9/6 – na Trinitatis	- 171 -
vr 10/6-16/6 – na Trinitatis	- 173 -
vr 10/6-16/6 – na Trinitatis	- 175 -
vr 17/6-23/6 – na Trinitatis 1 ^e van de Zomer.....	- 179 -
vr 24/6-30/6 – na Trinitatis 2 ^e van de Zomer	- 181 -
vr 24/6-30/6 – na Trinitatis 2 ^e van de Zomer	- 183 -
vr 1/7-7/7 – na Trinitatis 3 ^e van de Zomer.....	- 185 -
vr 1/7-7/7 – na Trinitatis 3 ^e van de Zomer.....	- 187 -
vr 8/7-14/7 – na Trinitatis 4 ^e van de Zomer.....	- 189 -
vr 8/7-14/7 – na Trinitatis 4 ^e van de Zomer.....	- 191 -
vr 8/7-14/7 – na Trinitatis 4 ^e van de Zomer.....	- 193 -
vr 15/7-21/7 – na Trinitatis 5 ^e van de Zomer.....	- 195 -
vr 15/7-21/7 – na Trinitatis 5 ^e van de Zomer.....	- 197 -
vr 15/7-21/7 – na Trinitatis 5 ^e van de Zomer.....	- 199 -
vr 22/7-28/7 – na Trinitatis 6 ^e van de Zomer.....	- 201 -
vr 29/7-4/8 – na Trinitatis 7 ^e van de Zomer	- 205 -
vr 29/7-4/8 – na Trinitatis 7 ^e van de Zomer	- 207 -
vr 5/8-11/8 – na Trinitatis 8 ^e van de Zomer.....	- 209 -
vr 5/8-11/8 – na Trinitatis 8 ^e van de Zomer.....	- 211 -
vr 12/8-18/8 – na Trinitatis 9 ^e van de Zomer	- 213 -
vr 12/8-18/8 – na Trinitatis 9 ^e van de Zomer.....	- 215 -

vr 12/8-18/8 – na Trinitatis 9 ^e van de Zomer	- 217 -
vr 19/8-25/8 – na Trinitatis 10 ^e van de Zomer.....	- 219 -
vr 19/8-25/8 – na Trinitatis 10 ^e van de Zomer.....	- 221 -
vr 26/8-1/9 – na Trinitatis 11 ^e van de Zomer.....	- 225 -
vr 2/9-8/9 – na Trinitatis 12 ^e van de Zomer.....	- 227 -
vr 9/9-15/9 – na Trinitatis 13 ^e van de Zomer.....	- 229 -
vr 9/9-15/9 – na Trinitatis 13 ^e van de Zomer.....	- 231 -
vr 16/9-22/9 – na Trinitatis 1 ^e van de Herfst.....	- 235 -
vr 16/9-22/9 – na Trinitatis 1 ^e van de Herfst.....	- 237 -
vr 23/9-29/9 – na Trinitatis 2 ^e van de Herfst.....	- 239 -
vr 23/9-29/9 – na Trinitatis 2 ^e van de Herfst.....	- 241 -
vr 23/9-29/9 – na Trinitatis 2 ^e van de Herfst.....	- 243 -
4/9-7/10 – Rosj Hasjana	- 247 -
vr 30/9-6/10 – na Trinitatis 3 ^e van de Herfst.....	- 251 -
vr 7/10-13/10 – na Trinitatis 4 ^e van de Herfst.....	- 253 -
vr 7/10-13/10 – na Trinitatis 4 ^e van de Herfst.....	- 255 -
vr 7/10-13/10 – na Trinitatis 4 ^e van de Herfst.....	- 257 -
vr 14/10-20/10 – na Trinitatis 5 ^e van de Herfst	- 259 -
vr 14/10-20/10 – na Trinitatis 5 ^e van de Herfst	- 261 -
vr 14/10-20/10 – na Trinitatis 5 ^e van de Herfst	- 263 -
vr 21/10-27/10 – na Trinitatis 6 ^e van de Herfst.....	- 265 -
vr 21/10-27/10 – na Trinitatis 6 ^e van de Herfst.....	- 267 -
vr 28/10-3/11 – na Trinitatis 7 ^e van de Herfst.....	- 269 -
zo 25/10 - 31/10 – Hervormingsdag & Reformatiezonag.....	- 273 -
vr 4/11-10/11 – 1 ^e zondag van Voleinding	- 277 -
vr 4/11-10/11 – 1 ^e zondag van Voleinding	- 279 -
vr 4/11-10/11 – 1 ^e zondag van Voleinding	- 281 -
vr 4/11-10/11 – 1 ^e zondag van Voleinding	- 283 -
vr 4/11-10/11 – 1 ^e zondag van Voleinding	- 285 -
vr 4/11-10/11 – 1 ^e zondag van Voleinding	- 287 -
vr 4/11-10/11 – 1 ^e zondag van Voleinding	- 289 -
vr 11/11-17/11 – 2 ^e zondag van Voleinding	- 291 -
vr 11/11-17/11 – 2 ^e zondag van Voleinding	- 293 -
vr 11/11-17/11 – 2 ^e zondag van Voleinding	- 295 -
vr 11/11-17/11 – 2 ^e zondag van Voleinding	- 297 -
vr 11/11-17/11 – 2 ^e zondag van Voleinding	- 299 -
vr 11/11-17/11 – 2 ^e zondag van Voleinding	- 301 -

vr 11/11-17/11 – 2 ^e zondag van Voleinding	- 303 -
vr 18/11-24/11 – 3 ^e zondag van Voleinding	- 305 -
vr 18/11-24/11 – 3 ^e zondag van Voleinding	- 307 -
vr 18/11-24/11 – 3 ^e zondag van Voleinding	- 309 -
vr 18/11-24/11 – 3 ^e zondag van Voleinding	- 311 -
vr 18/11-24/11 – 3 ^e zondag van Voleinding	- 313 -
vr 18/11-24/11 – 3 ^e zondag van Voleinding	- 315 -
vr 18/11-24/11 – 3 ^e zondag van Voleinding	- 317 -
vr 18/11-24/11 – 3 ^e zondag van Voleinding	- 319 -
vr 18/11-24/11 – Eeuwigheidszondag.....	- 323 -
zondag na Pinksteren.....	- 327 -
na Epifanie – na Trinitatis I.....	- 331 -
na Epifanie – na Trinitatis II	- 333 -
na Epifanie – na Trinitatis III.....	- 335 -
na Epifanie – na Trinitatis IV.....	- 337 -
na Epifanie – na Trinitatis V.....	- 339 -

NESTLÉ